

NIWIN

Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indie

Van Gybland Oosterhoff

- a) Brochure (2 pages)
- b) Brochure (2 pages)
- c) Brochure (2 pages)
- d) NIWIN Exstra Bulletin 1947 (13 pages)
- e) NIWIN Bulletin Nr 3 (13 pages)
- f) Speciaal Bulletin No3 (4 pages)
- g) Speciaal Bulletin No3 (4 pages)
- h) Niwin klanken 1947 (12 Pages)
 - i) Niwin klanken 1947
 - j) Niwin klanken 1947
 - k) Goede Boeken



Mr. Dr. HORACE HUGO ALEXANDER
VAN BYBLAND OOSTERHOFF-KAMER
Voortrekkers-Universiteit
PRETORIA

NIWIN

NATIONALE INSPANNING
WELZIJNSVERZORGING INDIË

Wat ons
na aan het hart ligt

HOE ONZE FAMILIE, VRIENDEN EN KENNISSEN IN INDIË HET MAKEN.

De een heeft een man, zoon of verloofde in militairen dienst; de ander heeft er familie in de burgermaatschappij. En allemaal willen we iets doen voor onze familieleden daarginds, die zoo veraf maar in gedachten zoo dichtbij zijn. We doen dat meestal op eigen houtje, dikwijls ook als lid van een vereniging. Dan zijn er nog de verschillende diensten van de regering, die ook niet stilzitten en zich om het wel en wee van onze menschen bekommeren.

Maar als we allemaal samenwerken, kunnen we oneindig veel meer bereiken. Want dan weten we zeker, dat er regelmatig voor iedereen wordt gezorgd. Ook voor hem, die niet zooveel familie of kennissen heeft of waarvan de familie niet zoo goed weet, hoe ze het moet aanpakken. Misschien kan men het ook niet zoo goed missen. U heeft onlangs uit de radiorede van den Minister-President kunnen beluisteren, dat er van regeeringswege een comité is ingesteld: de NIWIN, afkorting van Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië.

Wat gaat de NIWIN nu doen?

In de eerste plaats meehelpen, er voor te zorgen, dat er door al die op zichzelf staande acties geen dubbel werk gebeurt en dat iedereen daarginds krijgt wat hem toekomt, en weet, dat wij hier met hem meelevend.

Het moet zoo zijn, dat ieder, van welken rang of stand ook, zijn deel krijgt.

De NIWIN wil, wat de verzorging van de menschen in Indië betreft, van het heele Nederlandsche volk, ongeacht positie, stand of gezindheid, één groote familie maken.

Zij wil zorgen voor familieleden over-zee, of ze hoog of laag geplaatst zijn, militair of burger.

Enkele dingen, die de NIWIN zich voorstelt te doen:

- het zenden van 150.000 Kerstpakketten voor troepen en burgers in Indië.
- Het uitzenden van artsen en het verzorgen van radio-programma's, op veel grootere schaal dan tot nog toe is geschied.
- Het bevorderen van inzamelingen, op nationale basis, van boeken en tijdschriften.
- Het verzorgen van cantines, mobiele cantines, inrichting van tehuizen, recreatie-oorden, enz.
- Het vertoonen van filmprogramma's, het verschaffen van fotomateriaal, muziekinstrumenten, partituren, grammofoons met platen, sportartikelen enz.
- Het verzamelen van speelgoed (voor de Jeugdafd. „Burger Welfare Indië“).
- Het organiseren en ondersteunen van alle andere acties, die de algemeene welzijnverzorging in Indië beoogen.



De eerste zorg zal nu zijn de Kerstpakketten. Wie het maar eenigszins kan missen wil natuurlijk ook gaarne bijdragen. Het eenige, dat men behoeft te doen is het bedrag, dat men hiervoor overheeft per postwissel of per giro te doen toekomen aan het Centraal Bureau van de NIWIN, Rijnstraat 10, Den Haag, Giro 511000.

Mr. Dr. HORACE HUGO ALEXANDER
VAN GYBLAND OOSTERHOFF-KAMER
Voortrekkers-Universiteit
PRETORIA



Aan U allen! . . .

Ergens in Indië staat in de schaduw van een groote palmboom een frisch geschilderde NIWIN-cantinewagen, voorzien van een wapen en een plaatsnaam. Het is een geschenk van de burgerij van een gemeente in Nederland.

*

De cantinebaas komt handen te kort voor onze mannen in Indië; militairen zoowel als burgers.

*

De vreugde en dankbaarheid op de gezichten van de cantine-wagen-klianten betekenen niet



alleen waardeering voor den uitstekenden inhoud, voor hen is de naam en het wapen op den wagen tevens een handdruk uit het moederland, een symbool dat zeggen wil: Ons hart is bij jullie; wij vergeten jullie niet.

*

Wij mogen niet achterblijven. Ook onze mannen, verloofden, broers, familieleden en vrienden verwachten een cantinewagen van HUN gemeente.

Steunt daarom allen zonder uitzondering de NIWIN - cantine-wagen-actie.

De NATIONALE INSPANNING WELZIJNS-VERZORGING INDIË verzorgt aankoop en verzending der cantinewagens.



DE NIWIN-ZAAK IS OOK Uw ZAAK!



- 6e. Middelen van ontwikkeling en ontspanning bijeenbrengen: films, fotomateriaal, muziekinstrumenten, partituren, grammofoons met platen, sportartikelen e.d.
- 7e. Speelgoed inzamelen voor de jeugd.

Wat vraagt de N.I.W.I.N.?

De N.I.W.I.N. vraagt Uw sympathie in tastbaren vorm. Het werk van de N.I.W.I.N. kost, evenals alle andere werk, geld. Zij vraagt dat geld van U. Steunt haar werk en stort Uw bijdrage op giro 511000 of zendt postwissel aan het Centraal Bureau N.I.W.I.N., Dr. Kuiperstr. 1a, Den Haag. Bewijst aan de onzen in Indië metterdaad: *Uit het oog, maar niet uit het hart!*

niWin

NATIONALE INSPANNING
WELZIJNSVERZORGING
INDIË

Mr. Dr. HORACE HUGO ALEXANDER
VAN GYBLAND DOOSTERHOFF-KAMER
Voortrekkers-Universiteit
PRETORIA



Uit het oog,
maar
niet uit het hart!



HET GAAT OM AL ONZE MENSCHEN in Indië, militairen en burgers. Om hun welzijn. Zij missen veel. Zij hebben niet om zich heen de oude, vertrouwde sfeer van het vaderland; de gezelligheid van het ouderlijk huis. Hun ontbreekt, zeker op eenzame posten, de mogelijkheid tot ontspanning en ontwikkeling. Zij komen veel van die dingen tekort, die aan het leven geur en fleur geven, zoals boeken en tijdschriften, goede radioprogramma's, filmvoorstellingen en nog veel meer.

Zij moeten dat alles hebben om ook geestelijk op peil te blijven. Er moet gezorgd worden voor hun welzijn in de volle betekenis van het woord. Er wordt reeds veel gedaan, maar er moet nog veel meer gedaan worden vóór er kan worden gezegd, dat zij alles krijgen, waarop ze recht hebben.

* * *

Laat de stem van Uw hart U niet alleen hartelijke gevoelens en vriendelijke woorden ingeven, laat de stem van Uw hart ook spreken uit Uw daden. Onze mensen

in Indië vragen Uw goede zorgen; stuur hun die door de N.I.W.I.N., de Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië, met een bijdrage te steunen. Het zal hun goed doen te weten dat de talrijke onbekenden, die tezamen het Nederlandsche volk vormen, gezamenlijk helpen.

* * *

Wat doet de N.I.W.I.N.?

- 1e. Aan onze mensen in Indië pakketten sturen; 150.000 Kerstpakketten vormden het begin!



- 2e. Nederlandsche artisten uitzenden voor het geven van voorstellingen en uitvoeringen; geregeld speciale radioprogramma's verzorgen.
- 3e. Filmvoorstellingen verzorgen met filmwagens, die ook op de meest afgelegen plaatsen kunnen komen.
- 4e. Boeken, couranten en tijdschriften inzamelen.
- 5e. Cantines, vaste en mobiele, inrichten; tehuizen en recreatie-oorden oprichten.

FEBRUARI 1947.

EXTRA NIWIN-BULLETTIN

MEDEDEELINGEN VAN HET CENTRAAL BUREAU VAN DE NIWIN,
KONINGINNEGRACHT 26, 'S-GRAVENHAGE, TEL. 182250, 182251 en 182252
GIRO 511.000 - BANKIER: NED. HANDEL MIJ. HEERENGRACHT, DEN HAAG

VERSLAG

VAN DE

LANDELIJKE NIWIN CONTACT BIJENKOMST

gehouden in de Stadsschouwburg te Utrecht op 5 Febr. '47.

Mr. Dr. HORACE HUGO ALEXANDER
VAN GYBLAND OOSTERHOFF-KAMER
Voortrekkers-Universiteit
PRETORIA



Z.K.H. Prins Bernhard, Voorzitter van het Niwin-Comité in gesprek met
Ir P. F. S. Otten, Tweede Voorzitter Niwin-Comité (rechts) en Ing. F. F.
van Rhijn, Directeur Centraal Bureau Niwin.

Voorwoord

In den vroegen voormiddag van den 5den Februari was het in de omgeving van den Stadsschouwburg, gelegen aan het Lucas Bolwerk te Utrecht, merkbaar, dat hier een niet alledaagsche gebeurtenis op het programma stond. Naarmate het middaguur naderde reden steeds meer auto's af en aan en talrijke hooge burgerlijke en militaire autoriteiten traden de vroolijk met vlaggen versterde ingang van den Stadsschouwburg binnen.

Het was dan ook inderdaad een belangrijke dag want 5 Februari betekende een eerste mijlpaal in het nog vrij korte bestaan van de Niwin, namelijk de afsluiting van de eerste periode van voorbereiding van den arbeid voor de welzijnsverzorging van onze militairen in Indië en burgers in gelijke omstandigheden.

Het was de eerste groote Landelijke Niwin bijeenkomst welke tevens bedoeld was als het inluiden van een nieuw tijdperk van hard werken ter bereiking van het doel waarvoor de Niwin in het leven werd geroepen.

Toen ir. P. S. F. Otten, tweede voorzitter van het Niwin Comité met een korte toespraak de bijeenkomst opende was de zaal van den Stadsschouwburg tot vrijwel in alle hoeken gevuld met autoriteiten uit alle deelen van het land, die samen gestroomd waren om het contact met de Niwin te verinnigen.

Wij geven in dit extra Bulletin, ten behoeve van allen die zich ingezet hebben voor de welzijnsverzorging in Indië, tevens ten behoeve van hen, die door bijzondere omstandigheden niet in de gelegenheid waren om deze belangrijke bijeenkomst bij te wonen, uitvoerig de verschillende gehouden redevoeringen weer, terwijl men hierin voorts zal aantreffen een schriftelijke beantwoording van de vele vragen die ons gesteld werden.

Moge deze extra uitgave van ons Bulletin met belangstelling gelezen worden en mogen wij hier onzerzijds de wensch en het vertrouwen aan vastknoopen dat deze uitgave er toe moge bijdragen dat de Niwindoelstelling meer ingang mag vinden in de harten van ons geheele Nederlandsche Volk, opdat wij in steeds ruimere mate in de gelegenheid zullen zijn om onzen arbeid voor een zóó schoon en zóó specifiek nationaal belang uit te bouwen tot steun van hen, die zich onder zulke moeilijke omstandigheden dienstbaar maken aan de belangen van het Vaderland.

Wij zullen hier alleen dán volkomen in kunnen slagen wanneer er een eensgezinde nationale samenwerking is, en Nederland achter de Niwin staat!

REDE Z.K.H. PRINS BERNHARD

Nadat de groote NIWIN contact bijeenkomst te Utrecht met een kort woord door den tweeden Voorzitter van het NIWIN Comité, ir. P. S. F. Otten, was geopend werd een Marine- en Legerfilm over het leven van de militairen in Indië vertoond. Hierna nam Z.K.H. Prins Bernhard, voorzitter van het NIWIN comité het woord en hield de navolgende toespraak:

Excellenties, heeren autoriteiten vertegenwoordigende onze strijdkrachten, besturen van provinciën en gemeenten, afgevaardigden van de pers, oproep- en voorlichtingsdiensten, en Gij allen, die hier gekomen zijt, omdat Ge belang stelt in het werk en de doelstelling van de Niwin, Ik heet U op deze eerste Landelijke Bijeenkomst van de Niwin van harte welkom.

Wij willen trachten U in dit korte tijdsbestek, dat ons hiervoor gegeven is, een indruk geven van het wezen en het streven om de Niwin-gedachte in zoo groot mogelijke kring uit te dragen en met Uw actieve en enthousiaste medewerking te bereiken, dat de Niwin in zoo kort mogelijken tijd werkelijk zal uitgroeien tot wat zij bedoeld te zijn: **een nationale inspanning**.

Ik ontveins mij niet, dat voor deze nationale inspanning Uw liefde voor de zaak, waarom het gaat, en Uw voortdurende bezieling onontbeerlijk zijn. Helpt ons den schoonen wensch van wijlen Koningin Emma: „Laat Nederland groot zijn in de dingen, waarin een klein land groot kan zijn”, voor de Niwin in vervulling te doen gaan.

Als onze gemeenschappelijke taak zie ik dat wij bereiken dat alle Nederlanders, ongeacht rang, stand of positie, ongeacht hun Godsdienstige richting of politieke overtuiging, als **een** groote familie den zorg voor **alle** militairen in Indië en burgers, die onder gelijke omstandigheden leven, op zich nemen. Onze gemeenschappelijke zorg voor hun welzijn moet zich in **gelijke** mate over **allen** uitstrekken.

Ik begrijp en waardeer, dat er binnen bepaalde groepen de dringende noodzaak voor die geestelijke zorgen wordt gevoeld, die door hun hoedanigheid uitsluitend tot het werkgebied van die bepaalde groepen behooren. De financieële consequenties van de hieraan verbonden acties zullen — vergeleken met de eischen door de algemeene welzijnsverzorging te stellen — in den regel klein zijn. Bij deze acties ligt het zwaartepunt op de geestelijke zorg. Het is mij bekend, dat er bij enkele bevolkingsgroepen en in enkele deelen van het land de meening heerscht, dat het deelnemen aan

een actie voor een bepaalde groep, het steunen van de NIWIN-actie overbodig maakt. Ik ontken dit ten stelligste en herhaal, dat de NIWIN-actie een zaak is, die **alle Nederlanders** **gelijkelijk** aangaat. Wij hebben een prachtig doel voor oogen: Alle Nederlanders zorgen gemeenschappelijk voor alle militairen en burgers, die onder soortgelijke omstandigheden in Indië leven.

Moge dan in alle streken van ons land en in alle geleerden van ons volk de roep uit deze samenkomst worden gehoord en door ons allen met élan worden verbreed, de roep, die beteekent: onze landgenooten ginds, militairen en burgers, rekenen op ons zooals wij op hen, zij ginds en wij hier vormen **een** groote gemeenschap, onafscheidelijk met elkaar verbonden.

Onmiddellijk na het uitspreken van deze belangwekkende rede werd door den tweeden voorzitter van het NIWIN comité Ir P. S. F. Otten, het woord gegeven aan Ing. F. F. van Rhijn, directeur van het Centraal Bureau van de NIWIN, die met de volgende toespraak een uiteenzetting gaf over de structuur van de NIWIN.

REDE Ing. F. F. VAN RHIJN

Dit weekend las ik in een courantenknipsel uit mijn geboorteplaats Hoorn een kort bericht over de oprichting van het Plaatselijk NIWIN-Comité. Men schreef letterlijk: „Dat bij de plechtigheid van de installatie, zowel de pro- als anti- Lingadjatti menschen hun problemen opzij hadden gezet, om gezamenlijk aan het werk te gaan in het nieuw gevormde NIWIN-Comité. Dienzelfden avond beluisterde ik Pater de Greeve in het Lichtbaken: Hij sprak over „helpt elkander“, en „slaat de handen ineen“. Later hoorde ik hoe de heer Voskuil, Hoofdredacteur van het „Vrije Volk“, over gemeenschapsgevoel sprak, (waar wij niet mee verwend zijn in Holland). In de afgelopen weken en maanden van den korten tijd, dat ik weer terug ben in Holland heb ik bij herhaling soortgelijke woorden en suggesties vernomen, die allemaal hetzelfde betreffen, n.l. tezamen iets goeds tot stand te brengen.

Eén ding heeft er misschien ontbroken, en dat was de praktische mogelijkheid om dit „helpt elkander“, en „doen tezamen“ uit te voeren. Voor deze nationale NIWIN-actie heeft U bij monde van onzen Voorzitter zoojuist ook diezelfde opwekking gehoord. Op mijn rust de dorre taak U in het kort de structuur uiteen te zetten, dus het praktische plan te geven om het gezamenlijke „doen“ te verwezenlijken.

De data van onze korte historie zijn in volgorde: Begin Augustus ontstond een aantal verlanglijstjes van allerlei materialen voor de welfare in Indië, opgemaakt door den staf van Generaal Spoor. Op 17 Augustus werd de betreffende, voorloopig aanvullende begroting in de Oorlogsraad aangenomen. 27 Augustus werd een oriënteerende vergadering gehouden onder voorzitterschap van Ir. Otten, die het verzoek gekregen had van Zijne Excellentie den Minister-Président, om coördineerend op te treden, zoowel voor de officieele instanties als voor particuliere initiatieven op het gebied van de welfare Indië en tot een uitvoerend Comité te geraken. 14 September hield den Minister-Président Dr. Beel de NIWIN ten doop door zijn welbekende radiorede, terwijl op 7 November den Minister-Président het NIWIN-Comité onder voorzitterschap van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard en als 2e voorzitter Ir. Otten, installeerde.

In het Comité hebben sindsdien naast de genoemde Voorzitters, Vice-voorzitter Mr. Stikker en ikzelf als lid/Secretaris de volgende leden zitting: De vertegenwoordigers van de Ministeries van Oorlog, Marine, Financiën, Overzeesche Gebiedsdeelen, U.V.V., Roode Kruis, Ned. Helpt Indië, Jeugdorganisaties, Vrouwenorganisaties, Koninklijke Landmacht, Werknemersorganisatie, Katholiek Thuisfront, Band Nederland Indië en den Voorzitter van de Publiciteitscommissie.

Uit het Comité werd samengesteld een Dagelijksch Bestuur met de beide, reeds genoemde, voorzitters en als leden den heer Jacob van het Ministerie van Financiën, den heer van Velsen van het Ministerie van Overzeesche Gebiedsdeelen, den heer Welter van Ned. Helpt Indië, den heer Ketwich Verschuur van het Ned. Roode Kruis, met als adviseurs, den heer Schuitema als voorzitter der Publiciteitscommissie en ikzelf in mijn functie als Directeur van het Centraal Bureau NIWIN. Dit Bureau heet officieel Stichting Centraal Bureau NIWIN, omdat voor de uitvoerende taak onder beheer van het Dagelijksch Bestuur uit juridisch, financieele overwegingen, hier den Stichtingsvorm noodzakelijk was.

Coördineeren, stimuleeren en uitvoeren van wat Nederland inderdaad doet of wil doen aan welzijnsverzorging voor onze militairen en burgers, onder gelijke omstandigheden, in Indië, was de voor ons liggende taak. Het geheele werkgebied werd verdeeld over 5 Werkcommissies: Commissie I met de zorg voor Cantines, Militaire tehuizen, onder voorzitterschap van Ds. Kooyran en onder vice-voorzitterschap van Aalmoezener Goossens. Commissie II met den zorg voor Kunst, Radio en Film, onder voor-

zitterschap van mijzelf en onder vice-voorzitterschap van Dr. F. Fris; Commissie III met den zorg voor Lectuur en Nieuws, onder voorzitterschap van den heer A. van Velsen en de heer P. Nijhoff Pzn. vice-voorzitter; Commissie IV onder Voorzitterschap van den heer E. J. Gernaat en vice-voorzitter Luit. ter Zee 1e kl. J. A. v. d. Vliet; Commissie V met als werkgebied den Socialen Zorg, voorzitter Mevrouw M. H. C. Duynstee- van Basten Batenburg, vice-voorzitters: Mevrouw G. A. Schouten-van Steenbergen en Ds. A. T. W. de Kluis. Als algemeene werkcommissie kennen we nog de Publiciteitscommissie, voorzitter Drs. E. B. W. Schuitema, vice-voorzitter den heer Vente, die alle problemen publiciteit en propagande betreffende, centraal behandelt en die in tegenstelling met de overige werkcommissies een zuiver technische commissie genoemd mag worden. Bij de Commissies is ernaar gestreefd het geheele werkgebied der welzijnsverzorging zoo volledig mogelijk te bestrijken. Daarnaast is men er wat de samenstelling der commissies betreft in geslaagd daarin vrijwel alle bevolkingsgroepen en schakeeringen naar levensbeschouwing te doen vertegenwoordigen.

Tenslotte nog een enkel woord over het Centraal Bureau als uitvoerend orgaan van het Dagelijksch Bestuur. Twee van de belangrijkste afdelingen van het Centraal Bureau zijn de afdelingen Financiën en Publiciteit, waarvan het werkgebied in hoofdzaak in Nederland ligt en hetgeen zoo dadelijk door den heer Schuitema belicht zal worden.

Verder zorgt het Centraal Bureau ervoor om regelmatig contact met alle werkcommissies te onderhouden, waarvoor speciale functionarissen zijn aangewezen, die dagelijksch op het Centraal Bureau het commissiewerk gaande houden. Tevens heeft de „Stem van Nwvin” onderdak gevonden op het Centraal Bureau, van waaruit al het administratieve werk, aan de radiozending en de Luisterclub verbonden, wordt verricht. Allerbelangrijkst is de taak van het Centraal Bureau in verband met Indië zelf. In de eerste plaats geldt dit het Niwa-werk, waarover Mevrouw Fokkema-Uiets zal vertellen, dat als onderdeel van het algemeene Nwvin-werk kan worden beschouwd. Daarnaast het algemeene contact met Indië, de C.C.B.M.W. (Coördinatie Commissie Burger- Militaire Welfare). Deze Commissie werkt onder voorzitterschap van Majoor Wittert van Hoogland, die hier momenteel aanwezig is en omvat Legerwelfare, Marinewelfare (O.S. & O.) en Burgerwelfare. Het contact met deze Coördinatiecommissie in Batavia moet zeer innig zijn, om van te voren juiste distributie der Nwvin-artikelen over

de heele archipel te verzekeren. Ware er niet zulk een uitstekend contact met de C.C.B.M.W. te Batavia, dan zouden wij ons niet volkomen hebben kunnen verlaten op het initiatief en de niet genoeg te prijzen toewijding, waarmee in Batavia door de Welfare-diensten wordt gewerkt: het zou onmogelijk zijn geweest om 150.000 Kerstpakketten overal op tijd door den geheelen Archipel te distribueeren.

Met bovenstaande, beknopte opsomming, meen ik te kunnen volstaan en ik geloof U hiermede, zij het ook sumier, een duidelijk beeld te hebben gegeven van de structuur van de Nwvin-organisatie.

In alle bescheidenheid meen ik te kunnen zeggen, dat de Nwvin, zij het ook nog niet in alle details, toch in het algemeen over een behoorlijk centraal apparaat beschikt.

Het Centraal Bureau moet de stimuleerende invloed ondergaan van allen, die bij het Nwvin-werk zijn betrokken: Comité-leden, Commissies, Plaatselijke Comité-besturen en vooral ook het Nederlandsche volk zelf. Ook het Centraal Bureau moet daden zien om zelf tot grotere daden aangespoord te kunnen worden.

Wij rekenen daarbij op U allen!

REDE Drs. E. B. W. SCHUIITEMA

Als derde spreker op dezen middag trad de heer Drs. E. B. W. Schuitema, voorzitter van de publiciteitscommissie van de Nwvin naar voren, die een overzicht gaf van de propaganda en de werkwijze der plaatselijke comités. Hij zeide o.m. het volgende:

De Nwvin-propaganda is er allereerst op gericht het geheele Nederlandsche volk te doordringen van de Nwvin-gedachte. Deze kan in het kort aldus worden geformuleerd: wij vormen met onze menschen overzee één groote familie en hun zorgen zijn de onze. Dit houdt in, dat door de Nwvin wordt gepropageerd, dat op het Nederlandsche volk de moreele plicht rust, onze menschen overzee al datgene te verschaffen, waarop hun ontberingen en offervaardigheid hun recht geven.

Daarna staan wij voor de zeker niet gemakkelijke taak, enthousiasme voor de Nwvin-doelstellingen te wekken bij al diegenen, die naar onze meening de aangewezen menschen zijn om plaatselijk de noodige activiteit te ontwikkelen.

Toen het Nwvin-Comité besloot wat betreft zijn activiteit, over te gaan tot een groote decentralisatie, deed het dit om de volgende

redenen: Het meende, dat het eigenlijke werk in handen moest worden gelegd van de Comité's in de verschillende Nederlandsche gemeenten, omdat daardoor op de beste wijze rekening wordt gehouden met de verschillen in structuur, die er in de onderscheidene Nederlandsche gemeenten bestaan. Vanzelfsprekend ging het Comité van de gedachte uit, dat de Plaatselijke Comité's een verkleinde reproductie of afspiegeling zouden zijn van het Landelijk Comité, waarin alle groepen en schakeeringen, die zich de welzijnsverzorging van onze menschen in Indië aantrekken, zouden zijn vertegenwoordigd. Gelet echter op de verschillen in samenstelling en groepeerings in de Nederlandsche gemeenten zal bijna nergens precies dezelfde structuur als van het Landelijk Comité



Z.K.H. Prins Bernhard in gesprek met de pers

worden aangetroffen. Welke samenstelling de beste is en de meeste waarborgen biedt voor doeltreffende arbeid, kan echter het beste plaatselijk worden beoordeeld. Het komt in wezen hierop neer, dat het Landelijk Comité aan de verschillende gemeenten feitelijk dat gedeelte van de nationale taak delegeert, dat wat zijn groothoed betreft overeenkomt met het inwonertal der gemeente. Bevat dus een gemeente een zielental, dat ongeveer 1 % van de Nederlandsche bevolking omvat, dan dient deze gemeente ook een honderdste gedeelte van de nationale taak, en dat dan meestal uitgedrukt in geld, voor haar rekening te nemen.

Bij de landelijke propaganda voor de Niwin wordt gebruik ge-

maakt van alle voorkomende hulpmiddelen als annonces, aanplakblijftjes, vouwbladen, films, e.d. De afdeling Publiciteit van het Centraal Bureau van de Niwin tracht in den meest uitgebreiden zin service te geven door de Plaatselijke Comité's van drukwerk e.d. te voorzien. Wij hopen binnenkort ook een propagandafilm voor de Niwin-gedachte in de bioscopen te kunnen laten draaien.

Een van de beste propagandamiddelen, waarover wij beschikken is „De Stem van Niwin”, die driemaal per week in het Strijdkrachtenprogramma gedurende 5 minuten de Nederlandsche bevolking aanspoort om het Niwin-werk te steunen. Het succes van dit praatie is overweldigend groot en de Niwin-Luisterclub, die reeds tienduizenden leden telt, groeit met den dag. Uit de vele adhaesiebetuigingen blijkt voldoende, hoe zeer het Nederlandsche volk in alle lagen meeleeft met datgene, wat de Niwin voor onze menschen overzee tracht te verwezenlijken.

Onze interne propaganda, d.w.z. onze activiteit om te komen tot de oprichting van zooveel mogelijk Plaatselijke Comité's, heeft met veel grootere moeilijkheden te kampen. De radiorede van Zijne Excellentie den Minister-President Dr. Beel van 14 September 1946 heeft het Nederlandsche volk ingelicht over de oprichting van de Niwin en de taak, die het Niwin-Comité was toegedacht. Deze radiorede is gevolgd door een circulaire van 14 October 1946 van Zijne Excellentie Dr. Beel in zijn kwaliteit van Minister van Binnenlandsche Zaken, gericht aan alle Burgemeesters van Nederlandsche gemeenten. Na deze opwekking van Zijne Excellentie werden de voorloopige richtlijnen van het Centraal Bureau Niwin voor de oprichting van deze Comité's aan alle burgemeesters uitgezonden.

Wij zijn niet zoo optimistisch geweest te denken, dat nu onmiddellijk de Plaatselijke Comité's uit den grond zouden verrijzen; wel waren onze verwachtingen grooter dan de werkelijkheid aantoonde. Het gebrek aan belangstelling is naar onze meening en aan de hand van de ervaring in hoofdzaak toe te schrijven aan de volgende factoren: In de eerste plaats bestond er weinig belangstelling door de vele aanvragen om medewerking voor soortgelijke doeleinden. In de tweede plaats gaf men ons van verschillende zijden te kennen, dat er een groote collectemoetheid bestond, waarbij ik erop wil wijzen, dat wij ons dit wel degelijk hebben gerealiseerd en ook in ons eerste Niwin-Bulletin hebben gepubliceerd. Wij hebben daar echter onmiddellijk aan toegevoegd, dat er behalve het op traditioneele wijze collecteren nog vele methoden bestaan, welke een Plaatselijke Niwin-Comité kan gebruiken om

de Niwin-doelstelling te verwezenlijken en de noodige middelen bijeen te brengen. Het hangt van de vindingrijkheid en het enthousiasme voor de goede zaak van de Plaatselijke Comité's af of een Niwin-actie plaatselijk een succes wordt of niet.

De praktijk heeft bewezen, dat in een plaats waar spontaan het initiatief tot de oprichting van een Plaatselijk Comité werd genomen door mensen, die dagelijks met onze mannen en vrouwen overzee meelevende, het resultaat van hun activiteit in overeenstemming was met de energie en het enthousiasme waarmee de zaak werd aangepakt.

Bovendien is er nog de factor, dat er verschillende misvattingen heerschen ten aanzien van het Niwin-werk. Ondanks het feit, dat wij in onze bulletins en op andere wijze een zoo duidelijk mogelijk beeld trachten te geven van de doelstelling en het urgentieprogramma van de Niwin, heerscht ook bij verschillende Burgemeesters nog de gedachte dat een Niwin-Comité-overbodig is, omdat men bijv. plaatselijk voor de jongens uit deze gemeente reeds al het mogelijke doet. Men moge in zulke gevallen dan wel goede gemeentenaren zijn, maar men is zeker slecht Nederlander, wanneer men er niet bij bedenkt, dat er voor jongens uit andere plaatsen dikwijls niets gebeurt, maar bovendien, dat het geen enkele gemeente mogelijk zou zijn om ook maar een gedeelte van het algemeen urgentieprogramma van de Niwin uit te voeren. Welke gemeente zou zonder de faciliteiten en de prioriteiten, waarover de Niwin beschikt bijv. het cantinewezen weer kunnen doen herleven, op groote schaal boeken en actuele lectuur aan alle menschen in Indië kunnen zenden, kunstenaars kunnen uitzenden en films kunnen aankopen, in het kort al deze programma-punten kunnen verwezenlijken, waarmee de Niwin bezig is?

Welke Nederlandsche gemeente zou voor alle militairen en burgers onder soortgelijke omstandigheden met Kerstmis de vervaardiging en de distributie van 150.000 Kerstpakketten hebben kunnen ter hand nemen? Een uitspraak, zooals ik in een brief van een der burgemeesters heb gelezen: „Wij zorgen voor onze eigen jongens, laat iedereen dit doen” is toch wel Holland op zijn smalst.

Nu zijn er op dit oogenblik gelukkig 216 Plaatselijke Comité's gevestigd en 147 in oprichting. Comité's waarvan vele een reusachtige activiteit ontwikkelen en ons de overtuiging schenken, dat wanneer alle Plaatselijke Comité's zoo zouden werken, de raming en de doelstelling van de Niwin dit jaar meer dan verwezenlijkt zouden worden. Het doet goed te weten en te ervaren, dat een plaats van 10.000 inwoners zich voornam en ook voor de maand

Februari wil verwezenlijken, een bedrag van f 10.000.— voor een cantinewagen bijeen te brengen. Wanneer alle Plaatselijke Comité's zoo werken en naar rato hun aandeel bijdragen, is de Niwin-actie geslaagd.

Wat voor een Plaatselijk Comité noodig is, zijn in hoofdzaak twee dingen: enthousiasme en planning. En tenslotte, van wie kan in een gemeente een grootere stimulerende invloed uitgaan dan van den eersten burger van de gemeente, dan van den Burgemeester?

Heeren Burgemeesters, sta mij toe, speciaal nog eens het woord tot U te richten! Wij trachten U hier vandaag een indruk te geven van wat de Niwin is en wat zij denkt te verwezenlijken. Als wij in staat mogen zijn niet alleen Uw belangstelling, maar ook Uw enthousiasme voor de groote nationale taak, die de Niwin op zich heeft genomen, te wekken dan kunt U voor ons in Uw gemeente de groote gangmaker zijn die door Uw bezieling de gemeentenaren tot een zoodanige activiteit ten bate van de Niwin aanspoort, dat zij aan het einde van 1947 met trots en voldoening kunnen zeggen: „Wij hebben voor de Niwin ons aandeel gedaan”.

Tenslotte nog één opmerking. Er is wel eens gezegd, dat de Niwin uitsluitend voor de materiele verzorging van onze menschen in Indië zorgt. Afgezien van het feit, dat kunst, lectuur, ontwikkeling e.m.d. zeker niet tot een materiele voorziening kunnen worden gerekend, zouden wij nog dit willen opmerken: Geestelijke goederen gedijen slecht op een behoeftigen bodem. Hoe beter de materiele welstand van onze menschen in Indië, hoe grooter de tevredenheid en de dankbaarheid en hoe grooter de kans, dat het geestelijk goed niet verloren gaat.

*

Na deze toespraak werd de pauze aangekondigd, waarin gelegenheid werd gegeven tot het stellen van vragen (schriftelijk).

Hiervan werd een ruim gebruik gemaakt. Er kwam een zoo groot aantal briefjes binnen, dat het niet mogelijk bleek deze alle direct te beantwoorden. Hiervan werd na de pauze mededeeling gedaan. De heer Schuitema zegde toe de niet behandelde vragen van dezes middag schriftelijk te zullen afdoen, aan welke toezegging verderop in dit bulletin wordt voldaan.

De volgende vragen werden vervolgens door den heer Schuitema voorgelezen en onmiddellijk daarna beantwoord:

Vraag:

Is het de Niwin bekend, dat gesproken wordt over het feit, dat de Directeur of één der andere functionarissen een salaris ontvangen van f 20.000.—?

Antwoord:

Dit feit is ons inderdaad bekend, doch als het waar zou zijn, was het

niet zoo moeilijk om functionarissen op het Centraal Bureau te krijgen.
De salarissen van de NIWIN worden gecontroleerd en vastgesteld in overleg met ambtenaren van het Dept. van Financien. Hier heeft behoefte verder meer aan toegevoegd te worden, een salaris van f 20.000,— is natuurlijk nonsens.

Vraag:

Is het juist, dat het aantal promotoren 20 telt en dat de salariering van deze menschen f 250,— tot f 300,— per maand bedraagt, zoodat dit zonder de eventueel te maken kosten ± f 60.000,— bedraagt. Wanneer dit zoo is, is dit dan verantwoord?

Heeft het Hoofdc Comité ook gedacht aan de kosten, die de werkers afgevaardigden van de plaatselijke Comité's vandaag van hun schamele beurs moeten betalen?

Antwoord:

Het is niet juist dat er 20 promotors zijn. Het noodzakelijke propagandistische werk is eerst verricht door drie menschen, die daarvoor zonder kosten voor de NIWIN door de N.V. Philips zijn afgestaan. Later bleek het noodzakelijk nog vier menschen aan te trekken, die daarvoor vergoedingen ontvangen welke varieeren van f 200,— per maand en f 80,— per week. Daarnaast kunnen voor reise- en verblijfkosten vergoedingen in rekening worden gebracht met de daarvoor door het Rijk vastgestelde schaal voor ambtenaren.

Deze promotors zijn voortloepig geëngageerd voor enkele maanden: een definitieve regeling wordt met 1 April gemaakt. Het Centraal Bureau meent dan met drie propagandisten te kunnen volstaan. Van kosten van f 60.000,— per jaar voor promotors is dus geen sprake. Het Hoofd-Comité heeft niet gedacht aan de kosten die de werke lijk afgevaardigden van de plaatselijke Comité's op den dag der lan- telijke bijeenkomst zouden moeten maken. Het wil echter verwijzen naar bulletin II, waarin wordt geschreven over de kosten, te maken door plaatselijke Comité's en moet, als deze vergoedingen noodzake lijk zijn, het aan het oordeel van het locale Comité worden overge- laten, of bestuursleden van het pl. Comité deze onkosten voor de reis naar Urecht zelf moeten dragen.

Vraag:

Kan de film „Bengers van Recht en Veiligheid" ook afgestaan worden aan de Plaatselijke NIWIN-Comité's?

Antwoord:

Ja, Binnen eenige dagen is een 16 mm copie hiervoor beschikbaar van de R.A.O.-filmdienst, aan te vragen bij het Centraal Bureau NIWIN.

Vraag:

In de Gemeente Wijchen (Gld.) was een Thuisfrontcomité, dat uitsluitend werkte voor de militairen uit de eigen gemeente. Kan dit door blijven ar- beiden, of is het beter, dat er een plaatselijk NIWIN-Comité wordt opgericht?

Antwoord:

Wij zijn blij, dat deze vraag gesteld is, omdat veel meningsverschil bestaat over Thuisfrontcomité en NIWIN-comité. Het is niet de be- doeling, dat alle andere verenigingen, die in NIWIN-verband wer- ken, ophouden het hun activiteit. Het is wel de bedoeling, dat Katho- liek Thuisfront-acties en NIWIN-acties gescheiden zijn. Men kan lid zijn van beide en voor beide werken. Het is niet mogelijk de de acties gezamenlijk te doen, want dan ontstaat er meningsver- schil over de opbrengst.

Vraag:

Zou het NIWIN-werk in de gemeenten niet geactiveerd kunnen worden door kernen, geformeerd uit de oud-militairen?

De Burgemeesters ter plaatse kennen de mannen van 1940.

Antwoord:

Wij stellen ons voor, dat oud-militairen spontaan aan de activiteit van de NIWIN voor de militairen in Indië zullen medewerken. Het ligt op de weg van een Plaatselijk-Comité deze menschen te activeeren.

Vraag:

Hoe is de verhouding tusschen NIWIN en Kath. Thuisfront in overwegend Katholieke gemeenten?

Neemt Kath. Thuisfront daar de plaats van het NIWIN-Comité in?

Antwoord:

In die gemeenten in de Provincies Brabant en Limburg, waar de bevolking overwegend of uitsluitend katholiek is, is de mogelijkheid geschapen, dat het NIWIN-werk wordt gedelegeerd aan het Thuis- front-comité. De NIWIN wil graag gebruik maken van de Thuisfront- comité's om de plaatselijke NIWIN-acties te verrichten, doch de verschillende acties moeten gescheiden blijven. Hierover bestaat niet het minste meningsverschil tusschen de NIWIN en Katho- liek Thuisfront.

Vraag:

Coördinatie Pro Rege en Kath. Thuisfront voor eventueele acties.

Antwoord:

Wij hebben bij de vorige vraag vastgesteld, dat met Kath. Thuis- front overeenstemming bestaat. Met Pro Rege is nog geen defini- tieve afspraak gemaakt, doch wij hebben reden om aan te nemen, dat de meningsverschillen binnenkort uit den weg zijn geruimd.

Vraag:

Centrale versterkking van materiaal.

Antwoord:

Het is inderdaad de taak van de afdeling Publiciteit van de NIWIN voor de centrale versterkking van materiaal voor de speciale acties, die in de verschillende gemeenten worden gevoerd, te zorgen. Bijv voor de cantinewagenactie kan het plaatselijk comité erop rekenen dat het een aantal vrouwbladen krijgt hetwelk gesteld is op 10 % van het aantal inwoners, wat voldoende is gebleken. De service van de afdeling publiciteit zal steeds beter worden; deze afdeling moest echter eerst goed georganiseerd worden.

Hierna werd het woord gegeven aan den heer Ir. F. F. van Ruijn, directeur van het Centraal Bureau van de NIWIN, die de volgende vragen beantwoordde:

Vraag:

Is het juist, dat er duizenden NIWIN-pakketten in Indië ontvreemd zijn?

Antwoord:

De overdreven mededeelingen over diefstal van Kerstpakketten zijn ons bekend. Wij hebben gemeend, dat door publiciteit reeds vol- doende hierover was gezegd. In totaal was de diefstal 3 %. Hoe jammer en fataal is het, dat er nog altijd diefstal mogelijk is bij het vervoer door de archipel, doch ook in Nederland. Deze 3 % is echter in verhouding niet slecht.

Vraag:

Is het juist, dat volgens binnengekomen berichten de verdeling der NIWIN-goederen, in het bijzonder te Batavia, veel te wenschen overlaat?

Antwoord:

De heer Wittert van Hoogland, Hoofd Dienst-Welfare in Indië, heeft steeds te horen gekregen, dat voor Batavia teveel werd gedaan. Bij de kerspakketten kwam men nu tekort.

De klachten, die binnen zijn gekomen hebben nu alleen betrekking op de kerspakketten, die men alleen in Batavia niet heeft ontvangen. Hier waren voornamelijk jongens geleverd die pas in Indië waren.

Vraag:

Tal van vragen over verdere decentralisatie van pakketten.

Antwoord:

Wij zouden hier graag op terug willen komen in de Publiciteit. Hoe prettig het ook is een persoonlijk pakket te zenden met een brief, voor 150.000 stuks is dit heel moeilijk in verband met al het materiaal, dat noodig is om ook het geheel een materiele inhoud te geven. Dit neemt niet weg, dat het moreele effect grooter is van volkomen privé-pakketten.



Overzicht van de zaal

Vraag:

Vragen over vliegtuigtransport van pakketten en brieven.

Antwoord:

Wij kunnen er niet genoeg voor waarschuwen, om alles, wat naar Indië per luchtpost wordt gezonden, zoo licht mogelijk te maken. Er is een bepaald plafond aan de mogelijkheden van het vliegtuig. Getracht wordt extra vervoer in te schakelen; het luchtvervoer is echter momenteel absoluut vol.

Vraag:

Is er verschil in arbeidsveld tusschen NIWIN en Ned. Helpt Indië? Zoo ja, welk?

Antwoord:

Ned. Helpt Indië is een Stichting, die met succes al vanaf de bevrijding heeft gewerkt en heeft zich ten doel gesteld: de zorg voor de repatrianten hier in Nederland en daarnaast voor blank en bruin op alle mogelijke gebied textiel en voedingmiddelen naar Indië te zenden. Het aanrakingsvlak in werkzaamheden van NIWIN en Ned. Helpt Indië ligt bij lectuur, sport en kleine welfare-artikelen, die tesamen een klein werkgebied van Ned. Helpt Indië vormen.

Vraag:

Is het mogelijk om de programma's, welke gebracht worden door artiesten, uitgezonden via NIWA, vooraf te laten censureren door veldpredikers en aalmoezeniers?

Antwoord:

Op de diverse programma's hebben Ds. de Kluis en Pater Coossens toezicht en geven daarvoor hun volle garantie, doordat zij als leden van de Auditiecommissie aan onze uitzendingen sanctie moeten geven.

Vraag:

Het militaire doel van de NIWIN is volkomen duidelijk, het burgerlijke niet.

Kan dit onduidelijke nevendoeel niet alsnog worden overgedragen aan „Ned. Helpt Indië“ of een dergelijke instelling?

Antwoord:

Ou het oogeblik is in Batavia de Dienst Sociale Zaken in oprichting. De vertegenwoordiging daarvan hier in Nederland zal dezer dagen op Overzeesche Gebiedsdeelen besproken worden. De vertegenwoordiger van de Burger-Welfare wordt één dezer dagen benoemd. Het contact is op de vorige vergadering tot stand gebracht. De omschrijving van de doelstelling blijft voorloopig, zooals deze nu is n.l. militairen en burgers onder gelijke omstandigheden (beperkt tot ± 30.000).

Vraag:

Kan de taak van de NIWIN niet worden uitgebreid met activiteit ten opzichte van het „Thuisfront“? De militairen in Indië zijn voor deze activiteit zeer gevoelig; zij betekenen belangrijke moreele steun aan die militairen, dus NIWIN-hulp langs indirecten weg.

Antwoord:

Wij zijn het hier volkomen mee eens. De Welfare van het gezin in Nederland is ongetwijfeld de grootste steun van de welfare in Indië. Onze doel- en taakstelling brengt echter mede, dat wij in de eerste plaats voor de „jongens“ in Indië zorgen. Met de Commissie „Sociale Zorg“, is echter de juiste coördinatie tot stand gebracht voor wat betreft bijv. algemeen huisbezoek van militaire gezinnen hier in Nederland — o.a. wordt contact onderhouden met de Band Ned. Indië — helgeen inderdaad een garantie is, dat e.e.a. gebeurt. Financiële steun te geven is zeer moeilijk en op het oogeblik zelfs niet mogelijk.

Vraag:

Het Comité Amsterdam vraagt nog of het niet juist geweest was, in plaats van Niwa-voordrachten, een vooraanstaand legerautoriteit of Generaal Spoor een voordracht te laten geven over het leven van onze „jongens“ in Indië.

Antwoord:

Het lag inderdaad in de bedoeling, dat Generaal Spoor hier zou zijn, doch dit was op het laatste oogeblik niet mogelijk.

Vraag:

Tal van gesproken brieven van familieleden zijn naar Indië gezonden. Er blijkt echter een gebrek aan grammofoons te bestaan. Is op dit gebied iets te bereiken?

Antwoord:

Momenteel zijn 50 grammofoons op weg naar Indië voor het draaien der platen.

Vraag:

Verzorgt de NIWIN ook de militaire tehuizen of wordt dit overgelaten aan de vereenigingen, die dit verzorgen?

Antwoord:

De NIWIN heeft centraal bevorderd, dat voor militaire tehuizen een zekere activiteit, langs de A.M.V.J., wordt ontplooid en wordt ondersteund door bijzondere voorrangsregelingen. Bericht uit Indië: met groot succes in oprichting en exploitatie.

Winschoten wordt dankgezegd voor de kalendervorm-suggestie.

Kampen wordt dankgezegd voor zijn brief, doch dit zouden wij liever schriftelijk behandelen.

Hieronder geven wij nu de beantwoording van de vragen, welke met het oog op den daarvoor beschikbaren tijd, niet op de vergadering konden worden afgedaan:

Vraag:

Waarom worden de artisten, die naar Indië gezonden worden, niet uit de Militairen zelf gekozen? Is het niet mogelijk, dat zij, die een bepaalde aanleg hebben, een speciale opleiding krijgen? Resultaat: Het uitzenden van bovenbedoelde militairen zal goedkooper zijn dan de gehuurde artisten, die momenteel uitgezonden worden. Tevens zijn deze militairen in de gelegenheid een vak te leeren.

Antwoord:

Het kiezen van militairen, die een speciale aanleg hebben of een speciale opleiding krijgen voor de uitzending als artiest is om militaire redenen en doordat het peil van hun prestaties niet uitreikt boven dat, wat men plaatselijk in een kazerne acceptabel acht, een onmogelijkheid.

De „Gehuurde" artiest is inderdaad op het oogenblik een vrij dure affaire, waarvoor geput wordt uit de ter beschikking gestelde gelden van Rijkswege. Het blijkt ons steeds duidelijker dat Nederland zelf onder deze dure artisten nauwelijks voldoende aanvoer voor Indië kan opleveren, gezien de vrij uitgebreide tournee's en het gehalte, wat men daar vraagt. Het is merkwaardig misschien voor U te vernemen, dat, wat hier te lande de 2e Klasse heet, daar maar nauwelijks de toets van de critiek kan doorstaan. Aan den eenen kant is het dus prettig om dit te constateeren, omdat het demonstreert, dat de jongens daar niets voelen voor laag bij de grond-sche, middelmatige of zelfs slechte kwaliteit, wat maar al te veel in Nederland opgang maakt. Aan den anderen kant is het heel moeilijk aan deze eischen te voldoen, omdat wij voorloopig van de grondgedachte uitgaan in de eerste plaats artisten uit Nederland te moeten aantrekken.

Wij geven U de verzekering, dat door het bevorderen van de zelfwerkzaamheid in de troep en het leiding geven daaraan door Welfare-officieren en zelfs door specialisten, die wij hiervoor binnen kort uitzenden, min of meer aan Uw idee wordt tegemoet gekomen.

Naast de artisten uit Holland, die op tournee gaan, is voor het vervullen van een eenigszins redelijk bezet programma deze eigen, dus militaire bezetting, maar al te zeer noodig.

Vraag:

Zeer zeker is het mooi, dat er thans pakketten en artisten naar Indië gezonden worden, doch moeten wij niet nu reeds bedenken, wat onze plicht zal zijn tegenover de jongens, die terug zullen komen, hetzij gedemobiliseerd, hetzij gewond, hetzij verminkt? Volgens mijn meening ligt hier een groote toekomstige taak voor de thans bestaande NIWIN Comité's, aangezien deze Comité's bestaan uit menschen, die zich vrijwillig voor een goed doel opgaven en op deze wijze dus een goede vaste kern vormen en bereid zijn ook in de toekomst te helpen.

Antwoord:

Wij zijn het volkomen met U eens, dat ook zorg voor die jongens die gedemobiliseerd of gewond of zelfs verminkt terugkomen, hard noodig is. Uit ontvangst van de „Kota Inten" zult U ongetwijfeld vernomen hebben, dat hierin ook door stimuleeren van NIWIN-zijde niet alleen de belangstelling, maar ook verbeteringen van materielen aard reeds zijn verkregen. Naast de officieele militaire instanties, die op het oogdenklik al het mogelijke doen om zoo goed mogelijk deze zorg te geven, zal de NIWIN-organisatie door actie veering enerzijds en direct uitvoeren door de Plaatselijke Comité's in de ontvangstcentra Amsterdam en Rotterdam anderzijds, een en ander bevorderen.

Vraag:

Is het niet wenschelijk, dat op de uit te zenden cantinewagens komt te staan: „Geschenken door de Burgerij van de gemeente....." in plaats van: „Geschenken door de Gemeente.....", aangezien niet de Gemeentekas de benooodigde gelden beschikbaar stelt, doch de Burgerij! Antwoord:

Wij zijn het met U eens, dat de Cantinewagen die uitgezonden wordt beter voorzien kan worden: Geschenken door de burgerij van de Gemeente....., terwijl wij U verwijzen naar pagina 9 van het 2e NIWIN-bulletin, waarin dit onderwerp eveneens is behandeld.

Vraag:

Vele ouders en vrouwen klaagden reeds over het hooge posttarief voor pakketten, die voor Indië bestemd zijn. Zou een speciaal NIWIN-tarief hier geen uitkomst kunnen brengen?

Antwoord:

Herhaaldelijk hebben wij met het Bestuur van de P.T.T. van gedachten gewisseld en het blijkt ons, dat op practischen grond hierin voorloopig geen wijziging te verwachten is.

Vraag:

Is het niet mogelijk in elke plaats een NIWIN-Moeder aan te stellen? Haar taak is de volgende:

Als er een schip met gewonden of gedemobiliseerde militairen aankomt, is het aan te bevelen om iemand te hebben, die tot de jongens een hartelijk en moederlijk woord richt; die zich met hen onderhoudt en hen helpt. Niet koud-officieel, maar als „iets van thuis", iemand waar je alles aan kunt vertellen en die je vrouwen heeft.

Kan men in een bepaald dorp niet komen tot definitieve oprichting van een NIWIN-Comité, dan is dit misschien meer de taak van een NIWIN-Moeder. Hoe vaak bereiken vrouwen niet meer dan mannen. Ziekenbezoek aan soldaten in Holland, schriftelijk contact met militairen uit haar plaats van inwoning, die in Indië of elders vertoeven.

Bij eventueele rampen of bepaalde gelegenheden als afgevaardigde op te treden. Indien noodzakelijk en indien mogelijk uitzending naar Indië om

de jongens zelf eens een hart onder de riem te steken. Vele andere mogelijkheden.

Antwoord:

De mogelijkheid van aanstelling van een NIWIN-Moeder werd door ons ter behandeling doorgegeven aan Commissie V. Sociale Zorg.

Vraag:

Er wordt in de propaganda zoo bitter weinig over het K.N.I.L. gehoord. Nooit heb ik gelezen, dat personeel van het Indische Leger Kerspakketten hebben ontvangen.

Antwoord:

Indertijd komt het woord K.N.I.L. weinig in Nederlandsche publicaties voor, daar de Welfare-zorg voor K.N.L. en K.N.I.L. geheel vallen onder één Dienst, n.l. Dienst Welfare Indië. Ook de Kerstpakketten werden gedistribueerd over alle soldaten van K.N.I.L. en K.N.L.

Vraag:

Ons Comité, dat vanaf November l.l. bestaat, occupeert zich met het verzenden van kranten, tijdschriften en andere lectuur. Daar de verzendkosten zoo hoog oploopen, verzoeken wij U of er een gunstiger centrale regeling mogelijk is.

Antwoord:

Voor de verzending van kranten, tijdschriften en andere lectuur bestaat sinds langere tijd een centrale regeling, zoodat Plaatselijke Comité's hiervoor niet in hoogere verzendkosten vallen.

Vraag:

Hoe is de landelijke organisatie geregeld van de leetuurvoorziening? Hebben ook de plaatselijke Comité's hier een taak?

Antwoord:

a. Voor de landelijke organisatie van leetuurvoorziening verwijzen wij naar desbetreffende publicaties in bulletin 2.
b. Plaatselijk Comité heeft hier verder zeker een taak b.v. in het verzamelen van lectuur en daardoor van een centraal punt transporteren naar Den Haag mogelijk maken.

Vraag:

Is het een NIWIN-Comité geoorloofd als hoofddoel van zijn actie op te geven het zorgen voor pakketten ter gelegenheid van feest en verjaardagen van de jongens uit eigen gemeente, zooals wel gedaan wordt? Zal de NIWIN op korten termijn portvrijdom verkrijgen?

Antwoord:

Zorg voor pakketten ter gelegenheid van feest of verjaardagen van de jongens uit eigen gemeente kan onmogelijk een NIWIN-zorg zijn. Het betreft hier individueel gerichte adressen naar Indië, waar toezending alleen mogelijk is via P.T.T.
Portvrijdom is onmogelijk.
Binnenkort komen postbladen van 11 cent in verkoop voor de correspondentie aan militairen.

Vraag:

Is het mogelijk, dat alle verzendingen aan militairen en burgers verzorgd worden door plaatselijke commissies?

Antwoord:

Geen enkel plaatselijk Comité heeft de garantie, dat zij verzendingen snel en doeltreffend kunnen doen plaats vinden.

Opn.

NIWIN-klanken moeten via plaatselijke comité's verzonden worden, daar het anders verwarring geeft bij de pl. comité's.

Antwoord:

Het verzenden van NIWIN-Klanken via pl. Comité's zal in de toekomst opnieuw bekeken worden bij de distributie. Van de eerste NIWIN-Klanken bestond niet de garantie, dat alle pl. Comité's in staat waren de verspreiding van Nw.Kl. op efficiënte wijze te regelen.

Opn.

Giro- of bankstortingen, welke aan het landelijk Comité overgemaakt worden, mededeelen aan pl. Comité's.

Antwoord:

Aan de afd. Boekhouding van het Centraal Bureau is opdracht gegeven alle giro-overschrijvingen te boeken op rekening van het pl. Comité. Het zal echter eenige employé's dagelijksch werk opleveren om van elke storting aan alle pl. Comité's mededeeling te doen. Wij stellen ons voor in de naaste toekomst regelmatig 1 x p. maand aan de penningmeesters van alle pl. Comité's de geheele opbrengst uit hun gemeente te melden.

Deze vraag geeft ons tevens de gelegenheid nogmaals bij alle penningmeesters van pl. Comité's erop aan te dringen de opbrengsten minste 1 x per maand over te schrijven op de rekening van het Centraal Bureau.

Vraag:

Hoe denkt U de werkwijze van de pl. Comité's in haar verhouding tot het Centraal Bureau?

Antwoord:

Voor deze vraag zouden wij gaarne verwijzen naar de beide door ons gepubliceerde bulletins, waarin de verhouding Centr. Bureau/pl. Comité's uitvoerig uiteen gezet is.

*

Na de beantwoording van de gestelde vragen, werd op de bijeenkomst de aandacht gevraagd voor Mevrouw G. J. H. Fokkema-Visser, die een korte causerie hield over het NIWA-werk (Nederlandsch-Indische Welfare Artisten).

CAUSERIE Mevr. G. J. H. FOKKEMA-VISSER.

Excellenties, dames en heeren,

Waarschijnlijk is bij U bij het lezen van de uitnodiging voor deze contact-bijeenkomst de vraag gerzen, „Wat is de NIWA?”

Om dit met een enkel woord toe te lichten moet ik beginnen U te vertellen, dat het NIWA-corps, een militair corps, werd opgericht te Batavia. De NIWA, de verzorgster van de Ned.-Indische Welfare-Artisten, is het Hollandsche zusje van de Amerikaansche U.S.O. en de Engelsche E.N.S.A. en draagt zorg voor het toeren van artisten en gezelschappen door geheel Indië, zoowel van plaatselijke krachten als van hen, die uitgezonden zijn onder de auspiciën van de NIWIN.

Dit werk omvat in Indië tournee-planning, huisvesting, trans-

port, publiciteit en alles wat betreft de verzorging van de betrokken krachten die ontspanning en goede afleiding brengen aan militairen en burgers, varieerend van een licht cabaretprogramma tot een klassiek concert. Het is hier in Holland in de eerste plaats onze taak goede Hollandsche programma's uit te zenden, omdat men toch zowel bij militairen als burgers in de eerste plaats vraagt naar echte **Nederlandsche** prestatie's.

Het zal U zonder meer duidelijk zijn, dat het brengen naar Indië van de Hollandsche resp. West-Europeesche cultuur **het** doel is.

Evenwel blijkt steeds weer hoe moeilijk het is de juiste krachten te vinden in ons land. Er zijn er maar weinigen, die ten volle beseffen, wat naast artistieke prestatie's op een dergelijke tournee van 3—6 maanden noodig is aan persoonlijk initiatief, enthousiasme, aan esprit de Jeu. . .!!!

Enkelen van diegenen, die in het laatste kwartaal van het vorig jaar reeds naar Indië gingen, kwamen terug en vertelden hoe dankbaar zijzelf waren dit werk te hebben mogen entameeren. Een dankbaar publiek, een voelen van contact met Holland, het brengen van een stukje van dat Holland, is een omschrijving van hun meening na een dergelijk tournee.

Het besef hier ook te moeten dienen in den ware zin van het woord werd voor velen van hen duidelijk door de ervaring.

Naast de eigenlijke schouwburg-prestatie's is wel in het bijzonder het brengen van kunst met groote of kleine K in de voorste posten het belangrijkste deel van dit werk.

Het is mede via U, dat wij nog eens met een korte uiteenzetting duidelijk trachten te maken hoe belangrijk het is, dat ook hierin het Nederlandsche volk moreel haar steun verleent.

Wij hebben de Nederlandsche krachten gevraagd het voorbeeld te volgen van de grooten in Engeland en Amerika die gedurende den laatsten oorlog overal waar de troepen waren, hebben getoond dat hun offerzin gelijken tred hield met de offervaardigheid van de militairen. Wij weten dat wij niet een vergeefs beroep op hen zullen doen-zoodra de **Niwin-gedachte** hun wereld is binnengetroeden. Zoals die de gedachten van iedere Nederlander moet binnentreden.

Want de Niwin-gedachte is niet anders dan de goed Nederlandsche gedachte: Er is niet slechts een band van Oost naar West, neen, wij zijn één over landen en oceanen heen. Wij hier, zij daar, wij zijn Nederlanders. Wij zijn één en dezelfde groep menschen met dezelfde belangen.

ONS HART IS BIJ HEN!

Onze mannen en vrouwen in Indië vragen niet alleen materiele steun, zij vragen in de eerste plaats geestelijke, moreele steun. Die krijgen zij door de overtuiging dat het geheele Nederlandsche volk achter hen staat en met hen meeleeft. Op ons allen hier, wij, die ons hebben opgeworpen als „motoren" van de Niwin, rust een verantwoordelijke en mooie taak. Aan ons is het, het Nederlandsche volk enthousiast te maken en . . . te houden. Dit kunnen wij alleen bereiken als ons eigen enthousiasme uit ons hart komt, als wij eenvoudig niet anders kunnen! Niet als alleen ons plichtsgevoel of onze hersens ons zeggen: „nou ja, aan die Niwin moeten we wel iets doen". Aan ons dus, het Nederlandsche volk in alle lagen wakker te schudden en te doordringen van de goede geest.

Ik dank U uit naam van allen in Indië voor alles wat U reeds voor hen hebt gedaan en voor alles wat U nog voor hen gaat doen, waardoor zij daar aan de overkant de overtuiging krijgen dat de woorden op het Niwin-embleem geen leege phrase zijn maar een diepe waarheid.

*

Na deze met veel gevoel voorgedragen rede, welke veel bijval oogstte, werd een begin gemaakt met het optreden van een aantal artisten. Dit zeer geslaagde optreden van verschillende kunstenaars had ten doel om een indruk te geven van de programma's zooals deze door artisten, die naar Indië vertrekken gebracht worden. Zoo bracht de bekende violist Theo Olof een voortreffelijke vertolking van det Havanaise van Saint Saëns, met aan den vleugel Henk ten Strake. Een ovationeel applaus viel hem ten deel. Echter kon met het oog op den beperkten tijd, die nog voor het afwerken van het verdere programma beschikbaar was, helaas geen gelegenheid gevonden worden om de aanwezigen wat meer van deze kunst te doen hooren.

Kees Pruis en Doodle verzorgden de vroolijke noot met een aardige sketch „Yank and Co", terwijl reeds eerder op den middag de buikspreekster „Carla" met haar poppen het een en ander ten beste gaf.

Voordat het slotwoord door den tweeden voorzitter van het Niwin-Comité, de heer Ir. P. S. F. Otten, werd uitgesproken, had Hansje Toussaint nog even gelegenheid haar ervaringen te vertellen over haar tournee door Indië, en zij gaf in een aardig

speeche eenige voorbeelden van de spontane wijze, waarop onze artisten door onze militairen in Indië werden ontvangen.

Alvorens over te gaan het slotwoord van den heer Otten weer te geven, willen wij nog even wijzen op het belang van het persoonlijk contact, hetwelk op dezen middag met verschillende voor- aanstaande figuren welke op het terrein van de welzijnsverzorging van onze militairen in Indië werkzaam zijn, tot stand is gekomen. Ook dit feit heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen, dat wij zonder te overdrijven kunnen beweren, dat deze eerste groote contactbijeenkoms van de NIWIN in alle opzichten een succes is geweest.

SLOTWOORD IR P. S. F. OTTEN

Excellenties, Dames en Heeren,

Wij zijn nu toegekomen aan de sluiting van deze eerste Landelijke NIWIN bijeenkomst. In de allereerste plaats wil ik den Ministers Beel, Jonkman en Fiévez, namens ons Comité hartelijk dank zeggen voor hun aanwezigheid. Wij weten, dat zij van morgen en zelfs nog in het begin van dezen middag in verband met belangrijke besprekingen met den Leger Commandant Gen. Spoor in den Haag aanwezig moesten zijn. Desniettemin hebben zij zich onmiddellijk daarna naar hier begeven om althans nog een gedeelte van deze bijeenkomst bij te wonen en zoodoende blijk te geven van hun groote belangstelling voor het NIWIN-werk. Wij zijn hen daarvoor dankbaar want wij behoeven voor het vele werk dat te verzetten is de moreele en daadwerkelijke steun van onze Regeering, welke steun wij ook in ruime mate genieten. Het is ten slotte in het leven zóó, dat iedereen voor zijn dagelijksch werk behoefte heeft aan medeleven en sympathie van een eigen gelukkig en harmonieus gezin en van de directe omgeving.

Doch voor de groote dingen, die in het leven bereikt moeten worden hebben wij meer noodig. Voor het werk van de NIWIN, en daarbij denk ik allereest aan onze mannen en vrouwen overzee, onze militairen en die burgers, die onder gelijke omstandigheden als zij moeten leven en werken, is het noodig, dat bij het gansche volk begrip bestaat voor die taak die zij hebben te verrichten en het is daarom voor hun moreel van zoo'n eminent belang, dat zij zich begrepen en geschraagd voelen door het geheele volk thuis. Er is ook thans voor Nederland in Indië iets groots te doen en om dat te bereiken zijn grootsche daden noodig. Niets in het leven van menschen en volken is belangrijk en kan diepte en inhoud

hebben wanneer daarvoor geen offers gebracht worden. Onze mannen en vrouwen ginds brengen dagelijksch offers onder de moeilijkste omstandigheden en zij zullen het belang en de noodzaak daarvan alleen maar bevestigd kunnen zien, indien wij allen op onze plaats en naar beste vermogen bereid zijn, om der wille van hen en van de groote zaak waarom het gaat, ook hier thuis offers te brengen. Het is om hen, dat te laten weten, een noodzaak van de eerste orde, dat zij zich geschraagd voelen door het heele volk en niet slechts door enkele groepen daarvan of door hun naaste omgeving. Wij weten, dat de Regeering op ons rekt zoaals wij voor ons werk op de Regeering rekenen en laten wij daarom hier vanaf deze plaats aan de Ministers Beel, Jonkman en Fiévez zeggen, dat zij op ons rekenen kunnen en dat wij allen gezamenlijk alles zullen doen wat binnen ons vermogen ligt om de NIWIN actie te doen slagen om zoodoende het hooge doel waarvoor de NIWIN is opgericht te bereiken. Het is vandaag voor allen die voor de NIWIN actie hun krachten hebben ingezet een groote dag, omdat deze eerste landelijke samenkomst in feite beteekent het afsluiten van de eerste periode van voorbereiding, het zoeken naar den weg, dien wij moeten gaan en het vinden van de middelen welke wij konden en moesten aanwenden. Vanaf dezen dag zal het hoofdwerk van de NIWIN-actie liggen in handen van de Plaatselijke Comité's, omdat alleen door de plaatselijke NIWIN Comité's uiteindelijk het heele volk kan worden bereikt. Wij beseffen, dat een instelling als de NIWIN, die aan den weg moet spijkeren en dus in het volle licht moet staan, onderhevig is aan veel critiek, omdat overal waar in ons werk gebreken zijn, deze ook direct zijn aan te wijzen en meer aandacht zal worden geschonken aan datgene, wat nog niet is gedaan, dan aan het goede, dat is of wordt volbracht. Men zal de critiek willen aangrijpen als reden om persoonlijke en noodzakelijke offers niet te brengen, maar laten wij dan vooral bedenken, dat het gemakkelijker is af te breken dan op te bouwen en dat het gemakkelijker is iets niet te doen dan wel te doen.

Wanneer U, zoaals wij, inzage zoudt krijgen van den indruk welke het Kerstpakket op onze militairen en burgers tot in de verste buitenposten heeft gemaakt, wanneer U weet wat inderdaad deze handdruk van begripen en medeleven van het volk in Holland voor hen heeft beteekend en wanneer U de groote moreele steun beseft welke hen deze handdruk heeft gebracht, dan zult gij allen in U iets voelen open gaan en dan zal met een variant op de Stem van NIWIN het geluid uit geheel Holland

gaan weerklinken: „Oké, het gansche volk doet mee, voor zijn mannen en vrouwen, voor zijn zonen en dochteren overzee!!”

Voorwaar, er is voor ons allen nog iets grootsch te doen en laat deze landelijke bijeenkomst ertoe bijdragen dit besef over heel Holland uit te dragen, opdat wij dat grootsche allen gezamenlijk en met Uw hulp bereiken.

Dank wil ik hier zeggen aan allen in Nederland die het beste van henzelf gegeven hebben om het zoover te brengen. In de allereerste plaats wil ik hier denken aan ons Centraal Bureau, het welk onder de leiding van den Heer van Rhijn onvermoeibaar iederen dag als hart van onze actie bergen werk verzet. Dank wil ik zeggen aan de voorbereiders en medewerkers van deze bijeenkomst, waaronder niet in de laatste plaats de artisten, om deze te doen slagen, door U allen een indruk te geven van het werk in Nederland en wat daaruit voor Indië voortvloeit. Dank ook aan de Welfare organisatie in Indië onder leiding van Majoor Wittert van Hoogland en aan al zijn medewerkers voor alles wat onder de moeilijkste omstandigheden en met groot tekort aan personeele en materieele hulp door hen tot dusverre in Indië wordt verricht en voor de wijze waarop zij het hebben klaargespeeld bijtijds tot in alle uithoeken het Kerstpakket over de geheele Archipel te distribueeren.

Laten wij dan allen gestimuleerd door deze bijeenkomst dadelijk uit elkaar gaan met het vaste voornemen zonder verslapping verder te bouwen aan het doel der NIWIN-actie, zoodat binnen zoo kort mogelijken tijd werkelijk van het Nederlandsche volk kan worden gezegd: „Ons hart is bij hen, met diep besef van de zaak waar het om gaat,” opdat onze mannen en vrouwen ginds zullen zeggen te weten, dat zij ook naar de begrippen en eischen van den nieuwen tijd pioniers zijn voor een groote zaak, welk pionierswerk het volk hier met hart en ziel wil steunen.

Ik dank U allen voor Uw opkomst.

NIWIN-BULLETIN

MEDEDEELINGEN VAN HET CENTRAAL BUREAU VAN DE NIWIN
KONINGINNEGRACHT 26 • TELEFOON 182250, 182251 EN 182252 • GIRO Nr. 511.000
's-GRAVENHAGE • BANKIER: NEDERLANDSCHE HANDEL MIJ., HEERENGRACHT

Mr. Dr. HORACE HUGO ALEXANDER
VAN GYBLAND OOSTERHOFF-KAMER
Voortrekkers-Universiteit
PRETORIA



De demonstratie cantine-wagen in Kampen

Inhoud

- | | |
|---|---|
| 1 De Cantinewagen-actie | 7 Niwin speldjes |
| 2 Reacties op onze Kerstpakketten-actie | 8 Regionale Radio-uitzendingen |
| 3 De landelijke Niwin Contactbijeenkomst te Utrecht | 9 Bijdragen uit de Sportwereld |
| 4 De „Niwin Klanken” | 10 Jeugd-acties |
| 5 Prijswinnaars Niwin Kruiswoordpuzzel | 11 Bloemlezing van acties |
| 6 Wat doet de NIWA | 12 Verhoogt Uwe plaatselijke activiteit |
| | 13 Mededeelingen |
| | 14 Samenstelling Niwin-comité |

De Cantinewagenactie een groot succes

Enschede levert een topprestatie!

In de tweede helft van Januari is een begin gemaakt met onze groote cantinewagen-actie. Direct nadat wij onze plannen tot het voeren van deze campagne kenbaar hadden gemaakt, bleek hier-voor groote belangstelling te bestaan. Tientallen gemeenten schreven in en nog dagelijks komen verzoeken bij ons binnen om aan deze actie te mogen medewerken.

Ondanks de slechte weersgesteldheden is de eerste reis van onze demonstratiewagen door ons land een ware triomftocht geworden. De feestelijk met Niwin vlaggetjes versierde wagen zette koers naar Deventer, welke plaats de première gaf van een alleszins goed georganiseerde actie, welke in twee dagen tijds f 5000.— opleverde. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan Holten, Oldenzaal, Amersfoort, Arnhem, Den Haag, Kampen, Almelo enz. om maar enkele plaatsen te noemen, waar o.a. met medewerking van de padvinderij, leden van het Roode Kruis, de U.V.V., militairen en een groot aantal enthousiaste inwoners van de verschillende gemeenten resultaten werden verkregen, welke de stoutste verwachtingen vertroffen.

Het is ons op deze plaats helaas niet mogelijk een complete opsomming te geven van alle plaatsen, die aan deze actie tot nu toe hebben medegewerkt. Wel kunnen wij hier met voldoening onze overtuiging weergeven, dat allen, stuk voor stuk, het uiterste hebben gegeven om van deze campagne iets groots te maken. In het bijzonder wijzen wij hier nog even op de krachttoer van Kampen, welke betrekkelijk kleine plaats in eenige dagen f 16.000.— bij elkaar wist te brengen. Bravo Kampen, een pracht prestatie. Enschede liet het er ook niet bij zitten en kwam maar liefst met een slordige f 60.000.— te voorschijn. Indien wij zoo doorgaan zal binnen afzienbaren tijd een fantastisch wagenpark bij elkaar zijn. Een groot aantal plaatsen, die den wensch tot het voeren van een cantinewagen-actie hebben kenbaar gemaakt, moet nog worden bezocht. De belangstelling is van dien aard, dat binnenkort een tweede modelwagen zal worden ingeschakeld, waardoor het tempo zal kunnen worden opgevoerd.

De actie is een groot succes en met spanning zien wij allen uit naar het moment, dat de zending van een 30-tal goed uitgeruste wagens naar Indië, een feit zal zijn geworden. De demonstratie-wagen zet haar tochten voort. Aan boord bevindt zich een in keurig uniform gestoken cantinière, die voor het aan den man brengen van de diverse versnaperingen zorg draagt, die gramfoonplaten draait enz. Om het geheel zoo attractief mogelijk te maken is over de motorkap van de wagen een groote Niwin vlag aangebracht, terwijl aan de zijkant een bord, de maat van dit bord is 110 x 75 cm., kan worden opgehangen, waarop de naam en het wapen van de desbetreffende gemeente kan worden vermeld. Desgewenscht kan op de boven voorzijde ook nog een bord geplaatst worden; de hiervoor aangegeven maten zijn 110 cm lang en 60 cm hoog. Er dient rekening mede gehouden te worden, dat de haken, waaraan deze borden komen te hangen, op een afstand van 100 cm van elkaar zijn aangebracht. Het verdient aanbeveling op dit bord te vermelden: „Deze wagen kan geschonken worden door onze gemeente. Geef Uw bijdrage”. Het is wenschelijk de tekst in plaats van „is geschonken” alsnog op deze wijze te veranderen.

Op aanvraag kunnen wij nog het volgende propaganda-materiaal toesturen:

1. Foto-demonstratiewagen, welke b.v. kan worden overgenomen op postpapier of invullijsten. Ook zou deze kunnen worden ver-groot en geretoucheerd (naam en wapen van de gemeente) om in étalages e.d. te worden geplaatst.
2. Vouwbladen, waarop aan de buitenkant een cantinewagen in de tropen afgebeeld. De tekst is bedoeld als een aansporing tot deelname aan deze actie. De achterzijde is blanco gelaten voor plaatselijke mededeelingen, zooals naam, adres, comité, gironummer etc. Ook kunnen banden voor de collectebussen bij het Centraal Bureau worden aangevraagd, terwijl verdere richtlijnen te vinden zijn onder „bloemlezing van acties uit kleinere plaatsen” in bulletin No. 2.

Bij het rondrijden en stationeeren in een gemeente dient het aanbeveling een groot aantal collectanten in te schakelen, die tevens vouwbladen kunnen uitreiken. Bovendien is het raadzaam iemand in den wagen te laten meereijden voor de bediening van den luidspreker. Deze persoon kan nog eens door het gesproken woord de actie toelichten en het publiek aanmoedigen tot het geven van een gift. Het zal op prijs gesteld worden indien ter plaatse nog voor een aantal gramfoonplaten kan worden gezorgd.

Dit zijn in het kort eenige praktische aanwijzingen, die ertoe kunnen bijdragen de actie een vlot verloop te doen hebben. Het begin is gemaakt en met welk een succes. Wij hebben gezien met welk een enthousiasme ons cantinewagen-plan door het Nederlandsche volk is ontvangen.



Ik zou best trek in dat cantine-mannetje hebben

In alle plaatsen, waar tot nu toe deze actie werd gevoerd onder-vonden wij van alle kanten de grootst mogelijke medewerking en waren de resultaten dan ook schitterend.

Dit zal voor ons een stimulans zijn, van deze actie iets groots te maken. De demonstratiewagen rijdt verder en boekt van plaats tot plaats grotere successen. Pers en radio maken regelmatig melding van grotere opbrengsten en onderstrepen gelijktijdig hun waardeering en sympathie voor deze Niwin campagne. Wij hopen en verwachten, dat de opbrengsten van de eerstvolgende weken zich in stijgende lijn zullen begeven en de uitvoering van dit plan tot een topprestatie zal kunnen worden opgevoerd.

VERANTWOORDING VAN GELDEN.

Wij verzoeken de plaatselijke Comité's, die gelden hebben ingezameld voor bovengenoemde actie zoo spoedig mogelijk aan de afd. voor het Centraal Bureau een opgave te geven van de opbrengst van deze actie, met vermelding van de wijze, waarop deze gelden werden ingezameld, b.v. collecten, fancy-fair, verkoop versnaperingen enz., en tevens vermelding van de gemaakte onkosten voor deze actie.

Nadrukkelijk willen wij U er op wijzen, dat deze afrekening los staat van het maandelijksch financieele overzicht, dat onze afd. Financiën in de aan U toegezonden circulaire heeft gevraagd. Bovengenoemde gegevens dienen ons een overzicht te geven van de totale opbrengst i.v.m. de aan te koopen wagens.

Reacties op onze Kerstpakkettenactie

Groote waardeering en dankbaarheid

Reeds in het begin van Januari kwamen bij het Centraal Bureau honderden dankbetuigingen binnen, waaruit wel overduidelijk bleek met welk een enthousiasme en dankbaarheid deze gift van de Nederlandsche bevolking door onze menschen in Indië is ontvangen. Op velerlei manieren werd getracht ons een indruk te geven van de blijdschap, waarmede onze militairen deze verrassing van „thuis” op hun vaak afgelegden posten ontvingen. De groote stroom van telegrammen, brieven, waarbij veelal foto's, die bij de uitreiking waren opgenomen, gaven een en hetzelfde te kennen: dankbaarheid, vreugde en waardeering. Hoewel de inhoud van de pakketten ook allerszins aantrekkelijk genoemd mocht worden, moet de kinderlijke vreugde van onze militairen niet alleen toegeschreven worden aan de materiele waarde van het gebodene, maar zeker ook in belangrijke mate aan het feit, dat hen weer eens het bewijs werd geleverd, dat zij niet vergeten worden en Nederland met zijn zonen meeleeft, waar zij zich dan ook ter wereld mogen bevinden.

Het is overigens wel een krachttoer geweest het astronomische aantal pakketten op den juisten tijd door de geheele Archipel te doen bezorgen, maar het is met vereende krachten gelukt. Wij willen hier nog even de groote medewerking in herinnering brengen, die wij hierbij o.a. van de zijde van het Roode Kruis mochten ontvangen en tevens nog even wijzen op de voorname taak, die de transportdienst Batavia (CCBMW) bij deze actie op zulk een voortreffelijke wijze tot een goed einde heeft gebracht. Wij kunnen met tevredenheid terug zien op het verloop van onze eerste groote actie, een actie in monster formaat, een actie, die ons allen geruimen tijd voor de volle 100 % in beslag heeft genomen; maar die ons geleerd heeft in taai volharden alles te bereiken, een wetenschap, die ons bij ons verder werk van onschatbare waarde zal zijn. Want de Niwin heeft nog veel meer op haar programma staan, bij de

uitvoering waarvan de wind wel eens zal kunnen tegenzitten. Maar dat zal ons nu niet meer deeren. Wij zijn gehard en kunnen dus tegen een stootje.

Op de groote Niwin bijeenkomst te Utrecht op 5 Februari j.l. hebben wij vele dankbetuigingen uit Indië in de hal van de schouwburg tentoongesteld. Enkele grepen uit de groote massa en wij hopen, dat velen er met genoegen van hebben kennis genomen.

Uit officieele rapporten is gebleken, dat in totaal ongeveer 3 % van het totaal aantal pakketten door vermissing en beschadiging is verloren gegaan, een verliescijfer, dat in vergelijking met soortgelijke transporten b.v. bij het Amerikaansche en Canadeesche leger, uiterst laag genoemd mag worden. Evenwel moet ieder verlies, hoe klein ook worden betreurd, doch wijzen wij in dit verband op de groote afstanden en de vele kanalen, waardoor deze zending is gegaan alvorens op de plaats van bestemming te zijn aangekomen.

Ofschoon 2000 pakketten meer ter beschikking van leger en vloot zijn gesteld dan aanvankelijk in de bedoeling lag, kon helaas aan ongeveer 1000 militairen geen pakket worden uitgereikt. Dit waren evenwel militairen, die eerst sedert kort in de tropen waren. Ook bereikten ons eenige berichten over den verkoop van kerstpakketten op de zwarte markt, hetgeen bij nadere informatie beperkt is gebleven tot individueele gevallen. Zoo zouden b.v. te Batavia grootere partijen op de Pasar Baroe verhandeld zijn. Onmiddellijk hebben wij toen opdracht gegeven het een en ander te onderzoeken, naar aanleiding waarvan wij bovenstaande officieele gegevens in bezit kregen. Met medewerking van politioneele instanties is evenwel alles gedaan om ook maar de geringste sluikhandel in pakketten tegen te gaan. De tendensvolle verhalen, die ons in den loop van Januari bereikten en waarin zelfs gesproken werd over een pakkettenhandel op min of meer groote schaal moesten al spoedig op grond van vele officieele waarnemingen naar het rijk van de tabellees verwezen worden.

Afgezien van deze kleine onaangenaamheden komen wij tot de slotsom, dat de kerstpakketten-actie een groot succes is geweest en voor de jongens en voor ons.

Zij ontvingen pakketten en wij de voldoening van het welslagen. Zij het bewijs, dat Nederland hen niet vergat en wij de wetenschap een onderneming van dit formaat tot een goed einde te hebben gebracht. Zoo gaan wij verder, vol vertrouwen in de toekomst, paraat en bereid voor de ten uitvoerlegging van onze volgende opdrachten.

DE LANDELIJKE NIWIN CONTACTBIJeenKOMST

op 5 Februari j.l. te Utrecht

In een extra bulletin, hetwelk bereids aan alle plaatselijke comité's is toegezonden, gaven wij een uitvoerig verslag van onze landelijke bijeenkomst in de stadsschouwburg te Utrecht. Voor wat betreft het gebodene op dezen middag kunnen wij derhalve naar dit nummer verwijzen.

Op deze plaats evenwel willen wij nog even wijzen op de belangrijkheid van dezen dag, de Niwin dag bij uitnemendheid, de dag waarop de ideale gelegenheid was geschapen om voor een uitgelezen publiek onze taak voor het voetlicht te brengen en ieder misverstand hieromtrent uit den weg te ruimen. Het persoonlijke contact met vooraanstaande vertegenwoordigers uit alle kringen van onze samenleving, die op het terrein van de welzijnsverzorging werkzaam zijn, was eveneens waardevol en leverde een niet onbelangrijke bijdrage voor de totstandkoming van een zoo groot mogelijke samenwerking.

Deze dag beteekende een eerste mijlpaal in het nog vrij korte bestaan van de Niwin, namelijk de afsluiting van de eerste periode van voorbereiding van den arbeid voor de welzijnsverzorging van onze militairen en onder gelijke omstandigheden verkeerende burgers in Indië.

Deze dag luidde tevens een nieuw tijdperk in van hard werken om het doel te bereiken waarvoor de Niwin in het leven was geroepen. Onze Voorzitter, Z.K.H. Prins Bernhard, nam als eerste spreker op deze bijeenkomst het woord.

Meerdere sprekers volgden, die allen op suggestieve wijze onze taak belichtten en opwekten tot een zoo groot mogelijke samenbundeling van alle krachten, welke zich in ons volk manifesteren voor de welzijnsverzorging van onze menschen in Indië. Hierdoor kan iets groots tot stand gebracht worden. Dit moeten wij bereiken en deze middag heeft daar in belangrijke mate toe bijgedragen.

Niets werd nagelaten om de aanwezigen zoo volledig mogelijk over ons werk in te lichten.

In de pauze konden vragen gesteld worden (schriftelijk), welke direct werden beantwoord en voor zoover daar op deze bijeenkomst, met het oog op den beschikbaren tijd geen gelegenheid meer voor was, in ons extra bulletin verder behandeld.

Door Z.K.H. Prins Bernhard werden gegevens verstrekt aan de pers, terwijl aan de verschillende inlichtingenbureaux, welke door ons in den schouwburg waren ingericht, een ieder desgewenscht op de hoogte werd gebracht van ons werk.

Het tweede gedeelte van dezen middag werd in hoofdzaak besteed om een indruk te geven van het Niwa werk. Door een aantal artisten werden eenige staaltjes van hun kunnen ten beste gegeven, waarmee men beoogde een indruk te geven van de programma's, zooals deze door artisten, die naar Indië vertrekken, gebracht worden. Het langdurig applaus na afloop van de diverse nummers mocht wel overduidelijk aantoonen, dat men met het gebodene in alle opzichten instemde (zie extra bulletin).

De Niwin zorgt voor goede programma's, de Niwin staat er borg voor, dat alleen het beste geboden wordt, gedragen door het besef, dat alleen het allerbeste goed genoeg is voor onze menschen in de Oost.

Met het brengen van deze flitsen hebben wij velen de overtuiging kunnen bijbrengen, dat de Niwin niet maar zoo wat naar Indië dirigeert en onze soldaten zoet tracht te houden met goedkoop vermaak. Integendeel, want aan de keuze van de voor Indië bestemde programma's wordt de grootst mogelijke zorg besteed en dat heeft deze middag dan ook wel duidelijk aangetoond. Deze dag was belangrijk. Niet alleen voor de Niwin, doch voor een ieder, die de belangen van onze militairen in Indië na aan het hart ligt. *Hij is geslaagd in den uitgebreidsten zin des woords.*

Na dezen 5en Februari is een nieuwe periode aangebroken, een periode van nauwere samenwerking en daardoor grootere mogelijkheden om onze productie op te voeren.

Utrecht bracht heel Nederland bijeen, werkzaam op het terrein van de welzijnsverzorging van onze militairen in Indië. Utrecht bracht een betere kennis van onze doelstellingen. Utrecht legde den grondslag voor de gezamenlijke uitwerking van ons programma en gaf ons een groote stimulans om met verhoogde activiteit verder te gaan aan de ten uitvoerlegging van onze taak.

DE „NIWIN KLANKEN”

Onze eerste uitgave van „Niwin Klanken” is overal in den lande met groot enthousiasme ontvangen. Talrijke aanvragen om een abonnement kwamen terstond na het verschijnen van dit blad bij ons binnen, terwijl een groot aantal bewijzen van instemming ons kantoor bereikten, waardoor op ondubbelzinnige wijze werd aangetoond hoezeer het verschijnen van onze eerste courant op prijs is gesteld. Door dit succes aangemoedigd zullen wij alles in het werk stellen „Niwin Klanken” regelmatig te doen verschijnen, waartoe op het oogeblik met de desbetreffende instanties besprekingen worden gevoerd voor het verkrijgen van papier e.d. Het Nieuwjaarsnummer, waarin o.m. een overzicht werd gegeven van de verschillende acties, die in den loop van de laatste maanden werden gevoerd, alsmede eenige toespraken waren opgenomen uit het Niwin Radio Kerst- en Nieuwjaarsprogramma, waaronder de belangwekkende rede van Z.K.H. Prins Bernhard, is met een groote oplage uitgekomen (400.000) en maakte met haar goed geslaagde fotomontage een alleszins prettigen indruk. Wij willen geenszins ontkennen, dat er fouten gemaakt zijn. Wij zullen ook geen opsomming geven van de oorzaken daarvan. Het moet ons echter allen van het hart, dat wij door den zeer korten tijd van voorbereiding geen volledig beeld hebben kunnen geven van alles wat door Niwin-lievend Nederland sedert de oprichting van ons Comité is tot stand gebracht en geen gewag hebben gemaakt aan onze Kerstpakketten-actie. Wij betreuren dit, doch kunnen evenwel de verzekering geven bij een eventueele volgende editie het een en ander te zullen rechtzetten. Ook de geboorte van ons blad ging met moeilijkheden gepaard, doch wij zijn ervan overtuigd deze te hebben overwonnen op een wijze, die ons optimisme met betrekking tot een eventueel verschijnen van ons tweede nummer alleszins wettigt.

Ook bij de verzending hebben wij veel ervaring opgedaan. Het wegwerken van 400.000 couranten in de Kerstweek was geen kleinigheid. Uit het Giroboek konden wij 250.000 adressen ophalen en

de rest van onze nummers gingen in hoofdzaak naar de plaatselijke Comité's met verzoek aan de verspreiding daarvan te willen medewerken. Alles ging voortreffelijk en werd tegen de verwachtingen in het astronomische aantal „Niwin Klanken" binnen bereikbaar korten tijd op de plaats van bestemming gebracht.

Het adresmateriaal bleek achteraf niet geheel en al zonder fouten te zijn geweest, maar ook wat dit betreft hebben wij geleerd en bij een volgende keer zullen wij beter beslagen ten ijs komen. Tot slot maken wij nog even melding van de groote belangstelling voor de in ons blad opgenomen kruiswoordpuzzle. Een groot aantal goede oplossingen kwam bij het Centraal Bureau binnen en wij maken elders in dit bulletin de prijswinnaars bekend. Al met al is de uitgifte van onze eerste courant een succes geweest en hopen wij zoo spoedig mogelijk ons tweede nummer te kunnen aankondigen. De „Niwin Klanken" maakte een goed entré. Wij zullen alles doen om haar voortbestaan mogelijk te maken.

Prijswinnaars

VAN DE

NIWIN KRUISWOORD-PUZZLE

Elders in dit bulletin maakten wij reeds melding van de groote belangstelling, welke voor het kruiswoordraadsel uit „Niwin Klanken" heeft bestaan. Reeds eenige dagen na het verschijnen van ons blad kwam een groote stroom brieven en briefkaarten op het Centraal Bureau binnen, welke massale toezending van oplossingen nog weken heeft geduurd. Het waren evenwel niet alleen de oplossingen, die ons in zoo groote getale bereikten. Het waren in het algemeen geen korte zakelijke mededeelingen, als of het hier een alledaagsch puzzletje betrof. Onze puzzelvrienden gaven niet alleen hun oplossingen, doch zagen wij deze vergezeld gaan met de meest sympathieke bewijzen van medeleven en was iedere brief en briefkaart stuk voor stuk een manifestatie van de meest warme gevoelens, die in ons volk voor ons werk bestaan. Zoo

ontvingen wij naast de oplossingen een groot aantal toepasselijke teekeningen, verzen, rijmpjes, ontwerpen en zelfs een heel schilderij opgebouwd uit Niwin emblemen, slagzinnen en een aardige collectie postzegels. Bij het sorteeren van deze massa correspondentie viel het ons ook op, dat een groot aantal oplossingen door de jeugd was ingestuurd. Van dit verheugende feit maken wij in het bijzonder melding, want in de toekomst zullen wij haar medewerking niet kunnen ontberen, althans voor wat betreft de ten uitvoerlegging van de groote jeugd-acties, die bij het Centraal Bureau in voorbereiding zijn.

Over het algemeen bleken de meeste oplossingen juist te zijn, zoodat wij tot een verloting van de prijzen moesten overgaan.

De eerste prijs, een massief gouden Niwin speldje, viel ten deel aan Mevrouw C. W. Putters—v. d. Berg, van Beuningestraat 12c, te Rotterdam. Verder zijn nog eenige zilveren en verzilverde speldjes aan inzenders van goede oplossingen toegestuurd.

De aanschaffingskosten van deze prijzen zijn bestreden uit de opbrengst van deze puzzle, welke kosten een gering percentage van het batig saldo van deze prijsvraag uitmaakte.

Ook deze puzzle heeft dus een niet onbelangrijke bijdrage geleverd aan het succes van onze eerste courant en het zal dus wel geen verbazing wekken, dat bij een eventueel verschijnen van een tweede nummer weer een kruiswoordraadsel zal worden opgenomen.

WAT DOET DE NIWA

In de afgelopen maanden heeft deze actieve onder-afdeling van de Niwin zich weer duchtig geroerd. Een groot aantal artisten kon weer derwaarts worden gezonden om hun collega's, die reeds eerder naar Indië waren gegaan, in hun taak te steunen en onze militairen de noodige ontspanning te brengen. Het werk van onze artisten in Indië is zwaar, maar zij doen het graag en met groote toewijding. De dankbaarheid van onze jongens is dan ook wel heel groot en er komen dagelijks vele brieven bij ons



De bekende violist Willem Noske tijdens zijn afscheidconcert (het 141ste) in den loop van Februari in het K.N.P.-hospitaal te Batavia. Naar verluidt zal bij binnenkort weer door de Niwin naar Indië worden uitgezonden

binnen, waaruit het succes van onze gezelschappen overduidelijk blijkt. Ook de Indische pers steekt haar waardeering voor het gebodene niet onder stoelen of banken. Zoo lezen wij in een der bladen een recensie over het optreden van het gezelschap van Bernard Barends in Semarang:

„het optreden van het gezelschap is een daverend succes geworden, een succes, dat ook alleszins verdiend was, Midden in de rimboe een fronttooneel, waarop menige cantine jaloers kan zijn. Cabaret-varianté van het goede soort, van het soort, dat onze jongens noodig hebben. Het leger lacht. Inderdaad, er is gelachen, er is gebruld. Bernard Barends als conferencier was onverbetterlijk. De drie Damaris: twee accordeons en gitaar. Zij hadden in no time alle harten gewonnen en het uitbundig applaus was wel verdiend. Deze avond deed je alle zorgen en narigheden vergeten en zal nog lang in de herinnering van de toeschouwers blijven. „Om dat te zien kunnen ze mij gerust tien uur patrouille laten loopen”, was de opmerking van een der soldaten. Zoo gaat het verder. Dit is slechts één der vele berichten, welke wij over het werk van onze artisten binnen kregen.

Het twee-wekelijksche orgaan de „Schakel” uit Batavia schreef het een en ander over Malando en Wim Noske.

„Wat variatie betreft van bekenden en beroemdheden uit de muziekwereld, die in onze cantine optreden, hebben wij zeker niet te klagen. Daar stond waarachtig Malando met zijn tango orkest op de planken van ons miniatuur tooneel. Dit orkest bracht ons een avond, die lang in onze herinnering zal blijven. Het speelde voor een uitverkocht „huis”, zoo vol dat de muurbloempjes nu noodgedwongen tegen de buitenrand van de cantine moesten gaan zitten. Wij hoorden bekende tango's, foxtrots en boogie-woogie nummers en natuurlijk moest hij voor ons zijn wereldberoemde Ole Guapa spelen. Hoe alles in de smaak viel, bewezen de stormachtige ovaties na ieder nummer en het uitroepen aan het eind van het optreden: Mijnheer Malando blijf nog even!”

Wij hadden U nog graag iets langer op de planken gehouden, maar wij weten, dat U na het optreden in Holland weer naar Indië terug zult komen. Vergeet dan de jongens van de 1e Comp. D.K.G. niet. Wij verwachten U nog vele malen in ons midden. U bracht ons wat wij noemen en waarmede wij onze waardeering uitspreken: een moord avond.

Verder wordt over het optreden van Wim Noske geschreven, „dat zijn kunst door onze militairen bijzonder is gewaardeerd. Zijn spel dwong bewondering af, zelfs zoo, dat degenen, die zich allesbehalve liefhebbers van viool durven noemen, geboeid naar zijn uitvoeringen bleven luisteren.”

Zoo zouden wij kunnen doorgaan, maar dat laat onze plaatsruimte in dit bulletin helaas niet toe.

Wij hebben evenwel getracht een indruk te geven van het groote enthousiasme, waarmede de door de Niwin uitgezonden artisten in Indië worden ontvangen. Hoe kan het eigenlijk ook anders. Het beste, wat op het gebied van ontspanning te vinden is, wordt onze jongens voorgezet.

Begin Januari vertrok Daan Hooykaas met zijn 5 medewerkers w.o. het dansende goochelpaar de Flezki's en de accordeonisten de Cavelli's. Op 1 Februari het Verg. Nederl. Studententoneel, welk laatste gezelschap o.a. het bekende verzetstuk „Geuzerwaard” zal opvoeren. Op 2 Februari het Röntgenkwartet met de bekende zangeres Lien Kortet en den pianist Loo Vincent. Vlak daarop ging het Regenboog cabaret van Willy van Hemert, waarin o.a. Ko v. d. Bosch en Mela Soesman medespelen. Op 24 Februari Willy Alfrede met het acrobatenpaar de Wilton's.

Voor Maart staan weer eenige zeer bekende artisten op het pro-

gramma w.o. Kees Pruis met zijn zoon Doodle. De bekende violist Herman v. d. Vegt, enz. enz. De Niwa speurt met deskundige oogen overal rond om alleen het allerbeste voor onze militairen in Indië bijeen te brengen. De Niwa zoekt, de Niwa selecteert, de Niwa zendt uit en zorgt voor dië ontspanning, waarop onze vertegenwoordigers in de Oost recht hebben.

Niwin Speldjes

Voor de winnaars van onze kruiswoordpuzzle in „Niwin Klanken” hebben wij onlangs eenige speldjes beschikbaar gesteld, w.o. één gouden, een aantal zilveren en verder nog eenige verzilverde speldjes.

De uitvoering van deze speldjes was van dien aard, dat wij onmiddellijk opdracht hebben gegeven nog een groot aantal van deze speldjes te doen aanmaken. Het ligt in ons voornemen deze (verzilverde) speldjes (van goud en zilver kon niet meer worden geleverd) aan de plaatselijke comité's tegen den prijs van f 1.50 per stuk af te staan. De winstmarge zal door het Centraal Bureau worden overgeboekt op rekening van het plaatselijke comité, die deze speldjes van ons afnam. De plaatselijke comité's zijn natuurlijk volkomen vrij op hun beurt deze speldjes met een zekere winst aan den man te brengen of voor andere doeleinden te bestemmen. Wij denken hier b.v. aan uitreiking van deze speldjes aan personen, die de Niwin goede diensten hebben bewezen enz.

Met het oog op de groote belangstelling, die wij hiervoor verwachten, verdient het aanbeveling eventueele aanvragen zeer vroegtijdig bij ons in te dienen. Dit ook in verband met eventueele nabestelling onzerzijds.

Individueele aanvragen zullen door ons niet in behandeling worden genomen, doch worden verwezen naar de plaatselijke comité's, waaronder de desbetreffende aanvrager ressorteert.

De gelden dienen van te voren op rekening van het Centraal Bureau te worden gestort, waarna voor spoedige toezending zal worden zorggedragen.

Regionale Radio uitzendingen



Het plaatselijke comité van Groningen heeft het aardige idee gehad contact te zoeken met de regionale omroep in Groningen en het is erin geslaagd een kleinen zendtijd voor de Niwin los te krijgen. Bravo Groningen en onze felicitaties voor alle noordelijke provincies. Want deze zender bereikt geheel Groningen, Friesland en Drente en mag het gebruik daarvan, alhoewel voorloopig nog beperkt tot 5 minuten per week, van groot belang worden genoemd. Wij denken b.v. aan de bekendmaking van Niwin acties, het oproepen van medewerkers, het geven van voorlichting enz.

Wij zijn er dan ook van overtuigd, dat deze unieke gelegenheid door alle noordelijke comité's met beide handen zal worden aangepakt en iedere seconde zendtijd ten volle zal worden uitgebuit. Iederen Zaterdagavond zal Johnie Nienhuis, de omroeper, het Niwin nieuws uit het Noorden den aether in sturen, welke uitzendingen zullen worden begeleid door wat gramfoonmuziek. Dus alle Niwin leden uit het Noorden: Iederen Zaterdagavond afstemmen op golflengte 245 meter. Johnie Nienhuis komt met Niwin nieuws tusschen 18.15—18.20 uur.

Verdere inlichtingen over dezen zendtijd zijn te verkrijgen bij den heer W. H. Slieker te Groningen, Helperbrink 51.

Deze uitzendingen dienen niet verward te worden met de plaatselijke radiouitzendingen, welke door medewerking van den radiodistributiedienst van het Hoofdbestuur van de PTT mogelijk zijn. Wij schreven hierover in ons December-bulletin No. 2. Indien plaatselijke comité's van deze gelegenheid gebruik wenschen te maken dienen zij ons hiervan een week van te voren mededeeling te doen met opgave van tekst (drievoud), plaats en datum van uitzending. Wij zullen dan de tekst ter goedkeuring bij de radio-raad van de PTT voorleggen.

BIJDRAGEN UIT DE SPORTWERELD

Amsterdam en Rotterdam boksen f 10.000.— bij elkaar

Ook de veteranen uit de bokswereld hebben blijk gegeven voor de belangen van onze jongens in Indië op de bres te staan. Zoo organiseerde promotor Huizenaar in het begin van dit jaar eenige boksavonden te Amsterdam en Rotterdam, waarop uitsluitend ster-ten uit de vroegere bokswereld in den ring verschenen. De groote belangstelling voor deze avonden moge wel blijken uit de opbrengsten: 6 Januari te Rotterdam en 17 Januari te Amsterdam tezamen f 8000.—

In November en December van het vorige jaar zijn eveneens in deze plaatsen bokswedstrijden gehouden, waaraan o.a. medewerking werd verleend door Luc van Dam. 10 % van de bruto opbrengst voor de Niwin. Hierdoor kon een bedrag van f 2000.— aan ons worden overgemaakt, zoodat beide steden het niet onbelangrijke bedrag van in totaal 10 mille door deze boksavonden voor ons hebben opgebracht. Wellicht is het mogelijk ook in andere plaatsen dergelijke wedstrijden te organiseren en verzoeken wij de plaatselijke comité's dit idee eens nader te bezien.

Ook uit andere plaatsen kregen wij belangrijke bijdragen binnen. Zoo ontvingen wij van de Verg. tot het houden van vee- en paardentoonstellingen te Utrecht een bedrag van f 2518,50 als opbrengst van een aldaar gehouden collecte tijdens een concours hippique.

De voetbalwedstrijd Lekkerkerk—E.D.S. bracht voor de Niwin f 120.— op en verder ontvingen wij nog eenige bedragen van verschillende clubs en vereenigingen als opbrengst van gehouden collectes e.d. ten bate van de Niwin.

Andere binnengekomen bedragen zijn:

Biljartwedstrijden	f 102,—
Kegelwedstrijden	96,—
IJshockeywedstrijden	79,—
Zwemwedstrijden	65,—
Duiventoonstelling	150,—
Bridgedrives	250,—

Schaakwedstrijden	53,42
Gymnastiekwedstrijden	299,32
Modelbouwteentoonstelling	600,—
Wandelsport	22,25
Sportwereld Amsterdam	65,—



Jeugd-acties

Bij het Centraal Bureau zijn plannen in voorbereiding om bij de daarvoor in aanmerking komende acties zooveel mogelijk de jeugd in te schakelen. De richtlijnen hiervoor zijn nog niet geheel en al gereed. Er wordt in het algemeen gedacht leerlingen van middelbare scholen en derg. over ons werk te doen voorlichten en op te wekken aan de ten uitvoerlegging van onze plannen een actief aandeel te nemen. Hiertoe dient dan contact te worden opgenomen met directeuren en leeraren van deze onderwijsinstellingen. In kleinere gemeenten kan een beroep gedaan worden op clubs, vereenigingen, tehuizen e.d. om medewerking te verleenen aan het uitvoeren van acties. Wij zijn er van overtuigd, dat jong Nederland een groot aandeel zal kunnen hebben bij het uitvoeren van verschillende Niwin campagnes. Wij dienen onze jonge menschen Niwin-bewust te maken en dat zal zeker wel lukken. Zandvoort heeft dit reeds bewezen en kon een groote fancy fair organiseren met een hoeveelheid materiaal, dat door jong Zandvoort bijeen was gebracht. Ook worden daar propaganda vergaderingen gehouden, waarop verschillende zang-, muziek-, sport-, jeugd-, kerkelijke vereenigingen alsmede hoofden van scholen worden uitgenoodigd. De schooljeugd helpt bij alles.

Dat kunnen ook andere gemeenten. De jeugd helpt graag en is er trots op aan onze groote zaak te mogen medewerken. Wij moeten dit benutten en alles in het werk stellen de jeugd in onze Niwin gelederen in zoo ruim mogelijke mate op te nemen.

Bloemlezing van acties

Zoo langzamerhand is bij het organiseren van plaatselijke acties al aardig wat routine verkregen. Meerdere malen mochten wij met genoegen constateeren, dat door de diverse gemeenten zeer origineele ideeën werden gebracht. Ook de ten uitvoerlegging daarvan geschiedt meer en meer op een wijze die, zoowel uit organisatorisch als vanuit economisch standpunt bezien, alle respect afdwingt.

Zoo organiseerde Groningen aan het einde van Februari een massale optocht, waaraan o.m. 250 militairen, een militaire kapel en een groot aantal burgers hebben medegewerkt. Op een vijftal legertrucks waren doel en streven van de Niwin allegorisch voorgesteld. Hier toe waren o.m. groote borden met slagzinnen en Indische tafereelen op de wagens aangebracht. Onder



het spelen van vroolijke marsmuziek trok de fleurige stoet langs het gemeentehuis, waar de burgemeester, in gezelschap van eenige andere autoriteiten, het defilé afnam. De geheele stad werd doorgekruisd, welke niet alledaagsche vertooning uiteraard groote belangstelling trok. Men moet het ijzer smeden wanneer het heet is, welke wetenschap door het groote aantal collectanten, die de stoet begeleidde, dan ook wel degelijk in praktijk is gebracht. Gelijktijdig werd door de stad een huis-aan-huis collecte gehouden, waarbij tevens genummerde kaartjes te koop werden aangeboden, welke bepaalde verrassingen konden opleveren. Bovendien werden verschillende groote fabrieken en bedrijven met intekenlijsten bezocht. 's- Avonds een groote militaire revue in een daartoe gratis beschikbaar gestelde ruimte. Opbrengst natuurlijk voor de Niwin. Bravo, Groningen, ga zoo voort.

Ook Zandvoort heeft blijk gegeven aardige ideeën te kunnen creëren en op voortreffelijke wijze ten uitvoer te kunnen leggen. Van de militairen, welke uit deze gemeente naar Indië zijn ver-

trokken, is een speciaal archief aangelegd. Als nu een Zandvoortsch militair jarig is, ontvangt hij van het plaatselijke Niwin-comité een bloemenkaart met eenige hartelijke woorden er op geschreven... De Voorzitter van het comité bezoekt op den dag der verjaring de ouders of echtgenoot van den betreffenden militair, wat door de familieleden uiteraard op prijs wordt gesteld. Het gevolg hiervan is, dat er meteen een goed contact ontstaat tusschen het comité en de ouders of echtgenoot.

Men tracht dan van iederen militair een foto te krijgen, waarvan een album wordt aangelegd. De bedoeling zit voor om, na het verloopen van den diensttijd, te trachten alle militairen eens op een avond bijeen te krijgen. Zoo vormt zich een groote gemeenschap en het lijkt ons alleszins mogelijk zoo iets dergelijks ook in grootere plaatsen te ondernemen. Het spreekt van zelf, dat door deze bezoeken aan familieleden ook het aantal medewerkers aan eventuele acties in belangrijke mate wordt verhoogd.

Verder wordt iedere week in de plaatselijke pers melding gemaakt van alles, wat door de Niwin werd en wordt gedaan, zoodat iedereen regelmatig op het werk van de Niwin wordt geattendeerd. Kort en suggestief worden bepaalde onderwerpen aan het publiek voorgezet met steeds weer dezelfde slagzin: „In Zandvoort leven wij mee — met de jongens overzee — daarom werken wij thuis tevreë daadwerkelijk aan de Niwin acties mee”. Zoo is het goed en wij kunnen deze manier van „advertising” ter navolging warm aanbevelen.

Heel wat aardige ideeën kwamen er weer uit de bus. Bij B. en W. werd een vergunning aangevraagd om gedurende de cantinewagen-actie bij de demonstratiewagen een kapel te laten spelen als mede toestemming voor het aanbrengen van een speciale straatverlichting. Om de demonstratiewagen met de benooidigde ingrediënten te kunnen voorzien werd bereids een groote inzameling gehouden, waardoor t.z.t. de beschikking over honderden belegde broodjes, koffie, melk, cacao enz. is verzekerd. Voor het zetten van de koffie en chocolade hebben zich eenige caféhouders beschikbaar gesteld. Winschoten heeft ook blijk gegeven bij het creëren van aardige plannen de noodige fantasie te bezitten. Dit actieve comité kwam met een kalender te voorschijn, waarin het publiek op overzichtelijke wijze van de diverse toekomstige campagnes op de hoogte wordt

gesteld. Dit lijkt ons wel iets ter navolging. Op de Nationale feestdag werd een groote straatcollectie gehouden, waarbij een draaiorgel goede diensten bewees.

Voor de boekenactie werd het muziekkorps van het Leger des Heils ingeschakeld. Voor de naaste toekomst staan nog aardige acties op het programma, w.o. een orgelconcert, voetbalwedstrijden, tooneelavonden enz.

Dit kan ook in Uw gemeente!

Ieder plan wordt direct goed aangepakt en niet eerder losgelaten, alvorens de uitvoering daarvan tot een goed einde is gebracht. Geregeld worden er nu besprekingen gevoerd met promotors, welke besprekingen ten doel hebben alle opgedane ervaringen bij het organiseren en uitvoeren van acties dienstbaar te maken aan alle nog te voeren acties. De rapporten van de promotors worden bestudeerd door de publiciteitscommissie en aan de hand van campagnes, die overal in het land hebben plaats gehad en door hen van nabij gezien zijn, kunnen uiteraard richtlijnen worden samengesteld. Deze richtlijnen kunnen dan mogelijk gebruikt worden door die plaatselijke comités, welke in de toekomst acties willen voeren, zooals in deze richtlijnen zijn omschreven. Dergelijke richtlijnen werden reeds door ons gegeven in bulletin No. 2 o.a. voor de speelgoedactie in „Bloemlezing van acties in kleinere plaatsen”.



Dit kan ook in Uw Gemeente!

Verhoogt Uw Plaatselijke Activiteit

Naar aanleiding van vele verzoeken van de Plaatselijke Comité's om behulpzaam te zijn bij het verzorgen van film-programma's en het organiseren van feestavonden, wil het Centraal Bureau er op wijzen, dat van verschillende andere Plaatselijke Comité's berichten zijn ontvangen, dat in hun plaats met veel succes zulke feest- en film-avonden werden gehouden, waarvan de opbrengst de moeite waard bleek.

In verband hiermede lijkt het wenschelijk, dat Plaatselijke Comité's hun activiteiten op dit gebied uitbreiden. Het moet toch mogelijk zijn met eenige goede voorbereiding een feestavond met plaatselijk talent in elkaar te zetten. Wat is aantrekkelijker voor het publiek, dan toegangsbewijzen te koop om te gaan zien, hoe een goede vriend, kennis of familielid, daar een avond op het toneel staat. Maak Uw omgeving warm om in deze richting mede te werken. Wij verwachten hier meer van, dan van het optreden van een willekeurig gezelschap.

Indien onverhoopt in deze richting niets tot stand kan worden gebracht kan op het Centraal Bureau een beroep worden gedaan, die dan een dergelijke avond zal organiseren. Wij hebben de beschikking over een aantal zeer aantrekkelijke films over het leven van onze militairen in Indië, waarover elders in dit bulletin (onder mededeelingen „films") verdere gegevens worden verstrekt. Is het niet mogelijk een heele avond met deze films te vullen, dan kan onze afdeling publiciteit voor een aanvullend programma zorgen, door de medewerking van eenige zeer goede amateurs op het gebied van de kleinkunst, die hun diensten hiervoor hebben aangeboden.

Het volledige programma, alsmede gegevens over vervoer- e.a. kosten worden op aanvraag onmiddellijk toegezonden.

Vanzelfsprekend kunnen plaatselijke comité's zoowel aanvragen indienen voor een voorstelling van het volledige programma of voor de filmavond of het kleinkunst programma alleen.

Er dient zorg te worden gedragen voor een zaal met tooneel en piano en indien mogelijk, gordijnen en voetlichten. Op deze avonden kunnen entree-prijzen gevraagd worden, die behalve de dekking

van de kosten, zeer zeker een batig saldo voor de plaatselijke comité's zullen opbrengen.

Bij filmvoorstellingen dient zorg te worden gedragen voor een behoorlijke aansluiting voor het projectie-apparaat. De stroomsterkte dient ons eveneens bekend te worden gemaakt.

Ten slotte willen wij er nog op wijzen, dat eigen activiteit zoo veel mogelijk dient te worden gestimuleerd en dit kleinkunst-programma uitsluitend gezien moet worden als hulp voor die plaatselijke comité's, die ter plaatse een dergelijke avond niet met eigen talent kunnen organiseren.

MEDEDEELINGEN

1. Beschikbare propaganda-materiaal.

Wij hebben zoo juist de beschikking gekregen over eenige geluidsfilms over het leven van onze militairen in Indië. Deze films (zoowel 16 als 35 mm) kunnen aan de plaatselijke comité's in bruikleen worden afgestaan. Bij de aanvraag dient er rekening mede gehouden te worden, dat het aantal copieën klein is en de belangstelling uiteraard groot.

35 mm.:	1. „Bengers van Recht en Veiligheid (L.V.D.)	20 min.
35 "	2. „Een dag uit het leven van een soldaat in Batavia" (R.V.D.)	10 min.
35 "	3. „Mariniers op Malakka" (Marine-film)	10 min.
35 "	4. „Terug op Bali" (Marine-film)	10 min.
16 "	5. Bengers van Recht en Veiligheid" (L.V.D.)	20 min.
16 "	6. „Een dag uit het leven van een soldaat in Batavit" (R.V.D.)	10 min.
16 "	7. „Mariniers op Malakka" (Marinefilm)	10 min.
16 "	8. „Troepenschip" (Marinefilm)	10 min.
16 "	9. „H.M. Heemskerck op Patrouille" (Marinefilm)	10 min.
16 "	10. „M.A.C.-ships" (Marinefilm)	10 min.
16 "	11. „H.M. Flores" (Marinefilm)	10 min.
16 "	12. „M.T.B.'ers (Marinefilm)	10 min.
16 "	13. „De thee-cultures"	30 min.
16 "	14. „2 Teekenfilmpjes", tezamen	10 min.

P.S. Al deze films kunnen alleen gedraaid worden op een geluids-apparaat en niet op een stom apparaat.

Het dient aanbeveling minstens 3 weken van tevoren aan te vragen onder vermelding van gewenschte breedte. Tevens dient te worden

opgegeven of een operateur een geluidsinstallatie (voor 16 of 35 mm breedte) aanwezig zijn. Desgewenscht kunnen de voorstellingen door het Centraal Bureau verzorgd worden (alleen 16 mm geluids-apparaat).

Wij maken de plaatselijke comité's er op attent, dat aanvragen voor de films van het Indisch Instituut niet door ons in behandeling kunnen worden genomen. Men dient zich hiertoe rechtstreeks met dit instituut in verbinding te stellen (Mauritskade 63, Amsterdam O.), zooals reeds eerder werd medegedeeld in ons bulletin No. 2.

2. Niwin-vlaggen.

De Niwin-vlaggen maat 100 x 150 cm werden reeds in groote getale verstuurd.

Thans moeten wij U mededeelen, dat mede door gebrek aan vlaggendoek de voorraad voorloopig is uitgeput. Aan Uw aanvraag zal echter worden gevolg gegeven, zoodra de voorraad weer is aangevuld.

3. Bioscoopplaatjes.

Reeds eenige malen kwamen verzoeken van Plaatselijke Comité's om op de bioscoopplaatjes melding te maken van een speciale actie, met vermelding van datum en dergelijke.

Echter kunnen aan deze verzoeken geen gehoor gegeven worden, aangezien deze plaatjes bedoeld zijn voor algemeene reclame, en dus altijd gebruikt moeten worden. Op deze plaatjes kan dus alleen staan het adres van het plaatselijk comité, naam secretaris, gironummer, enz. Het is wenschelijk aan de Bioscopen te verzoeken deze plaatjes geregeld te vertoonen.

4. Adres Centraal Bureau.

Herhaaldelijk komt het voor, dat de Plaatselijke Comité's hun correspondentie aan ons oude adres richten. Sedert 1 Januari 1947 is het Centraal Bureau verhuisd van de Dr. Kuiperstraat 1a naar: KONINGINNEGRACHT 26, DEN HAAG, Tel. 182250-51-52.

Onze afdeling financiën is op het oude adres gebleven, alsmede de N.I.W.A. en de „Stem van Niwin".

5. Voorlichting door het Centraal Bureau.

Indien bij het organiseren van plaatselijke bijeenkomsten het wenschelijk wordt geacht zich van te voren door het Centraal Bureau over bepaalde kwesties te doen voorlichten, zal op verzoek iemand uit Den Haag overkomen.

Het spreekt vanzelf, dat eerst bij uiterste noodzaak hiertoe kan worden overgegaan. De aanvragen dienen zeer vroegtijdig te worden ingediend.

SAMENSTELLING NIWIN-COMITÉ

Eerste Voorzitter: Z.K.H. PRINS BERNHARD

Tweede Voorzitter: Ir. P. F. S. OTTEN

Vice Voorzitter: Mr. D. U. STIKKER

Secretaris lid: Ing. F. F. VAN RHIJN
(Directeur Centraal Bureau)

LEDEN:

A. VAN VELSEN, vertegenwoordiger Ministerie van Overzeesche Gebiedsdeelen.
Mr. H. L. 'S JACOB, vertegenwoordiger Ministerie van Financiën.
Lt. Kol. H. MULDER, vertegenwoordiger Ministerie van Oorlog, „Afd. R. A. O.”
Lt. ter zee 1^e kl. J. A. VAN DER VLIET, vertegenw. Min. v. Marine, afd. O.S. & O.
Mevr. M. H. C. DUYNSTEE-VAN BATENBURG, vertegenw. Nederl. Vrouwencomité.
Mevr. G. A. SCHOUTEN-VAN STEENBERGEN, vertegenwoordigster U.V.V.
H. P. J. VAN KETWICH VERSCHUUR, Directeur-Generaal Nederl. Roode Kruis.
CH. J. I. M. WELTER, voorzitter stichting „Nederland helpt Indië”.
Ds. F. M. KOOYMAN, vertegenwoordiger Jeugdorganisaties.
E. J. GERNAAT, vertegenwoordiger Koninklijke Landmacht.
A. C. DE BRUYN, vertegenwoordiger werknemersorganisaties.
L. A. M. GOOSSENS, Aalmoezenier, vertegenwoordiger „Katholiek Thuisfront”.
F. JÜCH, lid Hoofdbestuur „Band Nederland Indië”.
Drs. E. B. W. SCHUIITEMA, voorzitter Publiciteits Commissie.

PLAATSVERVANGENDE LEDEN:

Mr. J. EVERTS, Ministerie van Financiën.
Majoor Ir. H. R. P. SLOOS, R.A.O.
Jhr. G. M. VERSPEYK, Roode Kruis.
Ir. M. H. C. VREEDE, „Nederland helpt Indië”.

DAGELIJKSCH BESTUUR:

Het dagelijksch Bestuur wordt gevormd door Z.K.H. PRINS BERNHARD en de heeren Ir. P. F. S. OTTEN, A. VAN VELSEN, Mr. H. L. 'S JACOB, CH. J. I. M. WELTER, H. P. J. VAN KETWICH VERSCHUUR (Adviseurs: Ing. F. F. VAN RHIJN, Dir. Centr. Bur. en Drs. E. B. W. SCHUIITEMA, Voorz. Publiciteits Comm.).

WERKCOMMISSIES:

- I. Cantines, enz. Voorzitter Ds. F. M. KOOYMAN.
- II. Kunst, Radio en Film, Voorzitter Ing. F. F. VAN RHIJN.
- III. Lectuur en nieuws, Voorzitter A. VAN VELSEN.
- IV. Sport, Voorzitter E. J. GERNAAT.
- V. Sociale zorg, Voorzitster Mevr. M. H. C. DUYNSTEE-VAN BATENBURG.
- VI. Publiciteits Commissie, Voorzitter Drs. E. B. W. SCHUIITEMA.



SPECIAAL BULLETIN

VOOR UW NIWIN-PROPAGANDA

No. 3

Mr. Dr. HORACE MUGO ALEXANDER
VAN GYBLAND OOSTERHOFF-KA
Voortrekkers-Universiteit
PRETORIA

AAN

NATIONALE INSPANNING WELZIJNSVERZORGING INDIË
AFD. PUBLICITEIT CENTRAAL BUREAU NIWIN · KONINGINNEGRACHT 26 · TEL. 182250 · 'S-GRAVENHAGE

ONS HART IS BIJ HEN



„Langs de Papandjang helling vlieden langzaam regenwolken, donkere, grauwe regenwolken, strelende de groene bergwand, lijk bij het minnekozen tedere gelieven vleien hoofd aan hoofd en wang aan wang”, zo begint het „Poëzie en Proza in de Thee”, dat Jean Louis Pisuisse zo voortreffelijk kon voordragen. Hoeveel duizenden Nederlanders denken hier niet met weemoed aan dat prachtige land, waar zij de beste jaren van hun leven werkten, waar zij Neerlands naam groot hebben gemaakt.

Tienduizenden Nederlanders staan thans in datzelfde land, gereed om hun plicht te doen jegens het Nederlandse volk en dat van Indië. Het zijn onze soldaten, onze marine-mannen, onze vliegers, die ginds, ver van gezin, verwanten en vrienden, op verlaten, verafgelegen posten met het geweer aan de voet dag in, dag uit, nacht in nacht uit de wacht betrekken, teneinde het mogelijk te maken, dat welvaart en geluk weer terug zullen komen in dat prachtige „Insulinde”.

Het zijn bijna allen jonge mensen, die daar de eenzaamheid ontwaren, die hun gedachten ver doen dwalen van dat fascinerende landschap der tropen. De eenzaamheid die hen doet denken aan „thuis”, aan het Vaderland, aan het dorp, waar nu de melkboer zijn bussen spoelt, aan de stad, waar hij in gedachten de trams hoort tjingelen. Dan worden de geluiden van de Indische rimboe hem wel eens te beklemmend, dan komt er een onuitgesproken verlangen naar huis bij hem op en vrees, vergeten te worden in deze uithoek van de wijde archipel.

Vergeeten?! Neen, soldaat, je wordt niet vergeten, je zult niet vergeten worden. Dat is tijdig in Nederland begrepen geworden. De NIWIN werd opgericht onder voorzitterschap van Z. K. H. Prins Bernhard, van wien wij de volgende woorden uit zijn Kerstrede aanhalen: „Wij zijn nationaal, dat betekent, dat onze actie het gehele land en al zijn bevolkingsgroepen omvat. Inspanning, dat wil zeggen onze beste krachten geven, alles wat er in ons leeft aan initiatief, energie en doorzettingsvermogen in dienst stellen van de gemeenschappelijke taak. Welzijnsverzorging: De zorg voor het welzijn van onze mannen en vrouwen overzee in zijn gehele omvang, materieel, moreel, geestelijk.”

Deze woorden van Z. K. H. worden door de NIWIN in daden omgezet, om onze jongens daarginds het leven te veraangenameen, hun te steunen op moreel en geestelijk gebied. Rusteloos streeft de NIWIN dit doel na, in vruchtbare samenwerking met andere organisaties, die op hun terrein hetzelfde doel beogen. De NIWIN is uitgegroeid tot een machtige

organisatie; reeds meer dan 400 plaatselijke comité's telt deze organisatie, die elk voor zich een eigen taak hebben te vervullen in hun rayon. Eén ding moeten wij echter voor ogen houden: „Er moet efficiënt gewerkt worden, willen wij het meeste resultaat verkrijgen van de activiteit van alle comité's. Daarom is het zo nodig, dat de hele NIWIN-organisatie zich als één team voelt, onder de leiding van het Centraal Bureau.

Het Centraal Bureau heeft zijn werk verdeeld over verschillende commissies.

Alle jongens in Indië hebben recht op dezelfde belangstelling en dat is de gecombineerde activiteit van alle plaatselijke comité's. Alleen hieruit kan het maximum effect sörteren. Brommende Skymasters spoeden zich naar de tropen, brengen artisten van de grootste verscheidenheid. Kranten, tijdschriften, sportartikelen, gramafoons, films, radio's, muziekinstrumenten, er zijn er reeds kisten vol heen gegaan. Maar nog lang niet genoeg. Nog meer ontspanning; nog meer verstrooiing moet er komen. Spant U allen in, doch laten wij werken als één groot actief team.

Met de artisten

NAAR DE BUITENPOSTEN

Dat de buitenposten niet ergeten worden, mog blijken uit onderstaand verslag van een bezoek, dat gebracht werd aan de post Pondok Bendah. Dit bezoek werd gebracht tijdens het verblijf van Ing. F. F. van Rhijn, Directeur van de NIWIN, aan Indië, die tevens tegenwoordig was bij de gegeven voorstelling.

„Het was een mooie, zonnige ochtend, toen wij met drie wagens het NIWA-hotel te Batavia verlieten en met het gezelschap „Tailleur” naar Pondok Bendah reden, dat op deze buitenpost een voorstelling ging geven. Tot nog toe was hier geen gezelschap geweest, eensdeels omdat er nog niet genoeg gezelschappen uitgekomen waren om alle kampementen etc. te bezoeken en verder omdat transportmoeilijkheden grote belemmeringen in de weg legden. Daardoor moesten de tournée-schema's gecentraliseerd worden opgezet, waardoor verafgelegen posten helaas van deze vorm van ontspanning verstoken moesten blijven. Maar er is sedert dien

Denkt aan de Kerstpakketten-actie

al heel veel verbeterd. De NIWIN in Batavia is nu practisch verzekerd van een regelmatig toesturen van artisten en hoewel de transport-moeilijkheden nog groot zijn, zal ook dit bezwaar wel overwonnen worden. Het was een prachtige tocht over een slechte weg. Talrijke kampongs werden doorgetrokken, waar een enthousiaste bevolking ons hartelijk toejuichte en in koor de kreet: „Minta roko” (hebt U iets te roken) aanhief. Natuurlijk konden wij niet nalaten „Canadesie” te spelen en een groot gedeelte van ons sigarettenrantsoen verdween in de begerige graai-handen. De kampongs wisselden af met plantages en waar die in Nederlandse handen waren, waren ze in vol bedrijf. Er werd weer rubber getapt! Met een gevoel van rechtmatige trots konden wij constateren, dat na jarenlange verwaarlozing onze mensen weer met frisse moed aan het werk zijn getogen, onder vaak zeer moeilijke omstandigheden.

Daar kwam een schildwacht in zicht en dat betekende dus het einde van onze rit en de aankomst af met plantages en waar die in Nederlandse handen waren, waren ze in vol bedrijf. Het was voor velen der jongens blijkbaar een volkomen verrassing — gezien de verbaasde gezichten die uit de barakken kwamen steken, toen men de stoet ontwaarde. Het was een „Openlucht-theater”, met de voor-galerij van de compagniescommandant als geïmproviseerd toneel. Het zag er werkelijk allergeoegelijkst uit en... keurig verzorgd. De vrachtwagens fungeerden als tribunes en het duurde niet lang, of het was „alle rangen uit-verkocht” en er kon „gehaald” worden. Een vlot programma werd afgedraaid. Begonnen werd met de revue „Wie gaat er mee overzee?”

Het werd een daverend succes. Gelachen, gegierd, gebruld is er! Het applaus klaterde telkens op, begeleid door roffels met de vuisten op de wanden van de trucks geslagen. Het slot was aandoenlijk, n.l. het mooie „Waar de blanke top der duinen”, uit volle borst door de jongens meegezongen. Het deed ons beseffen, dat wij één grote familie vormen, met aan het hoofd onze Moeder, H.M. de Koningin. Het deed ons ook weer beseffen, dat op ons de schone taak rust alles in het werk te stellen die jongens daar, die hun plicht onder zo moeilijke omstandigheden verrichten, de nodige ontspanning te brengen, opdat zij weten, dat ons hart bij hen blijft.

U VRAAGT,

wij antwoorden

VRAAG: Kunnen door de Plaatselijke Comité's rechtstreeks aan de bioscoop-exploitanten in hun plaats projectieplaatjes ter vertoning worden aangeboden?

ANTWOORD: Neen! Wij hebben n.l. van de Nederlandse Vereniging van Bioscoop-reclame-exploitanten het dringend verzoek gekregen de Plaatselijke Comité's te verzoeken geen zelfstandige acties te ondernemen met betrekking tot het vertonen van propaganda in bioscopen. Zulks in verband met het feit, dat wij voor de vertoning van de NIWIN-film een reductie hebben gekregen van 40 %.

N.I.W.I.N.-KLANKEN

Het blad NIWIN-KLANKEN gaat binnenkort weer verschijnen. Het zal echter niet meer gratis worden verspreid, doch verkrijgbaar gesteld worden tegen een gering bedrag. De Plaatselijke Comité's krijgen mededeling over de wijze, waarop het blad verkocht zal moeten worden en hoe zij hieraan kunnen medewerken.

WAT ER GEDAAN IS door de N.I.W.I.N.

UITZENDING ARTISTEN

Regelmatig worden gezelschappen en kunstenaars uitgezonden, om overal waar het maar mogelijk is onze jongens ontspanning te brengen. Sedert begin Juni zijn naar Indië vertrokken.

Het toneelgezelschap „Comedia” met Mary Dresselhuys, Mimi Broesnaek, Cor Hermus, Gijsb. Versteegh e.a.

Jo Juda — viool

Arnold Juda — piano

Het Variété-ensemble Henk Stuurup: cabaret-liedjes door Henk Stuurup, de accordeonisten „De Rosini's”, de acrobaten „Kalmar trio”.

In de maand Augustus gaan het semi

Klassiek Ensemble met

Gé Suuth — zang

Dulci Ouwerkerk — viool

Sam Zilverberg — hobo

Henriëtte Kander — piano.

Een Musical Show met

Cees de Lange — conferencé, liedjes

Nicky Noble — musical nonsense

The Jacksons — accordeonisten.

De Telepaath Jonglisto met partner —

goochelshow

Scheidsrechter Boekman — lezingen over voetbal.

Verder zijn nog geëngageerd

Het Cabaretgezelschap Dick Gabel en

Het Cabaret van Wim Sonneveld.



Blank en Bruin vormen een aandachtig gehoor

Dat de uitvoeringen zeer gewaardeerd worden is ons weer uit talrijke enthousiaste brieven gebleken. Over een uitvoering van „Het Regenboog Cabaret” schreef men ons o.a.: „... het is juist de gezonde zin voor humor, het artistiek verantwoorde, die hier de waarde van zulk een programma kenschetsen. ... een compleet afbreken van de schouwburg had niet met meer lawaai gepaard kunnen gaan dan de ovatie, waarop de artisten vergast werden”.



Op het gebied van

MUZIEK

Gramofoons

Per s.s. Java werden op 28 Juni verzonden 10 gramofoons met 200 platen, afkomstig van de actie Kampen-IJsselmuiden, ten bate van de voorposten in Indië.

Radio's

300 radiotoestellen werden aangekocht. Hiervan zijn er 100 met de „Java” op 28 Juni j.l. verzonden. De overige 200 gaan op 9 Juli met de „Polydor” hun bestemming tegemoet.

Gebleken is, dat er nog veel meer nodig



„Alligator blues”

zijn. Daarom is over heel Nederland een actie voor radiotoestellen ingezet, welke wij in ons vorig Bulletin reeds hebben aangekondigd.



Op het gebied van

SPORT

Voor verschillende soorten sportartikelen zijn belangrijke bestellingen gedaan. Voor zover dit niet ten koste van de sportbeoefenaars hier te lande gaat, zijn deze bestellingen in Nederland geplaatst. Voor het overige in het buitenland, waarvoor de benodigde deviezen zijn verkregen. Zodra een bepaalde aankoop in zijn geheel is afgeleverd, worden de artikelen direct naar Indië verzonden.

Op een noedkreet uit Indië, dat er een schreeuwend tekort is aan \pm 200 binnenballen voor voetballen, zijn in samenwerking met de R.A.O. 500 binnenballen per vliegtuig naar de C.C.B.M.W. verzonden.

Toen men kort geleden in een radiopraatje de „stem van Indië” een majoor de vraag stelde, wat hij het meest nodig had, luidde het antwoord: „Twee voetballen”. Deze wens werd in Holland opgevangen en wat gebeurde? Prompt werden bij het Centraal Bureau twee voetballen gebracht, aangeboden door mevrouw D. uit Den Haag. Aardig! Deze voetballen zijn even prompt per vliegtuig verzonden.



Op het gebied van

LECTUUR en NIEUWS

Er werden niet alleen boeken ingezameld, doch ook nieuw aangekocht. Uit deze boeken worden voor het grootste gedeelte bibliotheekjes samengesteld, die bestemd zijn voor verlofhuizen, garnizoenscantines, hospitalen, enz.

Het aantal boeken, dat besteld is, bedraagt 88.712 stuks, waarvan er reeds 61.153 zijn afgeleverd. Ter zake kundige personen, die zitting hebben in de Commissie voor Lectuur en Nieuws, zoeken de aan te kopen boeken uit. (Dit in tegenstelling met de in zeer snel tempo aangekochte boeken — 150.000 ex. — die in September 1946 nog maar zeer schaars in voorraad waren, bestemd voor de Kerstpakketten). Onder de nieuw aangekochte boeken vindt men romans, populair wetenschappelijke werken, detective-verhalen, studieboeken. Dus, voor elk wat wils.

Begint nu reeds met de voorbereiding

HET WOORD IS AAN:



De secretaresse
van het
Plaatselijk Comité
Zandvoort

PROPAGANDA OP Z'N BEST

In Zandvoort, een der meest geteisterde kustplaatsen van Nederland, waar geen hotel meer staat en de eens zo mooie Boulevard een duinstrook is geworden, waar het hart van de garnelenvisser en strandpachter klopt, daar is het, dat een volk van de zee zich langzaam maar zeker herstelt en opbouwt wat eens door ruwe handen afgebroken werd. Daar is het ook, waar een hard werkend NIWIN-comité alles doet om de harten van die stoere bevolking warm te laten kloppen voor de NIWIN-gedachte.

Er is een zee- en zonnebad, waar vrolijk naast de driekleur de NIWIN-vlag wappert. Op Zondag 15 Juni j.l. is in de Termes-badinrichting een wedloop gehouden naar zee, opgeluisterd met muziek van de Zandvoortse vissersband. De Directie stelde gratis als prijzen beschikbaar seizoen- en maandabonnementen, terwijl de inschrijfgelden afgedragen werden aan het plaatselijk NIWIN-comité ten bate van de Cantine-wagen-actie!

In dezelfde badinrichting zal de tweede helft van Juli een groot Kinderstrandfeest georganiseerd worden. Honderden kindertjes zullen deze dag verblijd worden door poppenkast, goochelaar, draaiorgel, enz! Verder wordt er gefluisterd over een Bal-Champêtre met lampionverlichting op een warme zomernacht in Augustus!

In het badkantoortje hangt een NIWIN-bus. Als nu een der E.H.B.O.-ers eerste hulp heeft geboden aan een geblesseerde badgast, wordt er een gift gevraagd voor de NIWIN-bus.

Voor het Zandvoortse Comité bestaan practisch geen hindernissen en onvermoeid werkt zij voort aan haar ideaal: een eigen Zandvoortse cantinewagen voor de Jongens overzee!

Haar leuze in de zomermaanden is:

*Oké, oké, ook aan het strand doen wij mee
Voor de jongens overzee!*

De secretaris
van het Comité Oldenzaal

Oldenzaal is er in geslaagd f 10.000,— voor een eigen cantinewagen bijeen te brengen. Het heeft grote moeite gekost en het Plaatselijk Comité moest voortdurend actief zijn, maar dankbaar moet erkend worden de gulle medewerking van de groot-textielindustrie. Elke gelegenheid werd aangegrepen voor een collecte, en het spreekwoord: „Veel kleintjes maken één grote” was hier van toepassing. Een oliebollevaart op vastenavond bracht f 400,— op. En buitengewoon was de opbrengst van de verkoop van nationale strikjes, ter gelegenheid van de verjaardag van de bevrijding. Het NIWIN-comité kreeg lint van de winkeliers, de dames-comitéleden vervaardigden de strikjes en de burgemeester gaf het Comité uitsluitend ventrecht op die dag. Meisjes begonnen reeds des morgens om half negen met de verkoop en om half tien waren ze uitverkocht. Nu zal op 31 Augustus de verkoop grootser worden aangepakt. Een bridge-drive bracht ook een flink bedrag in kas. En op bruiloften wordt de NIWIN ook niet vergeten. Een van de beste inkomsten bracht de NIWIN-zomerkermis. Niet minder dan f 2000,— werd

door de organisator aan de NIWIN-kas afgedragen. En niet alleen was het financieel resultaat buitengewoon, er ging ook een grote propaganda van uit. Twee prachtige vuurwerken werden afgestoken en er verscheen met vurige letters in de duisternis: „Steunt NIWIN”. Een en ander was voorafgegaan door een officiële opening in het bioscooptheater.

Een dergelijk zomerfeest kunnen wij de Comité's in den lande aanbevelen, hetwelk ook zeer geschikt is voor het najaar. Het geheel is zonder risico voor de Plaatselijke Comité's en de kas vaart er altijd wel bij. Men wende zich tot het „Centraal Bureau voor de organisatie van Lunaparken, Tweede Boerhaavestraat 76 te Amsterdam-O.”

Nu de Cantine-wagen-actie is afgelopen, beginnen we met de Kerstpakketten-actie. Na het gesloten seizoen, d.i. na 15 Augustus, zullen er twee voetbalwedstrijden plaats hebben, waarvoor de beide plaatselijke tweede klassers hun medewerking hebben toegezegd. Ook staan er een Najaars-Bloemenfeest en een Cabaret-avond op het program. Elke maand heeft na 1 September zijn bijzondere attractie, onder het stimulerende devies van onze radiospreker: „Oké, we leven mee, met onze jongens overzee!”

Een pracht resultaat van het Comité Oldenzaal, dat er altijd als de kippen bij is, als er wat voor de NIWIN te halen valt.



BERICHT

Wij moeten U er helaas op attent maken, dat stoffen collecte-banden niet meer geleverd kunnen worden. Wij raden U aan, bij gebrek aan zulke banden, de papieren busbanden als armbanden te gebruiken

HOE HET **NIET** MOET

Wij moeten het van plaatselijke acties hebben, dat is iedereen wel duidelijk. Met dat doel zijn de plaatselijke comité's opgericht. Wij moeten echter als een „team” werken, georganiseerd met als centraal punt van uitvoering van het NIWIN-werk het Centraal Bureau in Den Haag. Ons is echter een geval ter kennis gebracht van een actie van „een” comité, bestaande uit een aantal ingezetenen uit een kleine plaats in Nederland welke, hoe goed ook bedoeld, niet juist is gevoerd en daardoor afbreuk doet aan het grote NIWIN-werk. Wij spreken van „een” comité, omdat het hier geen officieel NIWIN-Comité betreft. Wat toch is gebeurd? Genoemd Comité heeft een circulaire aan de ingezetenen harer plaats toegezonden, waarin het mededeelt, dat het zich voorstelt „regelmatig aan alle militairen uit de gemeente... die tijdelijk in Indië verblijven, pakketjes te zenden, waarin zoveel mogelijk artikelen zijn verpakt, waaraan ze behoefte hebben en waarvan we weten, dat ze aldaar niet of moeilijk te krijgen zijn. Verder staat op het programma toezending van plaatselijke lectuur.”

En dan eindigt de circulaire met de mededeling, dat, als de middelen het toelaten, het Comité bovendien bijdragen wil schenken aan het Landelijk NIWIN-Comité.

Kijk, dat is nu precies hoe het niet moet gaan. Hoe zeer wij de bedoeling van het Comité ook waarderen, het ligt voor de hand, dat een dergelijke actie het grote doel, steun en ontspanning aan alle jongens in Indië belemmert.

De Directeur van het Centraal
Bureau van de Niwin,
Ing. F. F. van Rhijn
vertelt van zijn reis
naar Indië



Het werk van de NIWIN in Nederland heeft zijn oorsprong te danken aan een spontaan naar voren gekomen wens van, ja, van wie, eigenlijk van het hele Nederlandse volk. Neen, ik zeg het eigenlijk niet goed, de spontaneiteit is natuurlijk niet van „het” Nederlandse volk gekomen, doch van enkele vooraanstaande figuren, die tezamen de gedachte kenbaar maakten, die latent heerste in alle lagen van ons volk. Vandaar ook de sympathie, die allerwege is ondervonden. Ik behoeft U verder niet te vertellen van het hoe en hoe vlug en hoe moeilijk en hoe hard er gewerkt moest worden, alleen wil ik U dit zeggen: *Allen, die tezamen de taak op zich namen een organisatie op touw te zetten, met het goede doel dat de NIWIN zich voor ogen stelt, wisten zich reeds bij voorbaat verzekerd van de sympathie van het gehele Nederlandse volk in al zijn geleidingen.*

De 27e Augustus 1946 werd de NIWIN geboren en de 14e September 1946 toog zij aan het werk. Een van de eerste grote acties — de uitzending van de pakketten met Kerstmis 1946, was reeds een doorslaand succes. Uit de aard der zaak leed ook de NIWIN aan kinderziekten, maar ik ben er zeker van, dat wij niet te veel „gedokterd” hebben. Wij hebben gedaan wat wij onder de gegeven omstandigheden meenden het beste te zijn voor de „welfare” van onze jongens overzee. Critiek is ons niet gespaard gebleven en daarvoor zijn wij dankbaar. Wij hebben daaruit geleerd, zoals wij geleerd hebben van de spontane dankbetuigingen van hen, voor wie ons werk is bedoeld.



Ing. v. Rhijn speldt het Niwin speldje op bij de Lt. ter zee te kl. J. L. Grypma, (Niwin vertegenwoordiger in Indië)

Met dat al kwam op een gegeven moment het ogenblik, waarop de noodzakelijkheid zich demonstreerde, om door eigen aanschouwing enerzijds de verlangens van onze jongens in



SPORT EN SPEL



En alleraardigste actie is op touw gezet door de burgemeester van Ouderijm. Een streekactie, waarbij een twaalfstal dorpen zijn ingeschakeld bij een ruiter-, wandel-, fiet-, motor- en auto-tocht ten bate van de NIWIN. Het is een z.g. stempeltocht, waaraan iedereen kan deelnemen tegen een inschrijfgeld van f 2,—. Hiervoor ontvangt men een kaart, waarop de aangewezen stempelplaatsen vermeld staan. De burgemeester van Vreeswijk heeft zijn prachtig kasteel ter beschikking gesteld als stempelplaats, terwijl de binnenplaats van dit kasteel opengesteld wordt voor een feestelijke bijeenkomst, welke na afloop zal worden gehouden. De bedoeling is, dat op alle stempelplaatsen een NIWIN-vlag zal wapperen, welke reeds van verre zichtbaar zal zijn.

Voorts is er aan deze tocht nog een fotowedstrijd verbonden, waarvoor fraaie prijzen beschikbaar zijn gesteld, evenals voor de beste beschrijvingen van de tocht. Zo heeft de burgemeester van Vreeswijk enige kisten fruit als prijzen toegezegd. Gedurende de feestelijke bij-

eenkomst zullen verschillende voorwerpen Amerikaans worden verkocht. Zij, die aan de tocht willen deelnemen, kunnen zich om bijzonderheden wenden tot genoemde burgemeester.

Sportevenementen

- 1 Juni: Maassluis: Voetbalwedstrijd V.D.L.—N.A.C.
- 5 Juni: Hoorn: Voetbalver. Hollandia.
- 5 Juni: Hoorn: Verg. Hengelaars.
- 8 Juni: Ouderkerk a/d IJssel, Sportmiddag.
- 9 Juni: Utrecht: Wandelen Spoorwegen.
- 11 Juni: Grootegast: Voetbal- en Korfbalwedstrijden.
- 11—14 Juni: Vlaarding: Rotterdam tegen Vlaardingen; Maasruiter, feeststerrein Broekweg; Wilton—Heemskerk; N.F.C.—R.C.H.
- 12 Juni: Wassenaar: Voetballen Wassenaars elftal tegen Haags elftal.

- 14 Juni: Wierden: Wandeltocht.
- 14—15 Juni: Neede: Wandeltochten „Neede wandelt weer” N.W.W.
- 5 Juli: Rheden: Sportdemonstratie.
- 9 Juli: Weert: Bridge-drive.
- 17 Juli: Dordrecht: Cantinevagen bij wielervedstrijd.
- 21—24 Juli: Nijmegen: Vierdaagse.
- 26 Juli: Wassenaar: Intern. motorraces K.N.M.V. (Duinrell).
- 3 Aug.: Den Haag: Sportdag.
- 21—23 Aug.: Leiden: Int. Politia, Concours Hippique.
- 26 Aug.: Oudenrijm: Ruiterfeest.
- 31 Aug.: Scheemda: Concours Hippique.



De NIWIN IN HET BUITENLAND

Het is verheugend te kunnen mededelen, dat de NIWIN-gedachte onder de Nederlanders, waar ook ter wereld, een welwillende weerklank heeft gevonden.

Moge het zijn, dat financiële zorgen niet overal materiële bijdragen zullen mogelijk maken, het belangrijkste is er, de morele steun en belangstelling voor onze mensen overzee.

Wederom volgen hieronder enige notore reacties:

SINGAPORE. \$ 3000.— werd bijeengebracht Deze gelden zullen worden besteed voor het aanschaffen van door NIWIN-Batavia gewenste artikelen.

ZWEDEN. Onder leiding van de Nederlandse gezant te Zweden, Zijne Excellentie Jhr. Mr. P. D. E. Teixeira de Mattos, zal de Nederlandse gemeenschap aldaar een honderdtal zeer fraaie huisvuil-gereedschapskisten samenstellen.

BELGIE. De oprichting van een landelijk NIWIN-Comité België, kan binnen afzienbare tijd verwacht worden.

HONGKONG. Uit het contact met Hongkong bleek warme belangstelling voor het NIWIN-werk.

MEXICO. „Wat zijn Uw vurigste wensen?“, is de enthousiaste reactie van de Nederlandse Vereniging te Mexico.

AUSTRALIE. f 700.— ten behoeve van de NIWIN is gestort.

FRANKRIJK. Onze Ambassadeur te Parijs zal het streven van de NIWIN op grote schaal bekend maken en een actie op touw zetten voor de inzameling van boeken, tijdschriften, gezelschapsspelen, enz.

ZUID-AFRIKA. Zuid-Afrika had reeds zeer welwillend gereageerd op ons verzoek om hulp en is nu gekomen met een actie, die klinkt als een klok! De Nederlandse Kolonie aldaar heeft n.l. het voornemen kenbaar gemaakt 2000 Kerstpakketten aan te bieden. Verder staat op het programma de schenking van een *cantinevagen*, terwijl men deze belangrijke giften hoopt te laten volgen door allerlei artikelen, zoals rookgerei, boeken, tijdschriften, tennisrackets, voetballen, enz. Onder leiding van een Landelijk Comité zullen Plaatselijke Comité's in Johannesburg en Pretoria het NIWIN-werk ter hand nemen. Het borrelt er van ideeën en enthousiasme. Wij twijfelen er niet aan, of een dergelijke stemming zal voortreffelijke resultaten afwerpen.

Indië beter te leren kennen en anderzijds de geleverde kritiek en ondervonden bijval aan de nuchtere feiten te toetsen. Toen is het besluit tot zijn reis naar Indië genomen en op 19 April j.l. besteed ik de 1, 2, 3, 4, 5, 6 treden, die mij voeren naar een der comfortabele zitplaatsen van het K.L.M.-toestel dat mij naar Kemajoran bracht, waar ik dus op 22 April de Indische bodem betrad.

Mijn taak was aan de ene kant o zo eenvoudig, n.l. te weten te komen, wat er gedaan is, hoe het gedaan is, hoe men er over dacht en wat de wensen zijn. De uitvoering van mijn taak was echter minder eenvoudig. Wie Indië kent, weet, wat afstanden zijn, maar zelfs zij, die Indië goed kennen, weten niet wat afstanden in Indië nu betekenen. De moeilijkheden op het gebied van transport tarten elke beschrijving. Een ketting is zo sterk als zijn zwakste schakel is en ik wilde weten, waar de zwakke schakels in de organisatie in Indië zaten. De schakels bevonden zich in de regel niet in Batavia, Soerabaja of Semarang, maar ergens op een buitenpost, tientallen kilometers verwijderd van een plaats, die nauwelijks aanspraak kon maken op de naam bewoond oord. Maar goed, ik wilde niets aan gissingen overlaten en heb dan ook zoveel enigszins in mijn vermogen lag, de hele ketting willen controleren. Ik kan U bezwaarlijk een uitvoerig verhaal geven van mijn hele reis, maar ziehier enkele bijzonderheden: Het is een typisch verschijnsel, dat de troep, die tot nietsdoen is gedoemd, kankert. Dat kan elke Nederlandse officier U bevestigen. Maar laat een troep marcheren in de regen of laat de troep merken dat het ernst wordt... dan doet de Nederlandse soldaat zijn plicht in de perfectie. Het is daarom zo nodig, dat wij de soldaat, die „met het geweer bij de voet” staat, laten merken, dat hij niet vergeten wordt. Geef hem de nodige ontspanning, die zo'n jonge kerel, die misschien uit Poppingawier komt en nu in Soengei Toea op wacht staat, toch niet ontberen kan. Geef hem die ontspanning en de stemming is best. En gelukkig heb ik kunnen constateren, dat overal, waar ontspanning is en waar voor het welzijn, materieel zowel als geestelijk, wordt gezorgd, daaraan niets mankeert en dat is, ik mag het gerust zeggen, bij een groot deel van de militairen het geval. Wat er nog ontbreekt, daar gaan wij voor zorgen.

Ik ben in verafgelegen buitenposten geweest, waar ik het optreden van gezelschappen heb bijgewoond. Ik heb er het laaiende enthousiasme meegemaakt. Ik heb er de dankbaarheid voor het gehodene ondervonden. Maar ik heb ook bemerkt, dat er hiaten zijn. En die gaan wij aanvullen. Met meer en betere uitzendingen, met aanvulling van lectuur, van muziekinstrumenten, radio's, gezelschapsspelen en alles wat nodig is voor onze jongens. Ik ben teruggekomen met een schat van ervaringen, met een grote verzameling wensen en verlangens van onze jongens. Mijn reis naar Indië is niet vergeefs geweest. Wij zullen op de ingeslagen weg voortgaan, maar met verdubbelde energie. Wij zullen nog meer geven, wij zullen in de kortst mogelijke tijd hereiken, dat elke soldaat in Indië, waar hij ook zitten mag, weet, dat ons hart bij hem is.

v. R.

NIWIN-Actie

GEVOERD IN NAUWE SAMENWERKING MET KATHOLIEK THUISFRONT

Een goed voorbeeld van samenwerking. Geheel Brabant paraat voor Jan Soldaat!

Het betreft hier de cantinewagen-actie, in Noord-Brabant gevoerd. Deze is een groot succes geworden. Overal waar de demonstratiewagen kwam, ontmoette ze grote belangstelling bij de bevolking. Deze nationale NIWIN-actie ondervond de grootst mogelijke medewerking van het Hoofdbureau van Katholiek Thuisfront. Er werd hier en daar gemompeld, dat deze actie door de NIWIN zou zijn „opgedrongen”. Niets is echter minder waar. De actie werd van ganser harte door Katholiek Thuisfront ondersteund. Het ziet er dan ook naar uit, dat Noord-Brabant met de cantinewagen-actie boven aan de lijst komt te staan en dat er wel eens meer dan vijf wagens met namen van Noord-Brabantse gemeenten door Indië zullen gaan rijden.

Oké wij leven mee... met de jongens overzee!



SPECIAAL BULLETIN

VOOR UW NIWIN-PROPAGANDA

Mr. Dr. HOOFTS HUBO ALEXANDER
VAN OYBLAND OOSTERHOFF-KAMER
Voortrekkers-Universiteit
PRETORIA

No. 2

AAN _____

AFD. PUBLICITEIT CENTRAAL BUREAU NIWIN · KONINGINNEGRACHT 26 · TEL. 182250 · 'S-GRAVENHAGE

„EN VOORTS

ben ik van mening, dat Carthago moet worden verwoest”

Deze woorden sprak Cato aan 't einde van elke redevoering in de Romeinse Senaat. En Carthago is verwoest geworden. Dergelijke „afbraak gedachten” zijn ons ten enenmale vreemd, integendeel, wij denken alleen maar opbouwend. Toch willen wij de grondgedachte van deze grote Romein overnemen: „Blijven hameren op hetzelfde aambeeld, net zolang tot het doel is bereikt.” En dan zeggen wij: „En voorts zijn wij van mening, dat er nog meer voor onze jongens in Indië moet worden gedaan.”

Zeker, er gebeurt veel. In elk „Speciaal Bulletin” vindt u een opsomming van de gevoerde acties. Maar dat is nog lang niet genoeg. Steun aan de N.I.W.I.N. is zorg voor de zonen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Uit de mededelingen van de Generaal Kruls in de dagbladen hebben wij kunnen lezen, dat de geest van de troep in Indië zonder de minste twijfel goed genoemd kan worden. Maar wij hebben ook gelezen, dat er behoefte is aan meer ontspanning.

De organisatie, die daarvoor verantwoordelijk is, is de N.I.W.I.N. en de N.I.W.I.N. dat zijn wij en wel in eerste instantie de plaatselijke N.I.W.I.N. comités. Daar moeten de middelen vandaan komen, die het Centraal Bureau in staat stellen voor meer ontspanning te zorgen. En welk een dankbaar werk is dit niet! De spontane brieven met enthousiast geschreven dankbetuigingen, die ons dagelijks bereiken, bewijzen hoezeer ons werk door onze jongens op prijs wordt gesteld.

Maakt de zinspreuk „naar” Cato tot de uwe, dagelijks, overal waar u contact krijgt met mensen, die wat kunnen „doen”. Onze promotors staan altijd klaar u met raad en daad bij te staan. En wat zo belangrijk is: breng de bevolking van uw gemeente de sympathie voor het werk van de N.I.W.I.N. bij.



HET N.I.W.I.N.-HART

en het wapen van Uw gemeente
Radio-actie
Radio's met een visite-kaartje

Ons hart is bij hen, maar hun hart is ook bij ons. Dat merkt iedereen, die verwanten en vrienden heeft, die hun vaderlandse plicht in Indië vervullen. Als de post geen brief brengt, dan wordt Jansen P. stil en als de volgende post weer geen brief brengt, dan schrijft hij: „Denken jullie nog wel aan ons?” Ja, hun hart is bij ons, zij willen weten, hoe het met Vader, Moeder, Oom, Tante, Zusje, Broertje, Pietje, Klaasje gaat. Zij willen weten, hoe het bij hun thuis is, hoe het in hun stad, hun dorp toegaat. Wij kunnen hun allen persoonlijk door schriftelijk contact wekelijks laten merken, dat ons hart bij hen is. *Wij kunnen het ook collectief doen, als stad, als gemeente. Weet u hoe? Het Centraal*

De pers, vooral de plaatselijke pers, kan hieraan zoveel toe bijdragen. Regelmatig terugkerend nieuws over N.I.W.I.N.-acties leren de bevolking, wat de N.I.W.I.N. doet. Maar laat men ook weten, waarom dit gebeurt. Houdt nauw contact met uw plaatselijke en regionale pers. Het zijn onze beste vrienden. Voert uw acties in nauwe samenwerking met de pers.

Bureau heeft daar een plan voor opgesteld, dat reeds in uitvoering is. Wij willen minstens 300 radio's kopen en die binnen enkele maanden naar Indië verscheept hebben. En aan elke radio willen wij een — wij zouden willen zeggen persoonlijk karakter geven. Daartoe zouden wij willen, dat 300 of meer gemeenten (al naar de grootte) gelden bijeen brachten, om een of meer radio's aan te schaffen.

Op de kast komt dan een plaatje:

Aangeboden door . . . (volgt de naam van dorp, stad of gemeente). Dat vinden de jongens fijn! „Kijk,” zeggen ze dan, „dat zijn nog eens goede mensen, daar,” en tien tegen één, dat er stemmen opgaan: „Daar kom IK vandaan.”

Natuurlijk kunnen wij niet garanderen, dat elke radio juist daar komt, waar vele inwoners van de plaats, die de radio aanbiedt, liggen. Dat varieert te veel. Maar och, wat doet het er ook eigenlijk toe. U gunt natuurlijk allen jongens het beste. Een radio op een afgelegen plaats is voor onze jongens een niet genoeg te waarderen recreatie-middel.

Dit is nu eens een goed idee, dat elk comité ten uitvoer kan brengen. Zullen wij daar onze schouders onder zetten? Spoed is gewenst. Hoe eerder, hoe liever. Per radio is nodig f 357.50. Zond ons dit bedrag of nog liever een veelvoud ervan zo spoedig mogelijk toe en vermeld op uw overschrijving: „Voor radio-aanschaf”, met vermelding van de naam van de plaats. De namen van de plaatsen die gelden bijeengebracht hebben zullen in de volgende bulletins worden vermeld.

WAT ER GEDAAN IS

door de N.I.W.I.N.



UITZENDING ARTISTEN

Het is nu wel langzamerhand bekend, dat met elke boot en met vele vliegtuigen artiesten naar Indië vertrekken, die tot op de meest afgelegen plekken in de rimboe vertier en aangename afleiding bezorgen aan onze jongens. En wij gaan er mee door. Onze artiesten-afdeling keurt „keurig” en engageert het beste wat zij kan krijgen. De reacties, die ons hierover uit Indië bereiken, stemmen tot tevredenheid. Wij kunnen daaruit opmaken, welke soort uitvoeringen het meest in de smaak vallen. Vanzelfsprekend wordt voor de grootst mogelijke afwisseling gezorgd. Zo zijn op 4 Mei j.l. de „*Kilima Hawaiians*” met *Dries Krijn* en „*Carla*” met haar beroemd geworden twee sprekende poppen, vertrokken. Enthousiaste brieven over hun optreden hebben ons reeds bereikt. Het is misschien wel aardig hier even aan te halen wat een soldaat ons over de „*Kilima Hawaiians*” schreef:

„Ik heb deze avond *Kilima Hawaiians* gehoord en hierover wil ik u iets vertellen. Wij hadden reeds gehoord, dat dit bekende muziek-gezelschap naar Indië was gekomen. Maar dat men drie dagen na aankomst reeds in ons plaatsje ging optreden, kijk, dat was te mooi om waar te zijn. Maar toch was het waar!”

PIANO'S

Een van de meest op prijs gestelde vormen van ontspanning, misschien wel de meeste, is muziek. Wij hebben, zoals u elders in dit bulletin kunt lezen, een actie op touw gezet om een groot aantal radio's naar Indië te zenden. Maar waar ook grote behoefte aan wordt gevoeld, zijn piano's. Bij bijna elk onderdeel van de troep bevinden zich wel jongens, die een aardig nummertje op de piano kunnen weggeven. Er is ook bijna altijd wel een „humorist” bij, die een liedje kan voordragen. En daarvoor is een piano onmisbaar. Ja, het is ons zelfs gebleken, dat op vele plaatsen sommige artiesten niet konden optreden bij gebrek aan een piano.

Dus: piano's kopen. Nu wilde het toeval, dat Mijnheer Seys, onzaliger nagedachtene, een praecht van een *Blüthner Concert-vleugel* had achtergelaten. Hij had deze niet aan onze jongens vermaakt, maar de N.I.W.A. dacht zo, dat is nou net iets om naar Indië te sturen. En het is gebeurd ook! Verder zijn er nog een vleugel (neen, niet van Rauter) en een piano verscheept en zijn er nog twee vleugels en twee piano's aangekocht, die eerstendaags sloop gaan. Dat is dus wat wij hier konden krijgen.

En nu hebben wij ook de benodigde de-
viezen om zes „Mini” piano's in Engeland
te kopen. Dat zijn die prettige, kleine in-
strumenten, gemakkelijk vervoerbaar, die
voor het doel zo uitermate geschikt zijn.

Op het gebied van SPORT en SPEL

Tot dusver zijn reeds 58 flinke kisten
gevuld met alle soorten sportartikelen, ge-
zelschapspelen en benodigheden voor
huisvlijt, verzonden. Wij willen nog veel
meer zenden, omdat deze zendingen zo
buitengewoon op prijs worden gesteld en
omdat er een grote behoefte aan bestaat.

HUISVLIJT

Er zijn nog duizenden vrouwen en meisjes
in Indië, die wachten op hun repatriëring
of in hospitalen en sanatoria verblijven en
hier moet afleiding gegeven worden. Hoe
kan dit beter dan in de vorm van handen-
arbeid. Wanneer materiaal hiervoor in de
handel te verkrijgen is, worden aankopen
gedaan, maar veel artikelen zijn moeilijk
aan te schaffen.

Zijt ge nog in het bezit van onafgewerkte
handwerken of restjes handwerk materiaal,
— ook oude lapjes zijde, katoen, enz. kun-
nen hier voor dienen — wilt u dit dan
opzenden aan de afdeling Huisvlijt van de
N.I.W.I.N., adres: Mevrouw Roodenburg-
Looman, Lombard Petrilan 18 te Over-
veen.



Op het gebied van LECTUUR

Er is reeds een aanzienlijk aantal boeken
naar Indië verstuurd en er worden voort-
durend goede boeken bijgekocht. De plaat-
selijke acties voor het inzamelen van lec-
tuur hebben tot nog toe reeds ca. 150.000
boeken opgeleverd. Wij zijn echter nog
lang niet waar wij wezen willen. Er moet
nog veel meer komen. Wij zijn ervan over-
tuigd, dat tienduizenden nog wel een boek
voor dit doel kunnen en willen missen.
Maar dan moet er ook actie gevoerd wor-
den. Wij moeten ze halen, de boeken. De
mens is nu eenmaal gemakzuchtig. Ge-
bracht worden ze niet.

In totaal zijn tot nu toe ca. 250.000 boeken
naar Indië verscheept. Getracht wordt
zoveel mogelijk bibliotheekjes te zenden,
die dus gesorteerd, gekaft, gecatalogiseerd
en genummerd zijn, zodat zij onmiddellijk
in gebruik kunnen worden genomen als
reizende bibliotheken.

OVER REACTIES GESPROKEN

Je kunt het natuurlijk nooit iedereen naar de
zin maken, maar wanneer de grootste gemene
deler dicht bij de 100% ligt, dan mag je toch
wel zeggen, dat het doel dat je nastreeft, ten
naaste bij is bereikt. Welnu, dat gevoel krijgen
wij, wanneer wij de stroom van enthousiaste
brieven, ja dankbetuigingen, ons door de jon-
gens uit Indië toegezonden, lezen. Hier volgt een
greep uit een groot aantal van zulke brieven.

Over Malando en zijn orkest:

... en de uitroepen aan het eind van het optre-
den: *Hé, mijnheer Malando, blijf nog even...*

Over Wim Noske:

... en het was een avond, die ons leven rijker
heeft gemaakt.

Over Bernard Barends:

... Er is gegierd, gebruld. Om dat mee te ma-
ken, kunnen ze me best een uur patrouille laten
lopen.

Van het Tjililitan openluchttheater (Tjililitan
is een vliegbasis):

... Het enthousiaste applaus van een duizendtal
militairen bewees wel, hoe *Kees Pruis* en zijn
talentvolle medewerkers de toeschouwers wis-
ten te amuseren.

Zo kunnen wij wel doorgaan, maar daar gaat het
eigenlijk niet om. Waar het om gaat, is, dat wij
kunnen blijven doen, wat wij ons voorstellen:
de jongens helpen. En, eh — enfin, u weet het
wel: actie, actie, actie van onze comités.

HET WOORD IS AAN:

De voorzitter van het Comité Gorinchem

Hoe ook de pers — en met name de kleinere,
zg. streekpers — op intensieve wijze kan mee-
werken aan de verspreiding van de N.I.W.I.N.-
gedachte, zonder overigens haar permanente
gebrek aan plaatsruimte al te veel geweld aan
te doen, bewijst het „*Nieuwsblad voor Gorin-
chem*”, dat de goede gedachte heeft gehad om
tussen de tekst „stopperijtjes” te plaatsen —
korte slagzinnen, tweeregelige rijmpjes e.d.,
waardoor opvallende, doch weinig plaats-
ruimte innemende wijze het meeleven met de
jongens in Indië krachtig wordt gestimuleerd.
Hier volgen een paar voorbeelden:

„Iedereen kent reeds de leuze
Van het N.I.W.I.N.-Comité.
Maakt die woorden tot de Uwe
En werkt naar vermogen mee!”

Goed idee,
Ik doe mee
Met het N.I.W.I.N.-Comité.

Ieder Nederlands gezin
Steunt het streven van de N.I.W.I.N.

Het plaatselijk comité in Groningen

Een typisch voorbeeld, dat aantoonde hoe met
eenvoudige middelen uitstekende resultaten
kunnen worden bereikt.
Het Plaatselijk Comité in Groningen heeft in
grote getale een circulaire van 6 pagina's ver-
spreid. Op de voorzijde prijkt het N.I.W.I.N.-
embleem „Ons hart is bij hen”. Men kan in deze
gestencilde circulaire lezen hoe het Ere-Comité
en het Plaatselijk Comité zijn samengesteld. Er
werd een werkschema in opgenomen voor een
N.I.W.I.N.-actie. Medewerking hiervoor werd
o.a. verkregen van de militairen en 6 militaire
auto's. De circulaire was duidelijk en overzicht-
telijk.

Leg ze ons voor!

Hieruit blijkt weer eens, dat met eenvoudige middelen aardige resultaten zijn te bereiken. Immers, stencilpapier, een N.I.W.I.N.-cliché, twee nietjes, en een aantrekkelijke circulaire is (op de kopy na!) geboren. *Goed zo-Groningen.*

In verschillende comité's hebben journalisten, dagbladcorrespondenten enz. zitting. De Persdienst van de N.I.W.I.N. zal het zeer op prijs stellen, wanneer van deze journalisten opgave wordt gedaan, opdat van Den Haag uit met hen rechtstreeks contact kan worden gezocht. Op deze wijze komen de berichten onmiddellijk bij hen, die daarvan zonder vertraging een voor hun blad nuttig gebruik kunnen maken. Andere comité's kunnen wellicht een lid aanwijzen, die zich speciaal met de pers bezig houdt. Want het zijn met name de kleinere streekbladen, die door de bevolking gelezen worden, al dan niet naast een landelijk blad. Bovendien kunnen deze kranten meer aandacht wijden aan N.I.W.I.N.-gebeurtenissen, die plaatselijk wél, doch landelijk niet van belang zijn, terwijl zij voorts een nauw contact hebben met alle lagen van de bevolking, in welke midden zij verschijnen.

Een mooi initiatief

van „Het Vrije Volk“

Grote N.I.W.I.N.-Prijsvraag

In alle edities van het dagblad „Het Vrije Volk“ zal op 28 Juni a.s. een PRIJSVRAAG worden afgedrukt, waaraan iedereen kan meedoen en waarvan de gehele opbrengst ten bate komt van de N.I.W.I.N. Er zijn tal van mooie prijzen uitgelooft.

Niet alleen dat Het Vrije Volk de plaatsruimte hiervoor belangeloos beschikbaar stelt, al het organisatorische werk aan deze prijsvraag verbonden, wordt door het blad zelf gedaan. Een prachtig initiatief, dat wij op hoge prijs stellen. Let op deze prijsvraag en vestig er de aandacht op van zoveel mogelijk mensen uit uw omgeving. Hoe meer inzendingen des te groter opbrengst voor de N.I.W.I.N.



Koning Voetbal is aan zijn afscheidstournee bezig. Hij is ons in het afgelopen seizoen zeer welwillend geweest. Zelfs nu nog hebben wij geen vergeefs beroep op Z.M.'s welwillendheid gedaan. Zo is op 4 Juni j.l. nog een wedstrijd in het V.U.C.-stadion te Den Haag gespeeld tussen een Haags elftal en het Ned. Militair elftal, waarvan de opbrengst werd afgestaan aan de N.I.W.I.N. Maar de zomer heeft ook zijn sportevenementen en nog veel meer dan de winter: zwemmen, zeilen, tennissen, waterpolo, cricket, atletiek, wielrennen, motorsport, paardensport, kaatsen, en nog meer. Houdt contact met de sportverenigingen in uw gemeente. Zij kunnen u onschatbare diensten bewijzen.

EEN AFSpraak

met de Voorzitter van de K.N.V.B.

Gaarne willen wij de aandacht vestigen op het feit, dat door de sportcommissie van de N.I.W.I.N. een mondelinge overeenkomst is gemaakt met de heer Lotsy, voorzitter van de K.N.V.B., betreffende voetbalwedstrijden ten bate van de N.I.W.I.N. Deze regeling houdt in, dat er geen wedstrijden ten bate van de N.I.W.I.N. zullen worden georganiseerd van gecombineerde elftallen, zoals dus b.v. het ene stedelijke elftal tegen het andere. Wel bestaat de mogelijkheid van het organiseren van wedstrijden tussen afzonderlijke clubelftallen, zoals een vereniging uit een plaats tegen een vereniging uit een of andere of ook dezelfde plaatsen.

De sportcommissie verzoekt de plaatselijke comité's van deze regeling in geen geval af te wijken.

Hier volgen de aan ons bureau opgegeven gebeurtenissen op het gebied van sport en spel,

SPORT EN SPEL



die plaats gevonden hebben en nog zullen plaatsvinden:

28 Mei: Bridge-drive te Hilversum.

28 Mei—1 Juni: Sport week-end te Zandvoort. Hockey, boksen, handbal, atletiek, estafette, rugby, tafeltennis, honkbal, voetbal, gymnastiek, turnen.

30 Mei: Bridge-drive Comité Velsen in Patroonaatsgebouw IJmuiden (O.).

31 Mei: Bridge-drive te Schiedam, gecombineerd met ontspanningsavond.

1 Juni: Wielervedstrijden Rond de IJzeren Man, voor prof., onafh., en amateurs, georganiseerd door Wielersclub „Het Zuiden“.

4 Juni: Voetbalavondwedstrijd in V.U.C.-stadion. Militair elftal tegen elftal uit Den Haag.

7 Juni: De vijfde „Prins Bernhard“ wandeltocht van 20 en 30 km. Start 2.30 uur Leerdam.

8 Juni: Sportmiddag Ouderkerk a. d. IJssel.

8 Juni: Wedloop naar Zee Zandvoort („Loopt allen mee in de Niwin-wedloop naar zee“).

11 Jun: Vlaardingen. Wandelen, voetbal.

12 Juni: Wassenaar: Voetbalwedstrijd tussen Wassenaars elftal en Haags elftal.

14 Juni: Rennersvereniging „De Rotterdamse Leeuw“, 2 uur wielervedstrijd Oude Plantage te Rotterdam (100 km).

15 Juni: Breda: Concours Hippique.

28 Juni: Winschoten: Wisseman, boksen, jiu-jitsu, competitiewedstrijden. Aanvang 2.30 uur.

30 Juni: IJsselstein: Ruitersport, gymnastiek, voetbal.

12 Juli: Den Haag: Wandelvereniging Jetra. Wandeltocht 20—30 km.

U VRAAGT . . .

WIJ ANTWOORDEN

De meeste problemen kunnen in de regel door onze promotors worden opgelost, maar laat dat vooral voor u geen reden zijn, om uw vragen niet tot ons te richten. Wij zullen hiervoor een speciale rubriek openen en beginnen vandaag met de beantwoording van een vraag, ons reeds verscheidene malen gesteld, n.l.: „Kunnen de Kerstpakketten, waarvoor wij het geld hebben ingezameld, gezonden worden aan de jongens uit onze plaats?“

ANTWOORD: Met de beste wil van de wereld niet. En waarom niet? Om de eenvoudige reden, dat de jongens uit een bepaalde plaats in Nederland afkomstig, niet in eenzelfde plaats in Indië zitten. Er zitten er in Soerabaja, Makassar, Batavia, Medan en overal daar tussenin. Denkt u zich eens in, wat voor een organisatorisch werk er aan verbonden zou zijn, wanneer aan elk dier jongens afzonderlijk een bepaald pakket gezonden zou moeten worden. U voelt wel, dat is eenvoudig niet mogelijk.

VAN ONZE PERSDIENST

Heemskerk

geeft een nieuwsblad uit

Heemskerk heeft het initiatief genomen tot het uitgeven van een „Periodiek Nieuwsblad voor de Heemskerkers in Indonesië“, hetwelk éénmaal per maand zal verschijnen. Onder de kop „N.I.W.I.N. HEEMSKERK“ staat „Naar Indië waait intiem nieuws“ en „Vaste medewerkers: alle inwoners van Heemskerk, die de pen ter hand kunnen nemen“. Aan weerszijden van deze tekst steigert de Nederlandse leeuw.

De Burgemeester, Pastoor en Dominé, schreven de eerste artikelen, die getuigen van medewerking, medeleven en het geestelijk contact met de Heemskerkse jongens in Indië.

De redactie leverde het Heemskerkse nieuws, dat de jongens berichtte over de weersgesteldheid ter plaatse, de stand der gewassen en stalmeest (dat het witlof door de langdurige winter schaars was bemerkten wij ook!). Voor buitenstaanders lijkt dit en dergelijk „nieuws“ natuurlijk niet wereldschokkend. Het is het ook niet. Maar zelfs het kleinste gebeuren in Holland, uit de kring waar de jongens thuishoren, vindt gretige belangstelling. Onder het lezen zien ze

de tuinen en landerijen, de dorpsstraat, de landweggetjes, de mensen en hun dorp of stad, de vertrouwde omgeving verrijst weer duidelijk voor hun ogen en maakt de hand nóg hechter.

Daarom, stuur veel berichten naar de jongens ginds, schrijf, schrijf veel en laten de Plaatselijke Comité's ook op dit gebied eens tonen, wat ze kunnen. In elk bulletin zullen voorbeelden worden gegeven van het succes dat werd bereikt door plaatselijk initiatief. Wij moeten als een „team“ werken. Wij moeten elkaar zoveel mogelijk „de bal toegooien“. Laat ons alles weten, wat u organiseert. Schrijf ons over de bereikte resultaten. Het kan tot voorbeeld dienen voor andere comité's.

Wij zeiden het reeds elders in dit bulletin: de plaatselijke en regionale pers moeten onze vrienden zijn. Een journalist van de plaatselijke pers als lid van het Comité is zijn gewicht in goud waard.

Laat ons vooral weten, welke persmensen (namen en adressen) eventueel in uw Comité zitting hebben. Het is voor ons van belang, om deze mensen afzonderlijk aan te schrijven, wanneer wij iets belangrijks van algemene aard te vertellen hebben.

En dan nog wat. Wanneer u een berichtje over de N.I.W.I.N. leest, knip u het dan uit en stuur het ons toe voor onze documentatie, wilt u?

Ja, het mooiste zou zijn, als de bladen een vaste N.I.W.I.N.-rubriek hadden. Bij de huidige papierschaarste is dat nauwelijks te verwachten in de zg. nationale pers, wij weten het, maar de plaatselijke pers kan misschien wat meer doen. Hier ligt een mooi terrein om te bewerken in uw gemeente. Mocht het u gelukken, wilt u ons dan regelmatig dat blad toezenden? Hoe meer nieuws wij krijgen, hoe liever.



Is in Uw district

al een **N.I.W.I.N.-WEEK**
georganiseerd



GROTE TOURNEE

VAN

Willem Goossens' VOLKSTONEEL

Jongens in Indië

Spel in 16 tafereelen

Onder de auspiciën van de N.I.W.I.N. maakt het Willem Goossens' Volkstoneel een tournee door ons land met „Jongens in Indië”. In Juni wordt in Den Haag gespeeld, in Juli in Amsterdam, in Augustus komen Arnhem, Breda en Utrecht aan de beurt, terwijl voor andere plaatsen voorbereidingen worden getroffen. Het Volkstoneel stelt zich daartoe via het Centraal Bureau in verbinding met de plaatselijke Comité's.

Wij verwachten, dat deze opvoering een groot succes, ook financieel, zal worden. Er wordt door de artisten in de zalen gecollecteerd. Deze uitvoeringen kunnen ook als speciale N.I.W.I.N.-avonden worden gegeven. Is dat niet iets voor uw plaats? Deze avonden worden gearrangeerd door het Centraal Bureau. Wendt u zich daartoe tot ons onder opgave van:

- welke zaal u kunt krijgen,
- hoeveel plaatsen daarin zijn,
- de grootte van het toneel (lengte en diepte).

De voorbereidingen voor deze uitvoeringen moeten geruime tijd van te voren getroffen worden. Wij verzoeken u daarom zich zo spoedig mogelijk hieromtrent met ons verbinding te stellen.

KERSTPAKKETTEN-actie!

Ook dit jaar gaan wij kerstpakketten verzenden. En niemand zal vergeten worden. Zij zullen allemaal, waar ze ook zitten hun kerstpakket krijgen en wel in December 1947.

Hiervoor is grote voorbereiding nodig. Begin nu reeds met het organiseren van geldinzamelingen voor dit doel.

DE N.I.W.I.N. IN HET BUITENLAND

Het spreekt vanzelf, dat wij onze voorlichtingsdiensten in het buitenland op de hoogte houden van het werk dat de N.I.W.I.N. doet. De opzet hierover is als volgt:

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in een schrijven onze actie aanbevolen aan onze buitenlandse posten. Dit schrijven is door ons doorgezonden aan onze Ambassades, Gezantschappen en Consulaten, voor zover deze hiervoor in aanmerking komen en het doen begeleid gaan door voldoende propaganda-materiaal, waaruit duidelijk de strekking van onze acties naar voren komt.

Ook is ons propaganda-materiaal met een schrijven van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen gezonden aan de Gouverneurs van Curaçao en Suriname. Verder hebben wij praktisch alle Kamers van Koophandel in het buitenland van ons werk op de hoogte gebracht, waardoor contact verkregen kan worden met het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland.

Tenslotte zijn wij bezig, de directies van grote Nederlandse ondernemingen met buitenlandse afdelingen te verzoeken, hun vertegenwoordigers op de hoogte te brengen van de N.I.W.I.N.-acties en hun belangstelling hiervoor op te wekken.

Dat dit werk zijn vruchten heeft afgeworpen moge blijken uit de volgende, tot dusver behaalde resultaten.

DENEMARKEN. Te Kopenhagen werd door bemiddeling van Z.E. de Nederlandse Gezant de leiding van een N.I.W.I.N.-Comité toevertrouwd aan de heer H. Groeneveld, Directeur van het Unilever Concern.

HONGKONG. De Consul-Generaal ter plaatse heeft ons toegezegd de N.I.W.I.N.-actie in zijn ambtsgebied te zullen voeren.

Z W E D E N. Het resultaat der gevoerde N.I.W.I.N.-actie te Stockholm op 4 Mei j.l. bedroeg 4.790 kronen = f 4000.—.

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. De Ambassade te Washington heeft de N.I.W.I.N.-actie over geheel de Verenigde Staten van Amerika ontketend. Wij ontvingen een prachtig schrijven van de Ambassade, inhoudend de opzet Harer activiteit met een uitstekende circulaire, bestemd voor alle Nederlanders in de Verenigde Staten. De resultaten wachten wij met grote belangstelling af.

AFRIKA. Door bemiddeling van Z.E. de Nederlandse Gezant te Pretoria zal de N.I.W.I.N.-actie over geheel Afrika, zulks onder leiding van de heer J. Otten, Directeur Philips Radio te Johannesburg, worden gevoerd.

MEXICO. De Nederlandse Vereniging aldaar zal onder beschermheerschap van Z.E. de Nederlandse Gezant de N.I.W.I.N.-actie voeren.

CANADA. De Consul-Generaal te Montreal zal de N.I.W.I.N.-actie aldaar voeren en deze zo mogelijk over geheel Canada verspreiden.

ROME. Z.E. de Nederlandse Gezant verzocht om toezending van extra propaganda-materiaal ter verspreiding onder de consulaire posten.

TSJECHO-SLOWAKIJE. Z.E. de Nederlandse Gezant heeft verzocht om toezending van extra propaganda-materiaal.

BELGIE. Een levendige correspondentie is gaande met de Nederlandse Ambassadeur te Brussel en met particulieren. Wij hopen met de N.I.W.I.N.-activiteit in België spoedig te kunnen beginnen.

ZWITSERLAND. Met de Nederlandse Gezant, alsook met particulieren, zijn wij in correspondentie over nog te vormen Comité's.

GUATEMALA. Het Nederlandse Gezantschap aldaar verzocht om toezending van extra propaganda-materiaal.

SANTIAGO DE CHILE. Van een particulier een cheque ontvangen, groot f 100.—, verzegeld van belangstellend schrijven.

Wat wij reeds ontvingen

Vooruitlopend op de door ons te nemen stappen mochten wij ontvangen uit Aruba 10.000 Luckey Strike cigarettten, verzameld door 40 aldaar gelegerde Nederlandse militairen, bestemd voor hun collega's in Indië.

De Nederlandse Vereniging te Sidney stelde f 700.— ter beschikking voor de N.I.W.I.N., terwijl wij in Londen een bedrag van 931 pond ontvingen.

Uiteraard valt er nog zeer veel te doen in het buitenland; nochtans vermelden wij met grote voldoening dat reeds op zoveel afgelegen plaatsen der wereld daadwerkelijke N.I.W.I.N.-activiteit wordt gevoerd.

Wij hopen dat het bovenstaande u moge aanmoedigen om zo mogelijk daar, waar nog geen actie is, deze zo spoedig mogelijk — zulks in overleg met de Nederlandse Overheid ter plaatse — in te zetten en waar reeds actie wordt gevoerd, deze zo mogelijk te consolideren en uit te breiden.

Over veertien dagen kunnen wij u wellicht weer nieuwe contactpunten ergens ter wereld vermelden.

Oké wij leven mee... met de jongens overzee!

Mr. Dr. HORACE KUBO ALEXANDER
VAN GYBLAND OOSTERHOFF-KAMER
Voortrekkers-Universiteit
PRETORIA

Niwin klanken



NIEUWJAARSNUMMER

JANUARI 1947

REDACTIE EN ADMINISTRATIE CENTRAAL BUREAU NIWIN - KONINGINNEGRACHT 26 - TELEFOON 182250-51-52 - DEN HAAG
POSTGIROREK. 511000 - BANKREKENING NED. HANDEL MIJ. HEERENGRACHT, 's-GRAVENHAGE - GIROREK. 445073

RADIOREDE VAN Z.K.H. PRINS BERNHARD

Ten geleide

Uitgezonden in de Kerstweek over Hilversum I en alle Ned. Indische zenders in een door de N.I.W.I.N. samengesteld Kerst- en Nieuwjaarsprogramma



(Foto: Otto van Neyenhoff)

Z.K.H. Prins Bernhard met zijn dochtertje Prinses Irene in gesprek over de Niwin. „Niwin? Heb te een W zóó leeren schrijven? Moet hij niet op zijn kop staan?”

Als Voorzitter van de Niwin stel ik het bijzonder op prijs dit Kerst- en Nieuwjaarsprogramma voor alle Land- en Rijksgenooten in te kunnen leiden.

Dit geeft mij de gelegenheid U mijn persoonlijke kijk op het Niwin werk te geven. Om de opdracht, die wij als Comité hebben ontvangen klaar en helder te zien, hebben wij slechts te bedenken, dat wij zijn: Het Comité Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië. In elk der samenstellende deelen van den naam van ons Comité ligt zoowel onze taak als de instelling, die wij dienen te bezitten, omschreven.

Wij zijn nationaal, dat beteekent, dat onze actie het geheele land en al zijn bevolkingsgroepen omvat, dus het geheele volk in al zijn schakeringen van levensbeschouwing of politieke overtuiging.

Inspanning, dat wil zeggen onze beste krachten geven, alles wat er in ons leeft aan initiatief, energie en doorzettingsvermogen in dienst stellen van de gemeenschappelijke taak. Dus geen tijdelijke belangstelling voor de Niwin-actie, maar een actieve, een instelling, die het beste wat in ons is, wakker roept.

Welzijnsverzorging. De zorg voor het welzijn van onze mannen en vrouwen overzee en dan dit begrip welzijn in zijn geheele omvang, materieel, moreel, geestelijk. Hier ligt het groote arbeidsveld, waarop het Nederlandsche volk weer eens kan toonen, dat het een volk is met een groot hart en een warm gemoed, dat het meeleeft met zijn landgenooten overzee, dat het een open oog heeft voor helgeen daar door onze mannen onder zeer moeilijke omstandigheden wordt gepresteerd, welke offers er worden gebracht en met welk een blijmoedigheid de zware taak wordt vervuld.

Zóó zie ik het Niwin-werk en zoo meen ik, dat hij door ons allen wordt gezien. Wij mogen echter niet vergeten, dat wij, die dagelijks met het Niwin-werk bezig zijn, de kans loopen te gauw te ver-

onderstellen, dat alle menschen in Nederland een duidelijk begrip hebben van de Niwin-actie.

Dit zou te optimistisch zijn. Vooral in dezen tijd heeft elk gezin zijn kleine en-groote moeilijkheden, die dikwijls belangrijke dingen, waarvan men zich rekenschap moet geven, naar den achtergrond dringen. Daarom ook is het onze taak en de taak van de plaatselijke Comité's doorlopend werkzaam te blijven met het propageeren van de doelstelling van de Niwin, met het uitdragen van de Niwin-gedachte in alle lagen der bevolking, in alle deelen van het land.

Dit kan slechts goed en doeltreffend gebeuren, wanneer ieder, die op eenigerlei wijze een functie in de

Niwin-organisatie bezit, doorlopend aan de verspreiding van de groote gedachte medewerkt. Voorwaarde daartoe is een diepgewortelde overtuiging in de groetheid van onze taak.

Als de bezielende gedachte bij het overgrote deel van ons volk leeft, dan zullen onze mannen in Indië ervaren, dat het Niwin devies „Ons hart is bij hen” de leuze is, waarmee Nederland aan zijn zonen overzee toont, dat wij één groote familie zijn en dat hun zorgen en moeite ook de onze zijn.

Mannen, tenslotte van mij persoonlijk voor ieder van U afzonderlijk mijn beste wenschen voor een Zalig Kerstfeest en een werkelijk gelukkig Nieuwjaar.

Medewerkers aan het Niwin-Radioprogramma

In het uitgebreide Radio Kerst- en Nieuwjaarsprogramma, voorbereid door de N.I.W.I.N., dat op gramofoonplaten werd vastgelegd en in de Kerstweek zoowel in Nederland als over alle Nederlandsche-Indische zenders werd uitgezonden, heeft Z.K.H. Prins Bernhard nevenstaande rede uitgesproken in dit programma, hetwelk bestemd was voor de Nederlandsche militairen te land, ter zee en in de lucht, alsmede voor alle Land- en Rijksgenooten in Indië, hebben de navolgende personen nog het woord gevoerd:

Luit.-Admiraal C. E. L. Heifrich, Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, Lt.-Gen. Mr. H. J. Kruls, Chef van den Generalen Staf, Gen.-Majoor H. F. J. M. A. van Frytas Drabbe Commandant v.b. Korps Mariniers, Gen.-Majoor C. Giebel, Commandant Leger-Luchtmacht, De Hoofd Officier Vlieger der 1e Klasse, H. Schaper, Kolonel Ds. A. T. W. de Kluis, Hoofdveldprediker, Kolonel H. F. F. M. van Straelen, Hoofdaalmoezenier, Kolonel Ds. J. H. Sillevius-Smit, Hoofdvlootpredikant, Mevrouw C. E. Smit-Dyserinck, Commandante V.H.K. Meijuffrouw H. van Slooten, Chef van de Marva, Ing. F. F. van Rhijn, Directeur Centraal Bureau N.I.W.I.N., Kapt. A. v. d. Dool, „De Stem van de N.I.W.I.N.”, Kapt. J. J. Nahuis, Hoofdinspecteur Dienst Welzijn, Indië.

Verder werd aan dit programma nog medewerking verleend door een groot aantal artisten op vocaal en instrumentaal gebied.

Als Voorzitter van het Niwin Comité grüp ik de gelegenheid aan deze publicatie met een korte opwekking bij U in te leiden. Ik meen er goed aan te doen mijn standpunt omtrent de Niwin-actie duidelijk te maken. Tevens wil ik zeggen waarom ik met zooveel graagte gevolg heb gegeven aan de uitnodiging, de leiding van het Niwin Comité op mij te nemen. Ik heb mij als doel voor oogen gesteld, in de Niwin te bereiken een actie VAN ALLEN, VOOR ALLEN.

Als onze taak zie ik, dat wij bereiken, dat alle Nederlanders, ongeacht rang, stand of positie ongeacht hun godsdienstige richting of politieke overtuiging, als EEN groote familie de zorg voor ALLE militairen in Indië en de burgers, die onder gelijke omstandigheden leven, op zich nemen. Onze gemeenschappelijke zorg voor hun welzijn moet zich in GELIJKKE mate over ALLEN uitstrekken.

Naar mijn meening is dit een morele plicht van alle Nederlanders: een plicht, waaraan niemand, die het hart op de juiste plaats heeft, zich mag onttrekken. Dit houdt in, dat men, wát men ook plaatselijk reeds moge doen voor een bepaalde categorie of „of welke bevolkingsgroep men ook behoort, men als Nederlander naar de mate van zijn kracht medewerkt aan de verwezenlijking van de Niwin doelstelling.

Ik begrijp en waardeer, dat er binnen bepaalde groepen de dringende noodzaak voor die geestelijke zorgen wordt gevoeld, die door hun hoedanigheid uitsluitend tot het werkgied van die bepaalde groepen behooren. De financiële consequenties van de hieraan verbonden acties zullen — verzeleken met de eischen door de algemeene welzijnsverzorging te stellen — in den regel klein zijn. Bij deze acties ligt het zwaartepunt op de geestelijke zorg. Het is mij bekend, dat er bij enkele bevolkingsgroepen en in enkele deelen van het land de meening heerscht, dat het deelnemen aan een actie voor een bepaalde groep, het steunen van de Niwin-actie overbodig maakt. Ik ontken dit ten stelligste en herhaal, dat de Niwin-actie een zaak is, die ALLE NEDERLANDERS GELIJKELIJK aangaat. Wij hebben een prachtig doel voor oogen: Alle Nederlanders zorgen gemeenschappelijk voor alle militairen en burgers, die onder soortgelijke omstandigheden in Indië leven.

Ik wil eindigen met nogmaals zoo duidelijk mogelijk te stellen, dat dit naar mijn overtuiging een morele plicht is, waaraan geen rechtgeaard Nederlander zich kan en wil onttrekken.

Moge 1947 ons de verwezenlijking van dit doel te zien geven.

Bernhard
Prins der Nederlanden

Het op grammofoonplaten vastleggen van het uitgebreide, door de Niwin verzorgde Kerst- en Nieuwjaarsprogramma hetwelk tijdens de Kerstweek, zoowel in Nederland als over alle Ned. Indische zenders werd uitgezonden.



Ik ben met U en ik zal U behoeden overal waar gij heen trekken zult

Dit is een Woord van God. Niemand anders zou dit ook kunnen zeggen zonder een grootspreker te worden, die meer zegt dan hij verantwoord kan. Maar God zegt het. En Hij zegt het tot een mensch. Niet eens tot een vroom mensch, een braaf mensch, een goed mensch. Hij zegt het tot Jakob. Weet je wel, die man, die zijn broer besteelt en zijn vader bedriegt. Hij zegt het ook tot jou vandaag. Ik ben met U en Ik zal U behoeden overal waar Gij heentrekken zult. Van Batavia naar Soerabaja; van de bewoonde wereld naar Niemandland; van de legerplaats naar de eenzame post; van de veiligheid naar het gevaar. Tot jou, wie je ook bent, hoe je ook heet, waar je op het ooggenblik ook bevindt, wat je ook achter den rug hebt, waarmee je ook zit, waarover je ook puzzelt, Ik, God, ben met U, mensch!

God met ons. Dat kun je in het Hebreusch in één woord zeggen: Immanuël. En nu ben ik meteen bij het Kerstfeest. Jezus Christus is de Immanuël. Begrijp je dat? Is de Persoon, in Wien het Woord van God „Ik ben met U”, levensgroot voor ons staat, als een zekerheid: het is werkelijk zoo. Je kunt er van op aan! Toen ik een kleine jongen was, kon het in de plaats waar ik woonde, verschrikkelijk onweten. Ik kroop dan bij mijn moeder op schoot. Ze zei: „Wees maar niet bang, ik ben met je”. Maar ik zag in haar oogen de angst om het noodweer en ik dacht: Moeder, dat zeg je wel, maar je kunt me uit-

eindelijk toch niet helpen, dat zie ik aan je. Als God zegt: Ik ben met je, dan is dat zoo. Ik ben met je in de eenzaamheid. Ik ben met je in je stillen strijd. Ik ben met je als het heimwee knaagt. Ik ben met je in de verzoeking. Ik ben met je, als je jezelf niet meer begrijpt, als de conflicten razen in je ziel. Overal, waar Ge heentrekken zult, ben Ik met je. Dat is goed Ge-

leide. Daar kunnen wij het mee doen, het jaar uit en het jaar in. Mannen, weest sterk en hebt goeden moed! HIJ ZAL U NIET BEGEVEN EN HIJ ZAL U NIET VERLATEN. Alles, wat van je gevraagd wordt is Geloof, dat is vertrouwen in de beloften van — God!

Kolonel Ds. A. T. W. De Kluis
Hoofdveldprediker

Reacties uit Indië op de stem van Niwin

Daar „De Stem van Niwin” nog niet is opgenomen in het P.C.J.-programma en zodoende nog niet kan worden gehoord door de jongens in Indië, zijn de reacties op het ogenblik nog indirect.

Het blijkt, n.l. dat vele luisteraars in Holland aan hun familieleden in Indië schrijven over hetgeen verteld wordt in de radiobrick.

Hierop volgen reacties uit Indië en vele luisteraars hebben mij in de afgelopen weken eenige uittreksels uit deze brieven toegezonden.

Uit deze brieven blijkt heel duidelijk hoezeer het Niwin-werk door onze jongens in Indië gewaardeerd wordt en om U nu eenig idee hiervan te geven, volgen hieronder eenige uittreksels van luisteraars die hierop betrekking hebben.

Laten wij beginnen met een brief van een moeder in IJmuiden: Vanmorgen een brief van m'n zoon uit Batavia ontvangen. Mag ik U even een paar regels, die in zijn brief voorkomen, herhalen? Hiermede wilde ik U even laten zien, hoe de jongens het waardeeren.

Hoewel er in 't geheel geen klachten komen, hunkeren ze toch naar bericht uit het Moederland. Zij geeft op een brief van 7 November 1946:

„Moeder, U begint op 23 October met een brief „Oké, wij leven mee met de jongens Overzee”. Zou het werkelijk zoo wezen? Dat scheelt voor ons een

heel stuk, wanneer wij weten, dat vele menschen met ons meelevén. Er wordt heusch wel wat voor ons gedaan, maar contact met het moederland vind ik echter het allerbelangrijkste.

Luistert U altijd naar de uitzending van de Nederlandsche Strijdkrachten? Hier in de courant (Batavia) stond, dat aan alle Burgemeesters van Nederland een circulaire was toegestuurd, om de „Niwin-actie” zooveel mogelijk te steunen. Wat zou dat heerlijk zijn. Hij eindigt z'n brief met hartelijke groeten en vele stevige pakkerds van yer overzee, want wij weten: Jullie leven met ons mee!”

Met U dit even te schrijven, wil ik U aantoonen, dat Uw werk niet tevergeefs is. Het lijkt mij prettig om eens in kleine trekken te vernemen hoe onze jongens er op reageeren en wanneer wij dan bemerken, dat het gewaardeerd wordt, dit een stimulans om verder te gaan. Hierbij sluit ik een kleine vergoeding voor de Kerstpakketten bij”.

Een luisteraarster in Amsterdam ontving een brief van haar zoon, waarin hij schreef, dat de Niwin ontzettend veel voor hen deed.

Dat de Niwin niet alleen morele steun geeft aan degene, die in Indië zijn, doch ook aan hen, die in het moederland zijn achtergebleven, bewijst wel een brief uit IJmuiden, waarin o.a. het volgende voorkomt:

„Het valt mij moeilijk om mijn man voor een paar jaar te moeten missen, maar als ik Uw herkenningmelodie hoor: „Ik heb U lief mijn Moederland” dan ben ik er trots op, dat hij naar Indië gegaan is. Voor ons land moeten wij alles over hebben.

In zijn laatste brief schreef mijn man: „Wij zijn erg nieuwsgierig naar de Niwin-Kerstpakketten. Wij vinden het erg fijn, want nu weten wij, dat we niet vergeten worden”.

Hoe nauwkeurig onze mannen in Indië het Niwin-werk in Holland volgen, bewijst wel een brief van een luisteraarster in Rotterdam.

Zij schreef op 10 December jl. o.a. het volgende:

„Ik geef mijn verloofde, die reeds bijna 14 maanden als luitenant in Indië is en momenteel op Sumatra geregeld een getrouw verslag van het nieuws, dat het programma der Strijdkrachten dagelijks brengt en nooit vergeet ik, het nieuws van Niwin te vermelden.

Als ik het, en dat overkomt je natuurlijk allemaal wel eens, de een of ander keer vergeet, krijg ik prompt 14 dagen later de mededeeling terug, dat ik zooliets niet mag, eenvoudig niet mag vergeten. Dan vraagt hij, of ik niet kan begrijpen, dat dit voor hem, die al zoo lang en ver weg is, ja een beetje sentimenteel wordt hij dan soms wel, het nieuws, dat hij van mij ontvangt, van het grootste belang is, te weten, dat de menschen in Nederland hun niet vergeten”.

(Zie verder pag. 7.)

Wat heeft Niwin met Kerstfeest te maken

Toen ik in de vroege zomer van dit jaar Indië bezocht, zetten zich naast vele andere indrukken, ook de volgende twee zich diep in mij vast. De eerste was: Dat er maar zoo bitter weinig voor onze jongens in het veld gedaan werd.

Toen ik in Semarang was, bleek het wekrantsoen cigarettens nota bene te bestaan uit zegge en schrijve acht Engelsche cigarettens, waaraan nog werd toegevoegd veertig Japansche cigarettens, die dan ook „betoel betoel“ van Japsche kwaliteit waren, d.w.z. een aanslag op je gezondheid deden. Men was nog zoo goed en zoo royaal om van het weinige dat men had, ook een rantsoen voor mij op mijn tafel klaar te leggen. Dit magere cigarettensrantsoen was typerend voor de heele situatie. Ik kreeg uit datzelfde Semarang, waar een dikke 4000 jongens lagen van een dokter een lijst mee van het minimaal benodigde voor recreatie en ontspanning, met een smeekebaech, toch voor onze jongens te doen wat ik kon.

Mijn tweede indruk was, dat onze jongens zich zoo uitnemend hielden en zich zoo voortreffelijk gedroegen. Over-

Van een trouwen luisteraar van de Niwin uitzendingen

*

Voor onze jongens over zee,
Doe ik natuurlijk heel graag mee.
Want zij moeten daar toch weten,
Dat wij hier hen niet vergeten.
Laat ons helpen zoo goed het kan,
Iedereen zoovel vrouw als man.
Zij daar vinden het reuze fijn,
Te weten niet alleen te zijn.

A. G. J. Kuppens.

al waar ik kwam, was het het zelfde. De geest van de jongens was perfect. Zij waren van zes tot acht weken, vaak van tien tot twaalf weken, onafgebroken in de frontlinie, gedurende welke tijd nachtelijke aanvallen moesten worden doorstaan, riskante patrouilles moesten worden ondernomen en daarna kwam dan een week verlof, die door zwaar wachtlopen wel heel weinig van verlof had. Maar — zij namen het. En zij namen het als mannen. Wij zijn een kankerend volk, maar in Indië heb ik minder hooren kankeren door onze jongens aan het front, dan hier in Nederland.

Nergens namen zij tegenover de bevolking de houding aan van would-be veroveraars of van blanke supermensen.

Het waren eenvoudige Hollandsche jongens van de beste soort: geharde en moedige vechters.

Op dit laatste was ik trots. En ik was er dankbaar voor.

Maar — mijn eerst genoemde indruk vervulde mij met schaamte.

Zwakke plekken zijn in de laatste jaren in ons volksleven en in ons

volkskarakter naar voren gekomen. Slapheid en incompetentie, onkoopbaarheid en grof materialisme, bekrompenheid en een ontstellend gebrek aan idealisme, duiden die zwakke plekken aan. Maar deze jongens, die zoo heel gemakkelijk hadden kunnen verwilderen en verruven, die zoo licht hadden kunnen demoraliseeren, toonden het beste van het Hollandsche karakter. De gevaren en teleurstellingen, het gebrek aan veel dat noodig was en nog veel meer dat wenschelijk was —, niets kon ze slaan uit hun zelfbeheersching en toewijding.

Naar deze jongens ging mijn hart uit, waar ik ze ook maar zag. Zeker — Nederland was uitgeplunderd en we waren verarmd.

Maar daarmee is niet alles en daarmee is het eigenlijke niet gezegd.

Gedurende de oorlogsjaren had ik met eigen oogen zoo vaak gezien de verzorging van de Britsche en Amerikaansche troepen, en die verzorging had mij met eerbied vervuld.

Ik herinner mij bijvoorbeeld, dat ik tegen het eind van 1943 in Bizerta was. Ik moest een paar dagen wachten voor ik naar Malta kon doorvliegen. De stad was een ruïne. De zeewegen waren bijna ontoegankelijk. Ik maakte toen mee de nationale feestdag van het Amerikaansche volk, de „Thanksgiving'sday“.

Ik was ondergebracht in een Amerikaans hotel. Wij kregen daar toen voor ons diner een kalkoenbout, waar je van om viel. Dat was daar zoo, in die uithoek, maar dat was ook zoo op dienzelfde dag, overal ter wereld, waar maar Amerikaansche soldaten verspreid lagen. Het Amerikaansche volk zorgde er voor, dat zij de groote feestdag op waardige wijze konden mee vieren.

Diezelfde avond werd een feest gegeven in een kolossale tent, waar een groot New-Yorks gezelschap van eerste klas gehalte een voortreffelijke „show“ gaf.

Nu hoeft het bij ons niet op zijn Amerikaansch. In Amerika kan en kon het van de hooge boom.

Maar waar het op aan komt is dit: alles ging bij de Amerikanen naar de regel: Voor onze jongens is het beste nog niet goed genoeg.

Bij de Britten ging het eenvoudiger toe. Great Britain had oneindig zwaarder geleden dan Amerika. Maar het ging naar dezelfde norm. Van hoog tot laag leefde bij al de bevolkingsgroepen maar één gedachte: Het beste is voor onze jongens niet goed genoeg. De geheele natie stond als één man achter de „Welfare“ en wie niet meedeed, die werd een onwaardige geacht. Hoe kwam dit alles nu? Ik zie hiervoor twee redenen.

Ten eerste: Men eerde zijn strijdkrachten. Een diep gevoel van dankbaarheid vervulde de natie voor wat men aan de jongens verschuldigd was. Zij waren voor het volk het schild, dat de klappen opving.



En met hem vele vaders, verloofden en zonen uit talrijke Hollandsche gezinnen.

Betoon Uw medeleven en begin het nieuwe jaar met een bijdrage aan de Niwin



Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië

De tweede reden was deze: Men had spontane, warme naastenliefde. Over de grenzen van het eigen leven ging het hart met belangstelling en verantwoordelijkheidsbesef uit naar de jongens, die de uniform droegen.

Dit kennen wij in Holland nog niet genoeg.

Wij eeren onze strijdkrachten nog niet genoeg. En er zijn er ook nog te velen in Holland, die in staat zijn te zeggen: „Laten wij de Zuid-Amerikaansche cigarettens maar naar Leger en Vloot sturen. Dan zijn wij van de rommel af.“

God zij dank is ons volk bezig in dit opzicht te veranderen, maar wij zijn nog lang niet waar wij wezen moeten.

Een volk, dat zijn mannen-in-uniform niet eert en verzorgt is primo — geen knip voor de neus waard en daarom secundo, — rijp voor ondergang.

Toen ik weer terugkwam in ons Vaderland, was het mijn vaste voornemen voor onze jongens te doen wat ik zou kunnen. Daarbij stond mij helder voor de geest, dat een actie welke onze jongens kon geven wat hun toekwam, geheel ons volk zou moeten omspannen. En in de tweede plaats, dat zulk een actie zou moeten staan onder zakelijke leiding.

Al heel gauw bleek mij, dat mannen en vrouwen, die het hart op de rechte plaats droegen, bezig waren ons volk wakker te schudden.

Met groote blijdschap vernam ik dan ook de geboorte van Niwin, die geheel-omschikkende organisatie, die ten doel had om Indië, zijn burgers en zijn strijders, te geven wat het zoo noodde miste. En het verheugde mij buitengewoon, dat dit Kerstfeest niet voorbij zal gaan zonder dat door Hol-

land een royaal bijk is gegeven dat men met Indië hartelijk meeleeft. U zult zich mogelijke afvragen: Wat heeft dit alles met Kerstfeest te maken?

Meer dan ge denkt. Al wat bekrompen en zelfzuchtig is, op zich zelf is ingesteld en zich om anderen niet bekomert — is niet uit God en is niet uit Jezus Christus.

En al wat in ontferming-bewogen wil meeleven, zich het lot van anderen wil aantrekken, licht en blijdschap en ontspanning wil brengen in het leven van eenzamen en zwaar getroffenen, is wel uit God en is wel uit Christus. De beteekenis van Kerstmis is in de diepste zin: Meeleven.

Daarom kwam in de Kerstnacht God tot zijn menschen. Kerstmis wil zeggen: Meeleven, zóó, dat het offer insluit.

Daarom werd Christus arm om ons rijk te maken.

Het kind in de kribbe is gekomen, omdat het met ons wilde meelevens ons in onze levens-nood wilde helpen. Wie dit Christuskind nu liefheeft en eeren wil — die bringe zijn geschenk en offer bij de kribbe van Bethlehem. Geen gave-offer eert het Kerstkind meer, dan de gave die ten doel heeft anderen een beetje licht en een beetje vreugde te brengen.

Jezus staat uniek en apart in de wereld met zijn offer.

Maar — zie ik het streven van Niwin goed, — dan valt het toch binnen de lichtkring van de kribbe van Hem, die zichzelf gaf en ons oproept in een zelfzuchtige en baatzuchtige wereld ons zelf en het onze te geven om anderen te helpen.

J. H. Sillevs Smitt,
Hoofdvlootpredikant



Ha, de Niwin-cantinevagen. Ik heb echt trek in dat kleine chauffeurkje.

Een nieuw jaar ligt voor ons



Voor veel mensen beteekent dit alleen, dat de kalender opnieuw begint te tellen; in hun eigen leven komt geen nieuw element, de oude, vertrouwde alledaagsheid wordt geprolongerd zonder meer. Ze worden er aan herinnerd, dat ze ouder worden en ondergaan nog eer de indruk van iets ouds dan van iets nieuws; ze verslijten er eer bij dan dat ze winnen aan nieuwe kracht. Een nieuw jaar is voor hen geen nieuw stuk leven, geen nieuw avontuur, geen nieuwe reeks van mogelijkheden.

Jammer, want deze mensen missen de vreugde en de kracht, die er ligt in het maken van een nieuw begin. De kans op nieuwe vreugde kan een bron van kracht en van durf zijn; maar in het vlakke terrein der zelfgenoegzaamheid kan deze bron nooit ontspringen.

Om aan de nieuwjaarsdag zijn volle zin te geven, moet men hem weten te benutten. Men moet zich bezinnen op het oude jaar. De eerlijke beantwoording van de vraag „wat maakte ik ervan?” vormt een belangrijk percentage van het halve werk, dat in een goed begin kan steken. Eigen ervaring is een uitermate kostbaar goed, dat zeker rijker maakt, als men maar zoo verstandig is, om er rekening mee te houden.

Anderhalf jaar zijn we nu bevrijd. We ervaren de vreugden en de voordeelen der vrijheid, maar we hebben voordeelen moeten missen van de bezetting. Drie jaren geleden was je er trotscher op en het betekende meer voor je dan nu om Nederlander te zijn. Begrippen als nationaal bewustzijn,

vaderlandsliefde, landelijke saamhorigheid beteekenden toen meer voor ons dan nu. Vaderlandsliefde was bewust een motief tot vele groote en dappere daden. Daden, die op een liefde-motief steunden en daarom kracht gaven, om af te zien van eigen belang en eigen baat en heen te stappen over alles wat naar egoïsme zweemde. De vaderlandsliefde is aan stuwende kracht gaan inboeten. Het is te zeer een doode norm geworden, die dienst deed in den lande, om de burgers te scheiden in schapen en in bokken. Als levende krachtbron voor eigen daden scheen ze te gaan verzanden, men was er een historisch begrip van aan het maken, dat volkomen steriel zou zijn.

In de tijd, waarin dit gebeurde, was een gedeelte van onze beste jeugd vrijwillig naar Indië getrokken. In onze oorlogsvrijwilligers, die veelal stamden uit de kringen van het actief verzet, was de vaderlandsliefde een felle hartstocht geweest, zoo heet, dat hij nog wel eenige jaren moest blijven gloeien. Toen deze mensen weg waren uit hun land, kenden zij juist bijzonder sterk de behoefte, om contact te blijven voelen met het vaderland. De ervaring, dat Nederland hen aan het vergeten was, werd een obsessie voor deze kerels. Dermate, dat het noodig was in Nederland alarm te slaan, en een Nationale Inspanning te beginnen.

Een der meest boeiende ervaringen in het afgelopen jaar, heeft voor mij bestaan in het constateeren van het feit, dat Nederland zoo vlug zijn fout wist te herstellen. Hoe in twee maanden

INDISCHE SOLDATENBRIEF



Lieve Moeder! Ik beloofde,
Dat ik dikwijls schrijven zou;
Daar de dienst juist is geëindigd
Doe ik dat dus even gauw.
Nieuws is er niet veel te melden
'k Ben al héélemaal gewend:
't Eenige bezwaar van „Hier” is,
Dat je niet in Holland bent.

Het is hier best uit te houden,
Het gehéél valt heusch wel mee,
Ook al vliegen mijn gedachten
Vaak indéens ver overzee.
't Is niét weg te redeneeren
Noch met hart, noch met verstand,
Altijd voel je weer van binnen:
Mijn THUIS is mijn Nederland.



Ik zie jullie samen zitten
In het vroege schemeruur
En die groote ouwe ketel
Staat te zingen op het vuur;
O, en kijk, nu gaat het licht aan,
Ik zie Vader met zijn krant
Mien en Henkie aan hun huiswerk,
Moeder met haar kousenmand.

Moeder, als er brieven komen
Ben ik als een kind zoo blij,
Want, hoe zal ik dat nou zeggen,
't Brengt je zoo'n stuk dichterbij.
't Is altijd een fijn gevoel hoor
Dat je niet vergeten wordt;
Ook de NIWIN zorgt uitstekend,
Brengt ontspanning, kunst en sport.



Vierden jullie prettig Kerstfeest?
Hoe was het met Ouwelaar?
Bakte Moeder oliebolletjes?
Was 't gezellig met elkaar?
'k Was er in gedachten bij hoor,
'k Heb van ieder een portret
En ik snoepte, zónder bonnen,
Uit mijn NIWIN-Kerstpakket.

En nu eindig ik mijn praatje;
Moeder, hou maar goede moed,
Denk maar aan je eigen woorden;
Kop omhoog, het komt wel goed!
Vóór je 't weet sta ik weer vóór je,
Lieve Moeder, denk eens an.....
Moederlief, het allerbeste,
Zoenen van je zoon: JAN.

CLINGE DOORENBOS

den tijd, de Nederlandsche soldaat van het dieptepunt der vergetelheid naar het brandpunt der nationale belangstelling kon stijgen. Dit was van zeer groot gewicht, omdat het stervende begrip vaderlandsliefde hiermee tevens weer opleefde tot nieuwe stuwende kracht.

Het is de groote verdienste van de Niwin, en van de menschen, die met heel hun sterke kracht deze organisatie deden groeien, dat ze het zell van de Nederlandsche schuit te makkelijker uit de al stijf wordende plooiën deden komen. Zoo snel en zoo efficiënt dat de klacht van onze soldaten in Indië afdoend beantwoord werd, en dat het klaagmotief week voor de blijde melodie van een dankbaar lied. De Niwin rekent op de medewerking van iedere Nederlander. En met recht want het gaat hier niet om een ambitie, maar om een plicht. Wij kunnen over de Indië-problemen denken hoe wij willen; buiten dat alles staat absoluut vast, dat onze Nederlandsche soldaten ginds zijn, niet om zichzelf, maar om ons. Niet voor eigen plezier, maar voor ons belang. Een land, dat nationaal sterk en eensgezind is, volgt met warme belangstelling zijn zonen, die in het leger of op de vloot dat vaderland dienen. Warme belangstelling spreekt altijd in daden, omdat zij uiteraard naar buiten de innerlijke gesteldheid wil constateeren.

Misschien is het voor onze jongens in Indië na de wapenstilstand nog moeilijker, dan het vóór dien was. Ik schrijf dit vermoeden neer op grond van uittalingen in vele soldatenbrieven, die ik ontvang. Daardoor is het dubbel noodig, dat er een sterke en innige band is tusschen hen en tus-

schen ons. Zij vormen tenslotte, afgezien van hun soldaatzijn, een belangrijk deel van onze Nederlandsche jeugd, dat straks vorm en aanzien zal moeten geven aan de vaderlandsche gestalte.

Al deze ervaringen uit het verleden jaar leeren ons, dat ons land er bij wint als volk en leger door vele banden hecht en sterk verbonden zijn. Het was verkeerd tot onze schande. Het herstel is gelukkig al gevolgd. Beter nog moet het worden, daar wint ons land bij.

Dan krijgt het prachtig werk van de Niwin, dat ontstaan is uit en verbonden is met de momenteele omstandigheden, een resultaat dat verder reikt dan het heden, omdat ons nationaal bewustzijn er sterker door wordt. Moge de nationale activiteit van de Niwin in nauwste samenwerking met alle organisaties, die werken op dit terrein zoo intens zijn, dat er in 1947 eenige redenen is om de afkorting Niwin op te lossen in de woorden: Niets is waardevoller in Nederland.

Majoor L. A. M. Goossens,
Aalmoezenier.



DE JUISTE REACTIE.

Luister naar de stem van NIWIN

op elke Dinsdag, Vrijdag en Zondag van 18.50-18.55 op Hilversum 1, golf. 301 M

Den Haag Giro 511000

JA, IK HEB GEREISD NAAR KAMSJATKA...

*zijnde een brief van een ouwe zeeerob
aan zijn zoon*



Ja, ik heb gereisd naar Kamsjatka,
En ik ben geweest langs de Noord.
Bij Brest ben ik eens op een zandbank gevaren,
Eneens kwam een zee-meermin bij ons aan boord.
Maar nooit heeft een levende ziel laten weten,
Dat ik mij op mijn schuit niet compleet was
vergeten.



Ja jij reist nu niet langs Kamsjatka,
En jij gaat niet meer langs de Noord.
Met stoom en muziek is je schuit weggevaren,
Met een kok en een dokter aan boord.
En goddank zal jij strakkies weten,
Dat je niet bent gegaan en vergeten.

Wij hadden, daar ver in Kamsjatka,
Of onder de nacht van de Noord
Alleen maar een spel vuile kaarten
En een stel ouwe kranten aan boord.
Jou sturen ze boeken, Want je moet goed weten
Jij bent niet gegaan en vergeten.



Ik heb van mijn laatste paar tientjes
Tersluiks weggeleigd van mijn loon.
Jouw schoolgeid betaald, En nou hoor ik,
Jij kunt doorstudeeren, mijn zoon.
Het doet een oud man goed, te weten,
Dat je niet bent gegaan en vergeten.



We zaten zoo vaak saam te schaken,
Nou knoei ik zoo'n beetje alleen.
Maar jij speelt nou met je kornuiten
Ze stuurden er schaakborden heen,
En ik ben al blij, om te weten
Dat je niet bent gegaan en vergeten.



Als ik zoo es effies an land kwam,
Dan was er alleenig de kroeg.
Voor jou zijn cantines-op-wielen gekomen
Het beste, dat was net genoeg.
Jou laten ze duidelijk weten:
Je bent niet gegaan en vergeten.

Je vader heeft jaren gezuorven
En nooit es één pakkie gezien.
Voor jou brengt de Kerst een pakjet met
cadeautjes;
Daar heb ik er duizenden zelf van gezien,
Dat had je Moeder moeten weten;
Je bent niet gegaan en vergeten.

Ze zeggen, dat jij in Oostinje,
Ook films krijgt en goeie muziek
En dat er orkesten naar 't oerwoud toe komen,
Die enkel maar speelden voor 't duurste publiek.
Jou laten ze aldoor en steeds maar weer weten,
Jij bent niet gegaan en vergeten.

Ja ik heb gereisd naar Kamsjatka.
En ik ben geweest langs de Noord,
Geen Niwin-spul is met ons mee uitgevaren,
Gen Niwin-vrind hielp mij ooit voort.
Goddank, dat de NIWIN JOU, jongen, laat weten,
Dat je niet bent gegaan en vergeten.

JAN VAN AMSTERDAM



Het is de stellige verwachting van het Niwin-comité, dat het thema van deze rijmprint in de naaste toekomst werkelijkheid zal worden.

DE NIWIN VERZOND 150.000 KERSTPAKKETTEN

Er moesten heel wat ijverige handen aan te pas komen voordat de samenstelling van de duizenden Kerstpakketten een feit was geworden en met de verzending een begin kon worden gemaakt.



Ook dit groote werk was slechts mogelijk door Uw aller bijdragen. Onze jongens in Indië zijn U hier dankbaar voor. De Niwin werkt evenwel verder en heeft nog heel wat op haar programma staan. Maakt ook de uitvoering hiervan mogelijk en steunt REGELMATIG.



Door voorbeeldige samenwerking van de daarbij betrokken instanties en een klein legertje vrijwilligers en vrijwilligsters, die zich voor de ten uitvoerlegging van de Kerstpakkettenactie geheel belangeloos hadden aangemeld, is het de Niwin gelukt een grootscheepsche onderneming ten bate van onze militairen in Indië tot een succesvol einde te brengen. Naast al hetgeen reeds voor onze jongens overzee op het gebied van ontspanning en vermaak wordt gedaan, kwam men op de idee om op de een of andere manier tevens iets tastbaars aan te bieden. Mede in verband met de schaarschte aan artikelen in het moederland zelf was dit zeker geen eenvoudige zaak, doch kon, na het voeren van vele besprekingen met de betrokken autoriteiten, vrij spoedig met het bijeenbrengen van een astronomisch aantal artikelen een begin worden gemaakt. De samenstelling van de pakketten bestond voornamelijk uit versnaperingen zoals chocolade, pepermunt, alsmede sigaretten, rooktabak, lectuur etc. tot een totaal gewicht van ongeveer 1½ kg per pakket.

In den loop van October konden reeds de eerste 30.000 pakketten per ms Oranje naar Indië worden verscheept, welke zending in November kon worden gevolgd door een tweetal grotere zendingen van ieder 60.000 stuks per ss. Kota Inten en ss. Sibajak. Van de meest afgelegen posten zijn bereids telegrafisch dankbetuigingen ontvangen, waarin werd blijk gegeven van groot enthousiasme en

blijdschap en waaruit tevens werd geleerd, dat alle pakketten op tijd in de Oost waren aangekomen en dit Niwin geschenk door de plaatselijke commandanten op de Kerstdagen kon worden uitgedeeld.

Als sluitstuk van deze zoo zeer geslaagde actie kon de uitreiking worden beschouwd van de laatste Kerstpakketten aan een 13-tal militairen, die op 24 December per skymaster naar Indië vertrokken en dus hun eigen Kerstverrassing mochten medenemen. Vanzelfsprekend was de voorwaarde gesteld, dat eerst op de Kerstdagen tot de opening mocht worden overgegaan. Het betrof hier een kleine groep jongere militairen van de opleidingsschool voor administrateurs, welke op verzoek van Batavia met spoed werd uitgezonden om aldaar op het Departement van Oorlog te worden te werk gesteld. De Niwin was in de gelegenheid bij dit vertrek van Schiphol aanwezig te zijn en kon op dien kouden December ochtend met deze jongens nog even een praatje maken. Een enthousiast stelletje Hollandsche menschen, vol van het groote gebeuren, wat hen te wachten stond. Sommigen hadden nog nooit een vliegtocht medegemaakt en Jan zoo maar ineens per skymaster de halve wereld rond...

Na het vervullen van de noodige douaneformaliteiten werd in de wachtkamer plaats genomen en de kleine bagage zoo handig mogelijk klaar gezet, waarbij voor het Niwinpakket een eereplaatsje werd ingeruimd. Drukke, optimistische gesprekken over hun verwachtingen van de reis en hun plaats in Indië. Afscheid



Uitgeleide gedaan door de Niwin gaan zij, voorzien van hun Kerstpakketten, het vliegtuig in.

van familie en kennissen, het gebruik van vele „koffies” en nog meer sigaretten, de begrijpelijke nerveuze stemming, dat alles beheerschte het beeld op dien vroegen, voor die jongens onvergetelijken, ochtend. Om precies 15 minuten over 6 werd het sein gegeven om in het vliegveld plaats te nemen en was het „partir c'est mourir un peu” heel even aan de macht, doch kenmerkte zich het laatste afscheid bij het binnengaan van het vliegtuig door weldadig enthousiasme en vol vertrouwen in de toekomst. Een goede reis, jongens, en een prettige werkkring in Batavia.

Reacties uit Indië

Vervolg van pag. 2.

Een enthousiast meisje in Heemskerk schreef:

„Wat wordt er reusachtig gewerkt. Laast schreef mijn broer Wim uit Indië (7 December-Divisie): „'t Is jammer, dat er zoo veel jongens vergeten worden". Toen heb ik hem geschreven, dat dat wel spoedig veranderen zal, want dat de Niwin hard aan het werk was voor onze soldaten.

Nu, vandaag kregen wij een brief en schreef hij, dat hij zoo best merken kon, dat ze hier in Holland mee leefden met ons. Hij schreef: „Ze zijn hier toch in de weer voor ons. 't Is gewoon een lust om te zien, We beginnen er gewoon schik in te krijgen. Dus U begrijpt wel, wanneer het de jongens daar naar hun zin gaat, wij hier nog meer lust krijgen om nog harder te werken"

Hetzelfde geluid vernamen wij van een luisteraarster in Haarlem. „Van mijn verloofde, een officier, die nu zijn vaderland in Indië dient, ontvang ik regelmatig brieven, waarin hij mij schrijft hoe zijn jongens en hij dit

gen en er zich over verwonderden, dat dit zoo goed in orde was, beloofden zij, dat wij radio zouden hebben en de andere dag was er radio. O wat is dat heerlijk, daaruit voelt men, dat wij geen vergeten leger zijn". Tot zoover zijn brief.

Dat ook ontspanning, welke door de Niwin gebracht wordt, op prijs wordt gesteld, bewijst wel de volgende brief van een luisteraarster in Scheveningen.

„Naar aanleiding van een brief, die ik van één van mijn broers uit Indië ontving, schrijf ik U dit briefje. Hij schrijft: „We hebben hier nu iederen avond ontspanning, zoals film, cabaret, enz. dank zij de Niwin". Dit bericht doet ons zoo'n genoeg, dat wij die alreeds lid zijn van de Niwin-Luisterclub, u vandaag nog een postwissel zullen sturen."

Tenslotte nog een brief van een luisteraarster in Kampen, welke brief wel voor zich zelf spreekt:

„Hierbij zend ik U dertig gulden. Mijn moeder was gisteren jarig en nu hadden we een mooie moca-taart besteld om te verloten. We hadden er op laten spuiten: „Oké, wij leven mee met de jongens Overzee".

We hebben hem Amerikaansch ver-



Kapitein A. v. d. Dool. (De Stem van N.I.W.I.N.)

Onze Niwin-Luisterclub

Bijna had ik mij versproken en gezegd goedenavond luisteraars, doch ik denk, dat U mij niet hoort, doch hetgeen ik schrijf, zult lezen.

Nu is het een beetje onmogelijk om te schrijven over onze Niwin-Luisterclub, daar ik niet weet, of mijn geachte lezer wel reeds weet, wat „De Stem van Niwin" eigenlijk is. Indien U tot de trouwe luisteraars behoort, zal hetgeen hier volgt, overbekend zijn, zoodat U mij wel niet kwalijk wilt nemen, dat ik in dit artikel weinig nieuws zal vertellen.

Onze Luisterclub, die twee maanden geleden begon, toen we via de microfoon vroegen of de luisteraars, die regelmatig naar de uitzending luisterden even een briefkaartje wilden schrijven naar postbus 76 's-Gravenhage. Waarom wij dit vroegen? Ik vertel U waarschijnlijk geen nieuws, als ik zeg, dat onze mannen en jongens in Indië groote behoefte hebben aan moreele steun uit het moederland. Moreele steun beteekent meelevens en belangstelling toonen. Dit kunt U natuurlijk doen door allerlei spullen, zoals sportartikelen, films en ensembles naar Indië te zenden, maar daarmee is de kous nog niet af. U weet zelf wel uit ervaring, dat bij het ontvangen van een cadeautje b.v. op Uw verjaardag, vaak het feit, dat een ander aan U gedacht heeft nog sterker spreekt, dan het cadeau zelve. Of om het kort te zeggen, „op het hart komt het aan" Nederland is er dus niet klaar mee, wanneer zij alleen maar spullen stuurt en verder geen belangstelling zou toonen.

Onze luisterclub beoogt nu juist het bevorderen van de moreele steun. Het gaat bij de Niwin-Luisterclub niet om geld. Het hoofddoel is het vormen van een band tusschen alle luisteraars met de jongens over zee.

En hoe zij dit waardeeren, blijkt wel uit de reacties, die U ergens anders in dit blad kunt lezen. Nu kan ik straks voor de P.C.J.-microfoon zeggen:

„Zoo veel duizenden luisteraars zetten hun radio aan als het gaat over jullie". En ik verzeker U, dat hun deze mededeeling goed zal doen. Maar ik ben een beetje afgedwaald, want ik vertelde U zoeven, dat ik twee maanden geleden vroeg of de luisteraars even een brief of een briefkaartje wilden sturen. Het resultaat was overweldigend. Met een enkele postbestelling kwamen 3200 brieven en briefkaarten uit het geheele land.

Het bleef stroomen en na 3 weken hadden wij reeds 10.000 reacties ontvangen. Het bureau van „De stem van Niwin" was op deze drukte niet berekend. Dit „bureau" werd nl. gevormd door mijn vrouw, die evenals ik in de veronderstelling verkeerde, dat zij deze correspondentie er wel bij zou kunnen doen. Van alle kanten is toen versterking gekomen en meer dan 200 dames en heeren uit Den Haag omgeving boden zich aan om vrijwillig op een avond of middag te assisteren bij het schrijven van de adressen. Zoodoende hebben wij op het oogenblik ingeschakeld 7 schrijfgroepen elk bestaande uit 12 personen. Deze groepen, hebben ongeveer een capaciteit van ongeveer 1250 adressen per avond of middag. Bij deze buitengewone hulp is het mogelijk geweest om de duizenden kaarten betrekkelijk snel de deur uit te krijgen en thans prijken ze in vele huiskamers in allerlei plaatsen van ons land tot in de kleinste gehuchten bij de radio's of bij de luidsprekers. Wij hopen dat onze Niwin-Luisterclub zich zal uitbreiden, opdat de jongens in Indië het mogen weten, dat heel Nederland zegt: „Oké, wij leven mee, met onze jongens overzee!"



Leef mee met INDIË!

Leef mee met de soldaten in dat land van vulkanen en oerwouden... ken hun verlangens... weet, wat er voor hen gedaan wordt! Luister naar de Niwin. Iedere Dinsdag-, Vrijdag- en Zondagavond om 10 voor zeven in het radioprogramma voor de Strijdkrachten! Hilversum I, golfrequentie 301 M.

NiWin
DEN HAAG

Oké - wij leven mee - met de jongens overzee!

Duizenden Nederlanders behoreen reeds tot de NIWIN-luisterclub

GIRO 511000 • POSTBUS 76 • STEM VAN NIWIN

alles waardeeren. Zij voelen zich hierdoor gesterkt".

Vol enthousiasme geef ik me dan ook op voor de Niwin-Luisterclub en ik kan U verzekeren, dat er geen uitzending overgeslagen wordt".

Een moeder in Enkhuisen schreef, dat haar zoon al maanden in Tjikalong-Koelon zit, hetgeen 17 km. van de gewone wereld verwijderd ligt. Elke week zoo schrijft hij ontvang ik een keurigen brief en steeds schrijft hij: „Hier is mijn taak". Prachtig hé, doch hedenmorgen was de brief zoo opgewekt en zoo dankbaar, zoodat het mij gewenscht voorkwam, een enkele regel hieruit over te nemen. „Gisteren (dit was 12 November jl.) is hier voor ons opgetreden het cabaret Benny Vredens met „Groeten uit Holland" onder auspiciën van de Niwin het was schitterend en wij hebben allemaal genoten. De Brigade Welfare Offn. waren er ook en toen die onze cantine za-

kocht en U had er bij moeten zijn, U zou genoten hebben. We hadden een bedrag van f 26.50 vastgesteld en de gelukkige winnaar maakte er f 30 van, want zei hij, „het is voor onze jongens"! Als de „Stem van Niwin" weer komt, zitten we allemaal misstijl en als we dan Uw stem hooren, voelen wij ons weer sterker, mijn verloofde is ook in Indië, als opper-wachtmeester bij de 7 December-Divisie. Het is heusch niet om te vleien, maar soms is het wel erg moeilijk om flink te zijn en opgewekte brieven te schrijven, maar altijd als ik Uw stem hoor, denk ik: „Ja, het moet, alleen door echt mee te leven, kan ik hun daar-ginds er bovenop houden".

En als het dan zeven uur geweest is, kan ik met een gerust hart een brief schrijven, want dan wordt het geen neerslachtige brief. Mijn brieven staan soms vol over de Niwin en hij

schrijft er ook enthousiast over terug. Weet U wat hij in een van z'n laatste brieven schreef:

„Je kunt je misschien niet voorstellen wat het voor ons hier beteekent om post te krijgen. En als er dan in jullie brieven zoo enthousiast geschreven wordt: „We leven allemaal met jullie mee" dan weten we, dat we niet alleen staan en dat er in Holland veel aan ons gedacht wordt. De jongens hebben het zoo noodig. We kijken nu al uit naar de Kerstpakketten, niet om den inhoud, maar om het teken van medeleven".

Ik zou U nog menig voorbeeld kunnen geven, waaruit blijkt, hoe zeer het Niwin-werk gewaardeerd wordt, doch ik mag met het bovenstaande volstaan, daar onze redactie dan te veel plaatsruimte aan mij zou moeten

afstaan.

Met ingang van 31 December 1946, hoop ik voortaan via onze wereldzender P.C.J. te Hilversum éénmaal per week rechtstreeks tot onze jongens in Indië te spreken over al hetgeen hier in Holland voor hen gedaan wordt. Ongetwijfeld zal ik dan brieven van hen ontvangen en misschien is er in een volgend nummer van de Niwin gelegen om ook hierover iets te vertellen.

Moge het bovenstaande voor alle Niwin-medewerkers en medewerkers een aansporing zijn om zich met veel enthousiasme aan de mooie Niwin-taak te wijden en moge het voor alle niet medewerkers en medewerkers, doch belangstellenden, een aansporing zijn om de Niwin daadwerkelijk te blijven steunen.



Lou Bandy, die uitgeleide werd gedaan door zijn familie, zijn manager en vele vrienden, was, evenals de Broyton's en Malando, vroegtijdig op het vliegveld aanwezig. Zij werden verwelkomd door de Niwa (speciale afdeling van de Niwin voor de uitzending van artisten), die eenige vertegenwoordigers had gezonden om dit selecte gezelschap uitgeleide te doen. Na het vervullen van de gebruikelijke douaneformaliteiten was er gelegenheid om afscheid te nemen, waarvan ultraaard in het K.L.M.-restaurant een ruim gebruik werd gemaakt. Een enkele grap, een lach, een traan en toen naar buiten, in den kouden nacht, waar het hel verichte vliegtuig al klaar

stond om deze afgezanten van de Hollandische klein-kruis binnen eenige dagen bij onze jongens in Indië te brengen. De motoren werden aangezet, Lou verschijnt nog even voor de opening van het vliegtuig en ontdekt tot zijn groote vreugde de zoo juist gearriveerde Hr. v. Rhijn, directeur Centraal Bureau Niwin, die zoo veel heeft bijgedragen om deze uitzending mogelijk te maken. Een heen en weer van woorden „Leuk, dat je nog gekomen bent”, zegt Lou en de cabine-deur klap dicht. De zilveren kolos zet zich in beweging en taxiëet langzaam naar de startbaan. Wéér waren afgezanten uit Nederland naar de verre Oost vertrokken. Zij sloten zich aan bij de rij van artisten, geopend door Comedia en Albert Vogel, Willem Noske en Te Strake, door de Happy Days en Cilly Wang, Benny Vredend en Hans Snel, Joop ter Meulen en Willy Kok en zijn Red, White and Blue Stars. En spoedig zal de Zingende Optimist Bernard Barends volgen met de Damary's in het soldatencabaret-revue „Het Leger Lacht” en het klassieke trio Atie Bre-

derode, Samt Brill en George van Renesse. De Niwa werkt, de Niwa zendt uit; nog in December vertrokken met de Oranje het groote show-orkest van Tom van der Stap en zijn Witte Raven, die voor acht maanden gecontracteerd zijn, en ons eerste kinderprogramma Tonny Nollies met zijn poppenkast en goochelnummer. Zij zullen tegen 20 Januari arriveeren. Begin Januari vertrekt tevens per skymaster Daan Hooykaas met een variété-programma, nl. de Flezki's, het dansend goochelpaar, en de Cavelli's, accordeonisten. Het nieuwe jaar belooft een keur van artisten voor Indië. Op het klassieke programma staan het Röntgen-kwartet, Lien Kortet, Herman van der Vegt, de bariton Léon Combé (tezamen met Roozje Driessen), Jo Juda en het Concertgebouw-trio met Van Wezel, Keessen en Gerard Hengeveld. Het toneel zal worden vertegenwoordigd door het Vereenigd Nederlandsch Studenten Tooneel onder Arend Hauer, Comedia met o.a. Mary Dreselhuys, Joan Remmelts en Ko van Dijk, terwijl nog onderhandelingen gaande zijn met een groep jongeren uit de Stichting Amsterdamsch-Rotterdamisch Tooneel en met een groepje uit het Residentietoneel. Indië zal het beste zien, wat wij hier hebben en onze jongens evenals de burgers, die zoovele jaren verstoken zijn geweest van goede kunst, zullen niet kunnen zeggen, dat Nederland hen vergeet.

STAATSBEDRIJF DER PTI

VERKORTINGEN VOOR BETAALDE DIENSTAANWIJZINGEN

D = Delgemeent	TC = Koninkrijking Oost	GP = Post Koninkrijking
RP = Arrondissement	TC = Koninkrijking West	MP = Eigenland
XP = Burea	TC = Koninkrijking Noord	LX = Gebiedspost
N = Niwa	TC = Koninkrijking Zuid	EM = Oorlogstijd

NIWA NIET AAN VERGOEDEN GEDRAGEN, VERGOEDT DOOR HET IN HET OVERGANGSRECHT, DE VERGOEDING OP DE VERGOEDING IN DE OVERGANGSRECHT VAN DE TELEGRAM

TELEGRAM

+++ 331 BATAVIA 337 45/41 10 1605 NIG VIA HOLLANDRADIO

34L-442/R02C OPEN STOP VAN HOOFDKANTOOR NIWA STOP NO 1293/A-12 STOP EERSTE DRIE

VOORSTELLINGEN TE BATAVIA BOEKTEN LOU BANDY EN ORKEST MALANDO EN BROYTONS DENDEREND

SUCES STOP VERWACHT ZEGETOCHT DOOR NEDINDIE STOP RECENTIES VOLGEN EINDE 121001140

ADJUGEN BATAVIA +++

COL 10 34L-442/R02C 1293/A-12 121001140

MODY (KL) L200-66

NADREK II VERBODEN

VERZEND UW TELEGRAMMEN VIA „HOLLANDRADIO”

„Tot in de uiterste voorposten zullen wij gaan”

Nog een zwaai met den hoed en Lou Bandy verdwijnt in het toestel, dat hem, in gezelschap van Malando en zijn orkestje, alsmede An Sandor en de Broyton's, het acrobatenpaar, naar Indië zal brengen om daar voor onze jongens op te treden. Lou gaat een stukje Holland brengen, een Hollandsch liedje met de verve en de spirit, zooals hij dit alleen brengen kan en zooals de jongens het graag hooren. „Tot in de uiterste voorposten zullen wij gaan”, aldus een zijner laatste opmerkingen en voor wie Lou kent, zal hierover dan ook geen twijfel bestaan.





Door de Niwin uitgezonden artisten bij onze jongens in Indië

Op de Niwin-contactavonden, die in Amsterdam en Den Haag gehouden werden op resp. 7 en 9 December, sprak Mevr. G. J. Fokkema-Visser over het werk van de Niwin.

Het was interessant Mevr. Fokkema te hooren spreken over het werk van de Nederlandsche kunstenaars in Indië, te meer daar zij zelf pas eenige maanden geleden uit Indië terug kwam en dus weet, hoezeer de behoefte aan goede kunst en ontspanning daar gevoeld wordt.

Hieronder laten wij een gedeelte van haar zeer gewaardeerde toespraak volgen, daar wij er van overtuigd zijn, dat ook U graag haar indrukken over het Niwa-werk wilt vernemen. Heel graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om U iets te vertellen over een speciale afdeling van het Niwin-werk, n.l. het uitzenden van artisten die hun kunst met groote en kleine K aan onze militairen en burgers in Indië brengen.

De artisten die daar heen gaan zijn allen menschen, die dit doel voor oogen houden en zij gaan dus niet alleen „spelen“ en „geld verdienen“, o, neen, zij gaan met een warm hart als dragers van de Hollandsche gedachte van saamhoorigheid en medeleven met allen in Indië, zij gaan met idealisme en enthousiasme. Zij weten dat zij daar niet al het comfort zullen vinden, wat Indië vroeger bood en

wat de Niwin zoowel als de jongens in Indië hen zoo graag zouden bieden, maar niets weerhoudt hen om dit zoo dankbare werk op zich te nemen.

Hoe kwijt zij zich nu van haar — aangename — plicht, hoe loopt het en hoe zijn de reacties van publiek en artisten?

Een van de „baanbrekers“ naar Indië was de tooneelgroep „Comedia“, die helaas maar een maand kon blijven in verband met verbintenissen in Holland. Het is de menschen van deze groep echter duidelijk geworden hoe noodig het was de Westersche cultuur in al zijn vormen uit te dragen en ondanks het door hen ondervonden gebrek aan comfort gaan zij enthousiast weer terug in Mei 1947.

De tournee van Willem Noske! Welk een geweldig succes heeft die geboekt. Begin September lazen we in de Indische dagbladen: „Het publiek brengt Noske dan ook ware ovaties. De plaatsen waar geconcerteerd wordt zijn te talrijk om genoemd te worden. Dag aan dag minstens één concert, ook wel twee of drie. Op Tjililitan gaf Noske een openlucht-concert met orkest voor 2500 menschen“. Tot zoover deze dagblad-recentie.

Om in chronologische volgorde door te gaan moet ik nu memoreeren de twee aardige enthousiast zingende „Two Happy Days“, meisjes die met hun

gitaar Hollandsche liedjes brachten en nog brengen van Batavia naar Medan, van Bali naar Makassar en zelfs tot in Timor, Hollandia, Biak, tot ver in de meest vooruitgeschoven militaire posten. „Een stukje Holland“ brengen zij in de soldatengemeenschap en zij schrijven:

„Overal waar wij komen zijn wij de eersten en wij werken daardoor zoo overduidelijk hoe de jongens het noodig hebben, hoe buitengewoon zij ook deze soort van ontspanning apprecieeren.

De tournee van Cilly Wang! Nadat zij ons hier in Holland van haar kunst heeft doen genieten brengt zij nu Indië schoonheid en blijdschap. Lange artikelen vol lof verschenen over haar in verschillende dagbladen in Batavia en in Buitenzorg en andere plaatsen, besluitende „Als Cilly Wang over enkele dagen naar buiten gaat, naar onze jongens op eenzame posten, zij tourneert immers onder Auspiciën van de Niwa, dan voorspellen we haar een overweldigend succes“.

Hansje Toussaint is in Indië om haar simpele liedjes voor te dragen. Hoe zij het vindt en hoe men haar vindt? Ik behoeft U alleen een paar zinnen uit een van haar eigen brieven aan te halen:

„... en hier zitten we dan, op de buitenposten. We zijn vandaag hier aangekomen uit Tjandoer waar we drie

dagen waren en vandaar hierheen geridigeerd werden. En we werken Fantastisch!!

Na deze eerste baanbrekende groepjes is de eigenlijke stroom van artisten, die voor drie tot zes maanden in Indië zullen tourneeren, begonnen.

Ik hoop er in geslaagd te zijn U met dit exposé een indruk gegeven te hebben van het werk van de Niwa, van het streven van de Niwa, van het ideaal van de Niwa.

Maar wij hebben U noodig, U allen. Wij hebben Uw steun noodig, Uw enthousiasme, wij rekenen er op dat U onze ideeën niet alleen deelt maar mede uitdraagt, wij rekenen er op, dat gij allen hier even zoovele Niwin- en Niwa-propagandisten wordt. Wij vragen Nederlandsche artisten het voorbeeld te volgen van de grooten in Engeland en Amerika die vaak ten koste van enorm persoonlijk ongemak overal waar de troepen waren, van de arctische zône tot in de tropen, aan de mannen hebben getoond, dat hun offerzin gelijken tred hield met de offervaardigheid van de troepen. Wij weten dat wij niet tevergeefs een beroep op hen zullen doen, zodra de Niwin-gedachte hun wereld is binnengetroden.

Draagt in Uw harten de slogan van Niwin en vergeet ook vooral niet haar in daden om te zetten: „Oké wij leven mee met de jongens over zee“.



Volgt dit goede voorbeeld. Wacht niet langer en maak iets over op No. 511000 van de Niwin

NIET PRATEN - MAAR DOEN

Dat was de tekst die gekozen werd door de Niwin toen het ging om de verzending van de Kerstpakketten voor onze menschen in Indië. Het is een gezegde dat vaak gebruikt is, het is niets origineels maar waarom blijft het toch altijd pakkend? Is het omdat wij ons allemaal wel eens schuldig maken aan te veel praten en dat daarom dat woord „doen“ ons even een prik geeft?

Ja, dat kan het wel zijn, zullen velen van U toegeven. Maar ja, daarmee is zaak nog niet uitgesproken, nog niet uitgeleegd. Dus gaan we hier maar weer eens praten. Maar dit praten is dan om uit te leggen waarom wij die prik voelen.

Ach, we weten het wel, maar we verdoezelen het zoo graag. We praten allen zoo graag mooi om ons tekort aan handelen te verbergen. En dat is nu juist iets wat wij niet zoveel zouden moeten doen. Laten wij er dus hier geen doekjes om winden. Praten is zo makkelijk, wij kunnen er onze beste gevoelens in leggen zonder dat het ons iets kost.

Daar hebben wij het, „Het kost ons niet veel“. Hier zit de kneep. Wij praten over anderen, tonen in dat gesprek ons medeleven. In dit geval zijn die anderen allen die in Indië zijn en daar onder primitieve omstandigheden leven. Die daar alles missen, wat wij hier vanzelfsprekend als een deel van het dagelijksch leven beschouwen.

Wij allen verplaatsen ons in een gesprek of in gedachten wel eens bij hen. De Niwin zegt „Ons hart is bij hen“. Mooi, maar dat hart moet ook gevoeld worden door hen. Daar zijn we het ook allemaal over eens. Nu hebben wij gepraat en moeten nu ook gaan doen. Hoe kunnen wij hen dat hart laten voelen? Wij kunnen dat laten voelen door hun te schrijven en hun te vertellen, dat we aan hen denken. Maar daar zitten ze dan met die brief in hun handen en denken „woorden, woorden“.

Dus gaan wij wéér spreken en moeten vragen: „Hoe kunnen wij dat hart nog andere laten voelen?“ En nu is verder praten en schrijven eigenlijk uit den boze, nu moeten wij gaan werken, nu moeten wij dingen gaan doen.

En allen, die het tot zoover eens waren met deze geschreven woorden, moe-

ten nu ook de conclusie trekken: Ja, we moeten iets doen.

En velen zullen zeggen: wij doen al veel, wij zetten onze gevoelens om in daden. Wij vergeten man, zoon, broer of verloofde niet. Maar bedenk dan dat er misschien anderen in Indië zijn, die niet „in het hart“ van een moeder, vader, vriend of bekende zijn, en bedenk dan dat er ook zijn hier in Nederland, die door omstandigheden niet veel kunnen doen voor hun familielid of vriend in Indië. Moeten deze jongens dan vergeten worden?

Neen, want toen de Niwin werd opgericht werd ook juist aan deze landgenoten gedacht en daarom is het werk van de Niwin inderdaad wat het woord zegt: een Nationale Inspanning. Moet het dat ook zijn; een zorg van allen voor allen. Een daad van alle Nederlanders wordt gevraagd wanneer de Niwin de woorden gebruikt: „Niet praten, maar doen“.

Er wordt gezegd: „Ons hart is bij hen“. Door daden kunnen wij hen, de jongens overzee, dat hart laten voelen. En dat kunnen wij doen door een paar woorden te schrijven, ditmaal niet in een brief naar Indië maar door het schrijven van een postwissel, chèque of giro-overschrijving op No. 511000 van het Centraal Bureau van de Niwin in Den Haag.

De Cantinewagen-Actie

Vele acties in het belang van onze jongens over zee zijn reeds door de Niwin ondernomen en tot een goede einde gebracht. Films, boeken, Kerstpakketten, artsen enz. zijn derwaarts gestuurd, om onze militairen, die vaak op de meest afgelegen posten hun plicht vervullen, in hun vrije uren wat vermaak en ontspanning te bezorgen. Vele acties zullen evenwel nog volgen en zoo is één dezer dagen een „Plan de Campagne“ opgemaakt om een groot aantal Cantinewagens aan te schaffen, die de geheele Archipel zullen doorkruisen en hiermede een probleem helpen oplossen, zelfs de moeilijkst bereikbare rimboeposten regelmatig van datgene te voorzien wat een cantinewagen in den regel pleegt te brengen.

Het ligt in de bedoeling om iedere gemeente (of een groep van kleine gemeenten) in de gelegenheid te stellen een eigen cantinewagen aan te doen schaffen, waartoe de middelen

gevonden dienen te worden uit collectes, inschrijvingen e.d. Om de idee van deze actie te stimuleren heeft het Centraal bureau van de Niwin bereids een demonstratie-cantinewagen tot haar beschikking gekregen, welke binnenkort het geheele land zal bezoeken en de burgerij, o.a. door het uitgeven van propaganda-materiaal, volledig op de hoogte zal brengen, hoe de inzameling van de benodigde gelden plaats vindt.

Iedere wagen zal de naam dragen van de gemeente, die de aankoop hiervan mogelijk maakte, zooals op nevenstaande foto schetskundig is aangegeven.

Voorwaar weer eens een prachtige actie van de Niwin, om onze jongens, onze eigen jongens in Indië zoo veel mogelijk te steunen bij hun veelal zware taak en wij verwachten dan ook, dat t.z.t. spontaan zal worden gegeven om de aankoop van een behoorlijk aantal goed uitgeruste cantinewagens mogelijk te maken.



De demonstratie-cantinewagen, welke binnenkort een tocht door ons land zal maken

De Niwin Speelgoed-actie

Dank zij de loyale medewerking van de directie der Bijenkorf N.V., welke firma o.a. ruimte en personeel van haar magazijnen te Den Haag, Amsterdam en Rotterdam belangloos voor dit doel ter beschikking stelde, daarbij gesteund door een groot aantal vrijwilligers en vrijwilligsters, is de in de tweede helft van October gehouden Speelgoed-actie van de Niwin tot een geweldig succes geworden. Wij verwachtten trouwens niet anders.

Zoo zoetjes aan is toch ieder behoorlijk vaderlander er zich wel van bewust dat, welke actie van de Niwin dan ook, door een ieder ten volle dient te worden gesteund.

Nu is er dan een Speelgoed-actie geweest ten bate van Nederlandsche kinderen in Indië. Door verschillende omstandigheden zijn dergelijke artikelen niet in Indië verkrijgbaar, zodat ook dit idee van de Niwin, aller sympathie had.

Door het publiek werd in genoemde magazijnen in totaal ruim 8200 stukken speelgoed aangekocht en voorzien van naam en adres v. d. koperster) in groote manden verzameld om uiteindelijk, keurig verpakt in kartonnen dozen, in den loop van November naar Indië te worden doorgestuurd.

Duizenden blijde kindergezichten, duizenden gelukkige ouders, onze eigen menschen in de Oost, duizend maal dank aan allen, die op eenigerlei wijze tot het welslagen van deze actie hebben bijgedragen.

Het ligt in het voornemen van de Niwin om meerdere soortgelijke speelgoed-acties in verschillende andere plaatsen van ons land te organiseren. De plannen zijn inmiddels uitgewerkt en zullen zoo spoedig mogelijk ten uitvoer worden gebracht.

Moge het goede voorbeeld van de gemeenten Den Haag, Amsterdam, Rotterdam door vele plaatsen worden gevolgd, zoodat te zijner tijd weer een behoorlijke zending naar Indië kan worden opgestuurd.



Speelgoedstand in een der magazijnen van „De Bijenkorf“

SPORT....

Als ik aan sport denk, dan zie ik in mijn gedachten een gebruide sportman, die 100 % in actie is. Dan zie ik een actieve kerel, die zijn gehele sportieve kunnen uitleeft in zijn 100 M-loop, in zijn speerworp, in zijn samenwerking bij de goed-opgezette aanval op de goal van zijn tegen-speler. En als ik dan verder mijmer bij de kachel, die mijn kolenrantsoen met groote happen opslokt, terwijl buiten de ijskoude vrieswind de bloemen op de ruiten toovert, dan komt voor mijn geest een onafgebroken reeks van sportfeestijnen.

Het zijn polowedstrijden in de primitieve, diepe, koude kolken van de Achterhoek, zwemfeesten in de overdekte, goed geutiliteerde sportfondsen-baden, het zijn urenlange wintersche klimpartijen met de skies op de schouder, gevolgd door eenige minuten adembememende afdalingen op de lange latten langs de ongerepte open sneeuwuhellingen van een berglandschap.

Het zijn flitsen van een liefdadigheids-wedstrijd in Batavia op het terrein van de brandweer, waarbij onze inlandsche tegenpartij door groot alarm het spel moet onderbreken en met leeren jassen aan, op voetbalschoenen, in de vuurroede brandweerauto's met gillende sirenen gierend de kampong insuist.

Een enkele gedachtesprong brengt mij op de beroemde Friese meren, waar met een felle Noord-Ooster-teen een zware Elfstedentocht wordt uitgereden. Diezelfde meren, waar 's zomers bij de zelfwedstrijden het geroep:

„Ruimte" over de waterspiegel kaast, terwijl het trillend staand want de nerveuse spanning van de bootbemanning onderstreep.

Die spanning, die sportieve spanning, die men overal bij elk sportgebeuren aantreft — achter het schaakbord of in de boksring, op de tennisbaan of bij de steeple-chase, bij het ijshockey of op het groene voetbalveld — die spanning heeft steeds weer zijn zelfde bekoring, overal, waar ook ter wereld. De eerlijke, zuivere sportbeoefenaar spreidt in zijn doen en laten een behulpzaamheid ten toon, waarbij alle verschil in stand of opvatting verloren gaat. Hij brengt in de praktijk het motto: „Niet dat wat ons scheidt, maar dat wat ons bindt is onze richtlijn."

Als wij ons op dat motto bezinnen, dan stellen wij onszelf bij deze jaar-wisseling eenige vragen.

Wat hebben wij kunnen doen, wat hebben wij gedaan, wat hebben wij nagelaten om als een goed Nederlander (en wie beweert dat niet te zijn), te kunnen worden aangemerkt?

Een goed Nederlander, een sportman (dat is toch ook een eere-titel!), helpt waar hij kan. Hij laat niet een ander alleen de kastanjes uit het vuur halen. Hij zal steunen en tot steun zijn een ieder, die hiervoor in aanmerking komt. En wie zijn dit thans in de eerste plaats? Zijn dat niet onze jongens die hun vaderlandsche plicht vervullen onder de wuivende palmen, in het alang-alang, in de blakend tropenzon, die door alles heenbrandt?

Hoeveel van deze jongens speelden eenige maanden geleden nog in ons midden hun clubwedstrijd mede en... worden zij nu vergeten? Is het „Uit het oog, uit het hart" werkelijkheid

X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X			
13			X	14			X	X	15			X	16	17		
18		X	19			X	20	21	X	22		23	X	24		
X	25	26			X	27		28	X	29		30		X		
31				X	32				33	X	34			35		
40	41	42	43		X	44	45	46	47	48		X	49	50	51	52
X	53				54	X	55				X	56				X
57		X	58			59	X	60		X	61			X	62	63
64	65	X	66			67	X	X	68				X	69		
X	70															X

Voor de juiste oplossing van onderstaande kruiswoordraadsel heeft de Niwin een paar zeer aantrekkelijke prijzen beschikbaar gesteld. Als hoofdprijs wordt een gouden speld in het vooruitzicht gesteld met het embleem van de Niwin, terwijl nog een aantal dergelijke speldjes in het zilver uitgevoerd voor goede oplossingen beschikbaar zijn. Bij meerdere goede inzendingen zal door het lot worden beslist. Bij juiste invulling vormt de bovenste en onderste regel een bekende Niwin-slagzin.

Van links naar rechts:
13 grootvader; 14 eenhoefig dier; 15 fijn poeder; 16 rond voorwerp; 18 heilige (afk.); 19 stand; 20 voegwoord; 22 eelstuit; 24 en andere (afk.); 25 niemand uitgezonderd; 27 ongevuld; 29 gelijkmatig; 31 gewis; 32 roodfier; 34 schuilplaats voor den regen; 40 zangspel; 44 erbarmen; 49 stevig voorwerp om twee gebroken deelen bij elkaar te houden; 53 West-Indisch eiland; 55 akelig, vervelend; 56 verdieping; 57 uitroep; 58 tijdelijk gebruik in kleding; 60 ten laatste (afk.); 61 deel van Spanje; 62 windrichting (afk.); 64 ernstig; 66 vergrootglas; 68 wreed heerscher; 69 staatsbedrijf (afk.).

Van boven naar beneden:
1 recht van voorkeur; 2 losplaats voor schepen; 3 opnieuw; 4 metaal; 5 deel van het oor; 6 maat; 7 namiddag (afk.); 8 mij; 9 roem; 10 sierlijk, bevallig; 11 getijde; 12 stad in Rusland; 13 rund; 17 bergplaats; 19 groot; 20 telwoord; 21 zindelijk; 23 afval van het koren; 26 schijngestalte v. d. maan (afk.); 27 muziekknoot; 28 persoonlijk voornaamwoord; 30 ten bedrage van; 31 zingend tweetal; 32 kostuum; 33 mannetjesschaap; 35 kleerstand; 36 meissjesspeelgoed; 37 lastig insect; 38 hert; 39 geestelijke; 41 viervoeter; 42 bijwoord; 43 drank; 45 plus; 46 vochtig; 47 visch; 48 titel (afk.); 50 keukengerie; 51 Duitse N.V. (afk.); 52 jaar-getijde; 54 stad in Arabië; 56 roem; 57 uitroep; 59 smal, nauw; 61 vreemde munt; 63 deel v. d. Bijbel; 65 pers. voornaamwoord; 67 Son Eminence (afk.); 68 windrichting (afk.); 69 per expresse (afk.).
Bij juiste invulling verschijnt op de nos. 1 en 70 van links naar rechts een bekende slagzin.

Duizenden en nog eens duizenden droegen door hun entregelden bij en genoten van de prachtige demonstraties, die door de belanglooze medewerking van bokkers en promotors waren mogelijk gemaakt.
Zalen waren gratis ter beschikking gesteld, drukwerk en reclame tegen kostprijs verstrekt, kranten gaven 100 % medewerking. Een ieder droeg zijn steentje bij, een maximum netto recette was het gevolg.
Zoo zullen onze mannen ons nooit meer kunnen verwijten, dat zij hun plicht deden en wij de onze verzaakten. Wij hebben een eereschuld aan hen in te lossen en... wij beginnen met de afbetaling hiervan, in groote termijnen, in een kort tijdsbestek.
Voetbalt, zwemt, rijdt schaats en tennist, hockey en wandelt, schaakt en denkt, praat niet alleen, maar doet wat voor onze menschen in de Oost. Voor hen is geen inspanning te droeg, geen bijdrage, van welke aard ook, te klein.



Is een zaak, die ons allen persoonlijk aangaat.

Begin het nieuwe jaar met een bijdrage aan de Niwin



Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië



Ons hart is bij hen

Zoo leven onze jongens in Indië

ELDERS in dit nummer zijn artikelen gewijd aan het leven van onze jongens in Indië en trachten vele foto's een beeld te geven o.a. van de ontspanning die onze militairen in de Oost wordt geboden. Ondanks het vele, dat zoowel de leger- als marinewelfare voor onze menschen in Indië deed, waren zij in hoofdzaak op elkander aangewezen wat hun ontspanning en vermaak betrof en was er vanzelfsprekend weinig afwisseling in hun monotone bestaan.

Van Regeeringsewege werd dan ook ingezien, dat er meer aandacht besteed moest worden aan de vrijetijd-besteding, want een soldaat is geen machine en heeft meer noodig dan alleen datgene, wat hem biologisch in stand houdt. Daarom werd de Niwin opgericht om te zorgen, dat er meer lectuur en studiemateriaal, meer radio-uitzendingen, meer concerten, tooneel- en filmvoorstellingen, meer sportmateriaal en ook meer cantines, clubs en tehuzen zouden komen.



Dus kwam de Niwin en bracht veel om het leven van onze menschen in de gegeven omstandigheden zoo veel mogelijk te verlichten. Op deze pagina drukken wij eenige foto's af uit het dagelijksche leven van een kleine groep militairen op een afgelegen stelling in de Oost. Op een der foto's is o.m. te zien met welke belangstelling de zoo juist aangekomen lectuur uit het vaderland wordt doorgenomen (midden), terwijl op de overige afbeeldingen normale bezigheden van den dag worden weergegeven.

Tevens kan men op deze foto's wel zien dat onze militairen in de rimboe zich nog met veel moeten behelpen en daarom is het van zoo'n groot belang, dat aan het Niwin-werk zoo veel mogelijk bekendheid wordt gegeven en een ieder zich bewust wordt al datgene te moeten doen wat onze jongens in hun taak kan steunen.

Het oude jaar is afgesloten en met dankbaarheid kan worden teruggezien op al datgene, wat reeds door de Niwin werd gedaan. Moge in het nieuwe jaar nog meer aan de Niwin worden gegeven ten bate van al onze jongens over zee.

Doe wat

En stort Uw bijdrage op Giro

511000



GOEDE BOEKEN

voor goede vrienden



Door nijvere handen worden de boeken gekaafd



Een zending nieuwe boeken wordt gereed gemaakt.



Iederen dag gaan pakketten tijdschriften de deur uit.



De uitleen-bibliotheek op Kebon Sirih.



Eén der localiteiten van de bibliotheek aldaar.

Hoe men ook over de Indische problemen mag denken, één ding staat vast, dat onze militairen, die overzee hun plicht doen, de vaste overtuiging moeten hebben, dat wij in het vaderland achter hen staan. Dat wij alle krachten moeten inspannen om hun den tijd zoo aangenaam mogelijk te maken, dien zij van hun familie en vrienden gescheiden zijn, waarin hun werk, veelal met moeite opgebouwd, moet worden onderbroken of zelfs geheel opgegeven, terwijl maar al te vaak het hoogste offer — hun leven — van hen gevraagd wordt.

Toen in September van het vorig jaar de NIWIN (Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië) haar werkzaamheden begon als overkoepelend lichaam van de diverse regeeringsinstanties en die van het particuliere initiatief op het gebied van „welfare“ in den ruimsden zin van het woord, werd ook het Nederlandsche Roode Kruis onmiddellijk bereid gevonden om met alle kracht mede te werken.

GEDURENDE een jaar hadden de BARK (Boeken Actie Roode Kruis) en de Tijdschriftendienst reeds lectuur ingezameld en o.a. naar Indië verzonden, zoodat van het reeds bestaande apparaat door de Niwin graag gebruik gemaakt werd.

Met groot enthousiasme begon in October 1946 over het geheele land een hernieuwde inzamelingsactie van boeken en tijdschriften. Behalve dat de plaatselijke afdelingen van het Roode Kruis op allerlei wijzen het Nederlandsche publiek tot het geven van boeken, ja van goede boeken, wist te overtuigen, deed de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers een beroep op al haar afdelingen. Dit werd door de U.V.V.-dames verstaan. De eerste zendingen, die binnenkwamen waren van de U.V.V. en tienduizenden boeken volgden. De kerken, plaatselijke Niwin-comités, de studenten, de schooljeugd, Padvindsters en Padvindsters, de Kruideniersorganisatie en andere vakverenigingen, P.T.T., K.L.M., Spoorwegen, Philips, ach te veel om alle afzonderlijk te noemen, iedereen deed en doet mee, jong en oud van alle rangen en standen, gezindten en politieke overtuigingen. Zoo moet het ook zijn, onze menschen in Indië moeten weten, dat het geheele Nederlandsche volk achter hen staat en aan hen denkt.

Het perceel Hamerstraat 17, Den Haag, waar de lectuurafdeling van het Roode Kruis een buitengewoon geschikt werkterrein had, werd nu het centrale punt van alle ingezamelde lectuur voor Bark en Niwin. Onze fotograaf kwam eens naar het werk kijken en maakte verschillende opnamen, die een aardig beeld geven van de diverse werkzaamheden. Heel wat vrijwilligers komen de helpende hand bieden en het Jeugd Roode Kruis, scholieren en padvindsters, laten zich ook niet onbetuigd. De kolenschaarschte, die de scholen tot langdurig sluiten dwong, maakte dat heel wat jongens en meisjes ons konden helpen.

Voordat een boek in handen is van onze militairen in Indië of van de burgers, die in soortgelijke omstandigheden verkeerden, komt er heel wat kijken: inzameling in alle deelen van het land — vervoer naar het centrale punt Hamerstraat 17, Den Haag — sorteerden — samenstellen van

bibliotheeken — alphabetiseeren — catalogiseeren — kaften — nummeren — verpakken — verschepen. En dan na aankomst in Indië zijzen wederom vervoersproblemen, maar eindelijk bereiken de boeken toch hun bestemming. Van het hoofd van de sectie Lectuur in Indië kregen wij bericht dat de lectuurzendingen met veel enthousiasme ontvangen worden en dat men over de soort boeken zeer te spreken is.

En nu enkele cijfers: in de maand Februari werden 53.621 boeken verscheept naar Indië. Door de NIWIN werden 25.000 boeken nieuw aangekocht, welke inmiddels varende zijn. Van November 1946 tot Februari 1947 werden circa 250.000 boeken ingezameld. Zoolang de Bark bestaat zijn alleen naar Indië ruim 130.700 boeken verzonden.

Ook de tijdschriften-zendingen blijven steeds voortgang vinden. Reeds 1.500.000 exemplaren werden door de lucht en overzee naar Indië gezonden.

U wilt ons helpen bij ons werk? Graag! Zend ons Uw dag-, week-, maand- en geïllustreerde bladen direct na lezing portvrij op, gedresseerd:

**TIJDSCHRIFTENDIENST
ROODE KRUIS — DEN HAAG**

U hebt misschien nog één of meer boeken, die U wilt geven. Ook deze kunnen portvrij gepost worden, indien U als adres vermeld:

BARK — DEN HAAG

De pakjes mogen echter niet zwaarder dan 2 K.G. zijn.



Dagelijks stroomden de boeken binnen