

Juweeltjes

J. de Beer

JUWEELTJES

OF

Een gesprek met de kinderen van Zuid-Afrika over eenige
gezangen in gebruik bij de Ned. Ger. Kerk,

DOOR

L. DE BEER,

Schrijver van:

„Uren in Zuid-Afrika nuttig en vermakelijk besteed.”



JACQUES DUSSEAU & C^o., UITGEVERS
AMSTERDAM en KAAPSTAD
(Holland). (Zuid-Afrika).

VOORWOORD VAN DEN SCHRIJVER.



De bijval die ons eerste werkje, »Uren in Zuid-Afrika nuttig en vermakelijk besteed,» heeft gevonden, geeft moed. Daarom wordt ons tweede boekje »Juweeltjes» thans ter perse gelegd. De schoonheden van de Gezangen in gebruik bij de Ned. Ger. Kerk worden aangewezen, en, onzes nederigen inziens, zal menig juweeltje aan het licht komen.

In onze dagen worden Sankeys en andere liederen veel gebruikt in Zondagsscholen; ook wel in de Nederduitsche Gereformeerde gemeenten.

Dit is niet te misprijzen. Doch, er bestaat gevaar, dat bij de vermenigvuldiging van nieuwe liederen, de schoonheid der oude gezangen uit het oog verloren zal worden.

Het doel van dit werkje is, om vernieuwde belangstelling in die wonderschoone gezangen te verwekken. Mogelijk zal dit boekken, als een gepast Zondagschool-geschenk kunnen dienen. Het is geschreven geworden onder biddend opzien tot den Hemelschen Vader om een rijken zegen voor den lezer.

Kaapstad, 1896.

I N H O U D.

Hoofdstuk I. Bladz. 5

Gezang 1. Vers 1. Het woord Halleluja. De Hebreëen. De schepping. Duistere harten. Wat het zegt beroemd te zijn. Gods barmhartigheid. Zijne wijsheid in de natuur. Psalm 104. Gods almacht. Zijt gij bekeerd? Gods Majesteit. De Koning der Koningen. Onze Vader. Wie was Matthëus? „Schepsel.” De onderwijzer en de Kinderbijbel. Al het geschapene moet God prijzen. De dienst van Jezus een vroolijke dienst. Een sombere man. Een vader ziet zijne kinderen gaarne vroolijk. Vragen.

Vers 2. De Heilige Drieëenheid. Gezang 9. Treffend bewijs dat de Bijbel Gods woord is. Verborgenheden. Geopenbaarde dingen. Psalm 25. Het leven nabij God. Reinheid des harten. Liefde des Heilands. Het pak der zonde. Op nieuw kruisigen. Het leven in den dood van Jezus. Vragen.

Vers 3. De derde persoon in de H. Drieëenheid. Het hart een tempel. Salomo's tempel. Psalm 84. Verlangen om naar de kerk te gaan. Een onreine tempel. Het bloed van Jezus Christus. De Trooster. Wereld te worden vaarwel gezegd. Toevlucht der onbekeerden. Judas. De wedergeboorte. Den genadetijd te gebruiken. Vragen.

Hoofdstuk II. Bladz. 20

Gezang 2. Vers 1. Het eerste gebod. Het knielen. De heidenen. Te bidden en te geven voor de uitbreiding van

Gods Koninkrijk. De woorden des Heilands. Te bidden voor onbekeerden. Gods trouw. Wat „heft aan” beteekent. Gods mededoogen. Met het hart zingen. Eerbiedig bidden. Vragen.

Vers 2. Wereldsche en geestelijke liederen. Gods heerschappij. Het woord Bron. De sterren. Niet altoos te verstaan wat God doet. Een droom. God de alleenheerscher. Koningin Victoria. God komt de lof toe van allen. Gods lof nooit volzongen.

Vers 3. Wat Jezus gedaan heeft. Onze geestelijke nood. Opperhoofd Afrikaner. Zijne bekeering. Te gevoelen dat wij reddeloos verloren zijn. Niemand behalve de Heiland kan ons redden. Al wat ademt. Oneerbiedigheid bij het zingen. Een gezang een gebed op rijm. Jezus in het midden. Jezus als Verlosser en Middelaar. De Paus. Protestanten. Dankbaarheid voor Gods huis. Het hart gepaard met het knielen. De Satan. Elk kind geroepen anderen naar Jezus te brengen. De moeder en haar zoon. Het kind redt een dronkaard. Vragen.

Vers 4. Gods woord de waarheid. De Heilige Geest noodig. Davids gebed. Eene treurigheid. Te bidden om den Geest. Wat een „erfdeel” beteekent. En een „onderpand.” Op aarde een voorsmaak van de hemelsche erfenis. Psalm 25. De Heilige Geest in het hart. Het Hoogepriesterlijk gebed. Psalm 1. De Trooster. De hemel. De weg er heen.

Vers 5. De sterren. De Heiland onder ons gewoond. Vragen.

Hoofdstuk III Bladz. 42

Gezang 3. Vers 1. Gods eeuwigheid. Zijne heiligheid.

Vers 2. De apostelen. Judas. De profeten. De martelaars. Geschiedenis der Christelijk Kerk. De Roomsche Kerk. Onverschilligheid der Protestanten. De Kerk van Christus. Jakobs ladder. De profet Eliza. Jes. 55. Psalm 130.

Vers 3. Geene muren. De hemel niet ver. Vragen.

Vers 4. Verloren menschdom. Uit eene maagd geboren. De Papisten. Des Heilands nederige geboorte. Hoogmoed afkeurenswaardig. Nederigheid. Vragen.

Vers 5. De Heiland. Strijd. Goddeloozen en vromen. Hulp. Bloed. Erfenis en gekochten. De Duivel. Volbrachte strijd. Vragen.

Het laatste vers. Gods goedheid. Eeuw. Bede. Zaaier. Teleurstelling. Vragen.

Hoofdstuk IV. Bladz. 56

Gezang 4. Vers 1. Het eerste gebod. De heidenen. God alleen. Een heilig leven. Vruchten.

Vers 2. Gods onveranderlijkheid en eeuwigheid. Het sterven van een vader. Het leven kort. Vragen.

Vers 3. Heerlijkheid des hemels. Gods grootheid. „Hemelen hoog.” Natuur. Schriftuur. Vragen.

Vers 4. Ons leven. Jezus. Gedachten. Jezus bloed. Gods werken. Het verlossingsplan. Gods kracht. Wat de mensch waagt te doen. Psalm 50. Reden van verharding. Dag der wrake. Vermaning.

Vers 5. Gods alomtegenwoordigheid. Alwetendheid. Gez. 56. Vermaning.

Vers 6. God alleen. Dwaasheid van den mensch. De oude slang. Nieuwe harten. Voedsel. Biddeloozen. Varkens. Eten. Drinken. Tafelgebeden. Prevelen. Gods barmhartigheid, genade en ontferming. Vragen.

Vers 7. Gods rechtvaardigheid. Heiligheid. Goedheid. Menschen vuil van tong. Onreine gedachten. Vrengde. God is onsterfelijk. God de fontein van vreugde. Eeuwige vreugde.

Vers 8. De onbekeerden. Vragen.

Hoofdstuk V Bladz. 71

Gezang 5. Vers 1. Het Goddelijk Wezen onbegrijpelijk. De Vader en het heelal. De uitgestrektheid van den aardbodem. God in alle omstandigheden des levens. Gods woning.

Vers 2. De engelen.

Vers 3. De schepping. Gods zorg.

Vers 4. Christus gestorven voor de goddeloozen. Vragen.

Hoofdstuk VI Bladz. 76

Gezang 6. Vers 1. Klein verstand. Vernuft. Een treurige gedachte. Gezang 37. De zonde.

Vers 2. Job. Engelen.

Vers 3. Duizend jaren. Met vuur vergaan.

Vers 4. Einde van ons leven. De genadetijd.

Vers 5. Op God vertrouwen. Hij blijft getrouw. God onze Vader.

Vers 6. De geest leeft eeuwig. Jezus in het hart. Het meisje van drie jaren oud. Vragen.

Vers 7. De hemel. Het bloed van Christus. Gezang 189. De Voleinder des geloofs.

Vers 8. Waken en bidden. De Rechters. Vele christenen den Heiland niet te wachten. Het woord van Jezus. Vragen.

Hoofdstuk VII Bladz. 85

Gezang 7. Vers 1. Gods alomtegenwoordigheid te veel vergeten. Nauwlettend te zijn op onze woorden, werken en gedachten. Eene troostrijke gedachte.

Vers 2. Wat een leeraar schrijft. Müller van Bristol.

Vers 3. Gods goedheid.

Vers 4. Wanneer God bemind wordt den dood niet te vreezen. Vragen.

Hoofdstuk VIII Bladz. 90

Van de volgorde afgeweken. Gezang 154 vers 1. Dankbaarheid voor het Evangelie.

Vers 2. Verbreiding des Evangelies. Afscheidswoord des Heilands.

Vers 3. Het Evangelie eene genade. De heidenen. Onze plicht. Geven en bidden. Een leeraar in Indië. Een kleine jongen en zijn halve penny.

Vers 4. Het Evangelie van God afkomstig. Aanmoedigend voor den prediker. Triomfeeren. Jes. 55. Troostrijk voor den zendeling. Verschillende oorden. Broeders.

Vers 5. Bidden. Belangstellen. Liefde. Geest van de wereld. Eerste christenen. Een vader die zijne kinderen verzen uit den Bijbel liet leeren. Vragen.

Hoofdstuk IX Bladz. 102

Gezang 155 vers 1. Verste volken. Tot alle menschen. Gezang 86. Een muziekdoo. Liefelijke getuigenis. Broertjes en zusjes. Een zondagschool scholier. Tractaatjes verspreiden.

Vers 2. De roem van Jezus. De dichter.

Vers 3. Gods liefde.

Vers 4. Slavernij. Slaven der zonde. Jezus alleen kan vrij maken. Zijn naam.

Vers 5. Wensch van Gods kinderen. Gebeden. Geldelijke hulp. Jezus als Koning. Vragen.

H o o f d s t u k X Bladz. 108

De lofzang van Maria. Vers 1. Lukas 1. Maria, De Roomsche Kerk. Moest meer over haar gepredikt worden. Hare zorg. Armoede behoeft met verachting niet gepaard te gaan.

Vers 2. Alle geslachten hebben deel aan Jezus. Hoe uitgestrekt de liefde van den Heiland. Die wil. Het boek der Openbaring.

Vers 3. Onze namen. De naam van Jezus.

Vers 4. Trotschheid. Nederigheid. Naäman.

Vers 5. Nebukadnezar. Jezus als voorbeeld.

Vers 6. De bergrede. Eetlust. De medicijnmeester. De rijken. De rijke jongeling. De schat in den hemel.

Vers 7. Davids geslacht. De Joden. Vragen.

H o o f d s t u k X I Bladz. 115

De lofzang van Zacharias. Waar te vinden.

Vers 1. Psalm 132 vers 17. Lukas 1 vers 69. Gods woord de waarheid.

Vers 2. Gods belofte aan Abraham. Genesis 22 vers 15 —18.

Vers 3. Juk der zonde. Jezus een geschenk. Joh. 3 vers 16. Ondankbaarheid. Goddeloosheid. Het voorbeeld van Jezus. Leven en belijdenis.

Vers 4. Christus het licht. Jesaja 9 vers 1. Getuigen. Ster. Zon. Vragen.

Hoofdstuk XII Bladz. 120

Teruggekeerd tot de volgorde. Gezang 8.

Vers 1. Alles uit niet geschapen.

Vers 2. De wereld zal vergaan. Noach. Met vuur. Mogelijk verblijf der hemelingen. David. Psalm 25. God onveranderlijk.

Vers 3. Het boek der Openbaring. Kap. 21 vers 1. Wereldliefde. Veel dat aangenaam is. Het hemelsche.

Vers 4. Wat „wereldklooten” beteekent. Engelen. Menschen verbreiden Gods woord. Dankbaarheid.

Vers 5. De wereld vergaat. Het woord des Heeren eeuwig. Gods woord liefhebben. De voorschriften. Psalm 119 vers 9.

Vers 6. Een eeuwig verbond. Jesaja 55 vers 3. Een verbond dikwijls geschonden.

Vers 7. Dwaasheid. Ons leven eene voorbereiding. Gezang 179 vers 3.

Vers 8. Reden van juichen, en niet van klagen.

Vers 9. Heeft Jezus u aangenomen? „Die Mij vroeg zoeken.” Jonge jaren. Gevaar van uitstel. Afscheidswoord. Vragen.

Bij de Uitgevers JACQUES DUSSEAU & Co.,
te *Kaapstad* is van denzelfden schrijver ook ver-
schenen :

UREN IN ZUID-AFRIKA

vermakelijk en nuttig besteed.

☛ Die dit werkje nog niet kent, bestelle
dadelijk een exemplaar bij de Uitgevers.

„Ons Tijdschrift”

GEÏLLUSTREERD FAMILIEBLAD
voor ZUID-AFRIKA,

ONDER

AFRIKAANSCH E HOOFDREDACTIE.

☛ **Verschijnt Maandelijks.** ☛

Prijs per jaar voor de Kolonie en O. V. S. 8/6

› › › › Transvaal en Natal . . . 9/6

Postvrij. **Bij vooruitbetaling.**

JACQUES DUSSEAU & Co. — UITGEVERS.

Postbus 288, Kaapstad.