

DE EERSTE HOLLANDSE KERK IN DURBAN.

INWIJDING VAN HET NIEUWE KERKGEBOUW.

DOOR DS. G. M. PELLISSIER.

De nieuwe kerk te Durban is op 2 Februarie j.l. ingewijd. Zingt de Heer een nieuw lied! Dat de ganse Kerk in Zuid-Afrika nu zegge: Looft de Heer!

Had de gemeente van Durban de gave om spontaan op de dag van inwijding een nieuw lied onder de drang en naar de eis van omstandigheden te dichten, het ware voorwaar een nieuw lied geweest! Haar gevoel en gedachten zouden zo diep en omvangrijk geweest

1837 met de Engelsers aan de Baai onder de wilde vijgeboom, die de lezer rechts op het portret (zo wil altans de overlevering) gewaar wordt, toen hen een adres werd aangeboden. Daarna toen de Boeren na de slag van Bloedrivier zich daar vestigden en een dorp werd uitgelegd, voor de derde maal, (de eerste maal door Cane, daarna door Kapt. Gardiner, en nu door de Boeren) werd er een plaat geserveerd voor een kerk. Hier ziet men het begin van een aktie, die in de eerste aanvang niet verder kwam dan een besluit om te bouwen, de gewone kollektelijsten, en het besluit zelfs van wie bouwmeester zou wezen, toen de Babyloniese ballingschap een aanvang nam met de verhuizing uit Natal in 1842. En pas weer in



Het Ned Ger. Kerkgebouw te Durban.

zijn, dat men naar de dagen van de voortrek en daarna verbandhoudende met de hele geschiedenis van Durban tot op datum, zouden hebben moeten teruggaan, om hetzelfde te verstaan.

Hoofd motief zou geweest zijn dankbaarheid! Maar, om deze te verstaan, zou men zich moeten hebben ingedacht in de voorafgegane geschommel tussen hoop en teleurstelling, blij vooruitzicht en ontmoedigende vertraging. Verschillende historische momenten zouden dan in zulk een lied moeten worden opgenomen om aan de finale, welluidende dankzegging recht te laten geschieden.

Onder meer zal moeten worden genoemd de ontmoeting van Piet Retief op 23 Oktober

1912 zijn de nazaten een herleving tegemoet gegaan. Toen kwam daar een opbruising, zeer lieflijk te vertolken in een lied na de nare nietsbeduidendheid van de 70 jaren. De gemeente werd in 1913 gesticht en heerlijk herleefde de intentie tot aanbouw. In die tien jaren tot 1923 was daar, afwisselende vertraging. De stroom ging niet altijd door met eengalige snelheid. Soms snel, soms zeer langzaam, zó langzaam dat beweging nauwelijks merkbaar was, maar toch, men is dáár gekomen, en vergetende de lange eentonige weg, grijpt men naar de harp en zingt,—zingt met des te voller aandrang na dat lang wachten en met des te voller borst wegens de onzichtbare eerste dragers van de intentie, het lied der